

BAHAİ DUALARI



Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

BAHAİ DUALARI

*Kutludur o nokta, o ev,
o yer, o şehir,
o yürek, o dağ,
o sığınak, o mağara,
o vadi, o toprak,
o deniz, o ada
ve o çayır ki
orada Tanrı anılmıştır
ve O'nun övgüsü yüceltilmiştir.*

–Hz. Bahauallah

Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

Bahai Eserleri Basım Dağıtım A.Ş.
Basım 2013

Tüm Yayın Hakları Saklıdır
ISBN: 978-605-63227-1-6

Adres:

Bahai Eserleri Basım Dağıtım A.Ş.
Atikali Mah. Meymenet Sok. No:4,
Fatih - İstanbul

Baskı:

Pelin Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak No: 28
06378 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 395 25 80 (pbx) • Fax: 0312 395 25 84
www.pelinofset.com.tr

Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

Ey kulum! Allah'a yakın olanlar O'nun ayetlerini güzel bir makamla nasıl okursa, aldığı ayetleri sen de öyle oku; oku ki sesindeki tatlılık hem senin ruhunu tutuştursun hem de kalpleri cezbetsin. Her kim odasında yalnızken Allah'ın ayetlerini güzel bir makam ile okursa, yayıcı melekler onun ağzından çıkan kelimeleri güzel bir koku gibi etrafa yayar ve temiz yürekleri heyecana getirir. Böyle bir kimse ilk önce bunun etkisini fark etmeyebilir; fakat kendisine lütfedilen inayetin tesiri er geç ruhu üzerinde görülür. Allah'ın zuhurunun sırları, kudret ve hikmet kaynağı olan Kimse'nin iradesiyle işte böyle açıklandı.*

Hz. Bahau'llah

* Bahau'llah'ın Sesi, No: 136

Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| NAMAZ DUALARI | 1 |
| Küçük Namaz | 3 |
| Orta Namaz..... | 4 |
| Büyük Namaz | 7 |
| GENEL DUALAR | 15 |
| AİLE | 17 |
| AKŞAM VE GECE | 22 |
| ARINMA | 25 |
| BAĞIŞLANMA | 36 |
| BİRLİK | 45 |
| ÇOCUKLAR VE GENÇLER | 47 |
| DESTEK VE YARDIM | 54 |
| EMRİN ZAFERİ | 61 |
| EVLİLİK | 68 |
| FON | 73 |
| İNSANLIK | 75 |
| KORUNMA | 80 |
| MİSAK'TA SAĞLAMLIK | 89 |
| ÖVGÜ VE ŞÜKRAN | 94 |
| RUHANİ MAHFİL | 102 |
| RUHANİ NİTELİKLER | 106 |
| SABAH | 122 |
| SEBAT | 126 |
| SINAVLAR VE ZORLUKLAR | 134 |
| ŞİFA | 138 |
| Uzun Şifa Duası | 143 |
| TEBLİĞ | 151 |
| İlahi Plan Levihlerinden Tebliğ Duaları | 158 |

| | |
|-------------------------|-----|
| TOPLANTILAR..... | 172 |
| VEFAT EDENLER İÇİN..... | 178 |
| Cenaze Namazı | |
| ZORLUKLARDA YARDIM..... | 187 |

EMRİN VELİSİ

HZ. ŞEVKİ EFENDİ'YE AİT DUALAR 195

ÖZEL DUA VE LEVİHLER..... 201

| | |
|--|-----|
| AHMED LEVHİ | 203 |
| ATEŞ LEVHİ..... | 208 |
| KUTSAL DENİZCİ LEVHİ | 216 |
| HA GÜNLERİNDE OKUNACAK DUA | 226 |
| ORUÇ DUALARI | 228 |
| NEVRUZ BAYRAMI | 248 |
| RIZVAN BAYRAMI | 251 |
| HZ. BAHAULLAH'A VE | |
| HZ. BAB'A MAHSUS ZİYARETNAME | 257 |
| HZ. ABDÜLBAHA'YA MAHSUS ZİYARETNAME..... | 260 |
| HZ. BAB'IN EMRİNİ AÇIKLADIĞI | |
| GECE OKUNACAK LEVİH..... | 263 |
| HZ. BAB'IN DOĞUM GECESİ LEVHİ..... | 267 |
| HZ. BAHAULLAH'IN | |
| DOĞUM GÜNÜNE AİT LEVİH..... | 271 |
| ŞEHİTLER VE AİLELERİ İÇİN..... | 274 |

BÜTÜN İYİLİKLERİN KÖKÜ

(Hikmet Sözleri)..... 277

NAMAZ DUALARI

“Üç tane namaz vardır... İnanan bu üçünden istediğini seçmekte tamamen özgürdür; ancak bunlardan birini, beraberindeki talimatlara uygun şekilde kılmak zorundadır.” (Hz. Şevki Efendi’nin adına yazılan bir mektuptan)

“Namazla ilgili olarak sözü edilen ‘sabah’, ‘öğle’ ve ‘akşam’dan maksat, sırasıyla, güneşin doğuşundan öğle vaktine kadar; öğle ile güneşin batışı arası ve güneşin batışından itibaren iki saat sonrasına kadar olan sürelerdir.” (Kitab-ı Akdes, Özet ve Derleme, s. 132)

Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

KÜÇÜK NAMAZ
YİRMİ DÖRT SAATTE BİR KEZ, ÖĞLE
VAKTİ KILINMAK ÜZERE

Ey İlahım! Beni, Seni tanımak ve Sana tapmak için yarattığına tanıklık ederim. Şu anda kendi aczime ve Senin kudretine, kendi zayıflığıma ve Senin güçlülüğüne, kendi fakirliğime ve Senin zenginliğine şahadet ederim. Senden başka Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan İlah yoktur.

Hz. Bahau'llah



ORTA NAMAZ
HER GÜN SABAH, ÖĞLE VE AKŞAM
KILINMAK ÜZERE

Namaz kılmak isteyen kimse ellerini yıkasın ve yıkarken şöyle desin:

İlahi! Elimi öyle kuvvetlendir ki, Kitabını bütün dünyanın ordularının onu durduramayacağı bir istikametle tutabilsin. Sonra onu, kendisine ait olmayan şeylere karışmaktan koru. Sen, gerçekten de, Aziz ve Güçlüsün.

Ve yüzünü yıkarken desin:

Ey Rabbim, yüzümü Sana çevirdim! Onu Senin Yüzünün nurlarıyla nurlandır. Onu Senden başkasına yönelmekten koru.

Sonra ayakta durarak Kible'ye (Tapınma Noktası, yani Behci, Akka) dönsün ve şöyle desin:

Allah Kendisinden başka İlah bulunmadığına tanıklık etti. Emir ve varlık âlemleri O'nundur. O,

gerçekten de, Zuhur'un Doğuş Yeri olanı, Tur'da Konuşanı izhar etti. O'nun zuhuruyladır ki Yüce Ufuk parladı ve Sidretü'l-Münteha dile geldi ve "Mülk ve Melekûtun Maliki işte geldi. Yer ve gök, izzet ve ululuk tüm insanların Mevlası ve arşın ve yerin Maliki olan Allah'ındır!" nidasını gökte ve yerde yükseltti.

Sonra rükû etsin (belini öne doğru bükerek ellerini dizlerine koysun) ve desin:

Benim anmamdan ve başkasının anmasından, benim nitelendirmemden ve göklerde ve yerlerde olan herkesin nitelendirmesinden münezzehsin!

Sonra avuçları yüzüne dönük bir biçimde elleri açık olarak ayakta dursun ve desin:

Ey İlahım! Yalvaran parmaklarla rahmet ve inayet eteklerine yapışanı hayal kırıklığına uğratma, ey merhamet edenlerin en Merhametlisi!

Sonra otursun ve desin:

Senin birliğine ve tekligine, Senin Allah olduğuna ve Senden başka İlah bulunmadığına tanıklık

ederim. Sen, gerçekten de, Emrini gösterdin, Ahdini yerine getirdin ve inayet kapını göklerde ve yerlerde oturan herkese açtın. Salat, selam, tekbir ve baha, dünya işlerinin Sana yönelmekten alıkoymadığı ve kendilerinde olan her şeyi Sende olanı elde etmek umuduyla feda eden dostlarına olsun. Sen, gerçekten de, Affedicisin, Kerimsin.

Bir kimse uzun ayetin yerine “Allah, Kendisinden başka Tehlikeden Koruyan ve Kendi Kendine Var Olan İlah bulunmadığına tanıklık etti” demek isterse yeterlidir. Aynı şekilde, otururken “Senin birliğine ve tekliğine, Senin Allah olduğuna ve Senden başka bir İlah bulunmadığına tanıklık ederim.” demek isterse yeterlidir.

Hz. Bahaullah



BÜYÜK NAMAZ YIRMİ DÖRT SAATTE BİR KEZ KILINMAK ÜZERE

Namazı kılan kimse ayağa kalksın ve Allah'a yönelsin. Ayakta yerinde dururken, Rahman ve Rahim Rabbinin bağışını bekliyormuş gibi sağa ve sola baksın. Sonra desin:

Ey isimlerin İlahı ve göğün Yaradanı! Namazımı Cemalini görmekten beni alıkoyan perdeleri yakacak bir ateş ve beni Senin Vuslat denizine yönlendirecek bir ışık yapmanı, Yüceler Yücesi ve Nurlular Nurlusu görünmeyen Özünün Doğuş Yerleri olanların hatırı için Senden dilerim.

Sonra ellerini kutlu ve yüce Allah'a yalvarı için yukarı kaldırsın ve desin:

Ey âlemin Maksudu ve ümmetlerin Mahbubu! Sana yöneldiğimi, özgenden kesildiğimi ve hareketiyle bütün varlıkları harekete geçiren ipine yapıştığımı görüyorsun. Ey Rabbim! Ben Senin kulunum ve kulunun oğluyum. Senin istek

ve irade ellerin arasında ayağa kalkmış, emrine hazır duruyorum ve Senin hoşnutluğundan başka bir isteğim yoktur. Kuluna sevdiğin ve hoş gördüğün gibi davranmanı rahmet Denizin ve fazıl Güneşin hatırına Senden dilerim. Senin anılmaktan ve övülmekten çok yüce olan kudretine yemin olsun ki, Senden zuhur eden her şey, kalbimin arzusu ve gönlümün sevgilisidir. İlahi, İlahi! Emel ve amellerime değil, gökleri ve yeri kaplayan iradene bak. Ey ümmetlerin Maliki! Senin İsm-i Âzam'ına yemin olsun ki, sadece Senin istediğini istedim ve yalnızca Senin sevdiğini sevdim.

Sonra secde ederek (diz çökerek ve alını yere değinceye kadar eğilerek) desin:

Sen, Kendinden başkasının tanımlamasından ve Senden başkasının idrakinden münezzehsin.

Sonra ayağa kalksın ve desin:

Ey Rabbim! Namazımı, Senin hâkimiyetin sürdükçe yaşamamı ve Seni âlemlerinin her birinde anmamı sağlayacak yaşam kevseri kıl.

Sonra yine ellerini yalvarı için yukarı kaldırsın ve desin:

Ey ayrılığından ötürü kalplerin ve ciğerlerin eridiği ve sevgisinin ateşiyle tüm dünyanın tutuştuğu Kimse! Ey tüm insanlara hükmeden Kimse! Sende olandan beni mahrum buyurmamanı, tüm yaratık âlemine boyun eğdiren İsmi hatırına Senden diliyorum. Ey Rabbim! Bu garibin Senin azamet kubbenin gölgesinde ve rahmetinin yakınında bulunan en yüce yurduna koştuğunu; bu günahkârın Senin bağışlama denizini; bu zelilin Senin izzet alanını ve bu fakirin Senin zenginliğinin ufkunu aradığını görüyorsun. İstedliğini emretme yetkisi Senindir. Tanıklık ederim ki, Sen yaptıkları övülen, buyruklarına itaat edilen ve emrinde özgür olansın.

Sonra ellerini kaldırsın ve üç kez tekbir getirsin (Allahu Ebha'yı üç kez tekrarlasın). Sonra kutlu ve yüce Allah'ın önünde rükû için eğilsin (belini öne doğru bükerek ellerini dizlerine koysun) ve desin:

Ey İlahım! Ruhumun Sana tapmak özlemiyle ve Seni anıp ululamak iştiyakıyla uzuvlarımda ve organlarımda nasıl titrediğini; Emir Dilinin Senin beyan melekûtunda ve ilim ceberutunda tanıklık ettiğine onun da tanıklık ettiğini görüyorsun. Ey Rabbim! Kendi fakirliğini ispat edip Senin bağışını ve zenginliğini yüceltmek, kendi güçsüzlüğümü gösterip Senin güç ve kudretini ortaya çıkarabilmek için, Sendele olanın hepsini bu halde Senden dilemek istiyorum.

Sonra doğrulup yalvarı için ellerini iki kez kaldırsın ve desin:

Senden başka Aziz ve Kerim İlah yoktur. Başlangıçta ve sonda Senden başka Emredici İlah yoktur. İlahi, İlahi! Affın beni cesaretlendirdi, Rahmetin beni güçlendirdi, Çağrın beni uyandırdı ve Fazlın beni kaldırıp Sana kılavuzladı. Yoksa ben kim oluyorum ki Senin yakınlık şehrinin kapısı önünde durayım veya yüzümü Senin irade göğünün ufkundan parlayan ışıklara çevirmeye cesaret edebileyim? Ey Rabbim! Bu zavallının fazıl kapını çaldığını ve bu fâninin Senin bağış ellerinden ebedi yaşam

kevserini aradığını görüyorsun. Emir her zaman Sendendir, ey isimlerin Mevlası; her bir halde teslim olmak ve rıza göstermek ise benden, ey göklerin Yaradanı!

Sonra ellerini üç kez kaldırsın ve desin:

Allah her azametliden daha azametlidir!

Sonra secde etsin (diz çöksün ve alını yere değinceye kadar eğilsin) ve desin:

Sana yakın olanların zikrinin Senin yakınlık göğüne çıkamayacağı veya Sana içtenlikle bağlı olanların gönül kuşlarının Senin kapının önüne ulaşamayacağı kadar yücesin. Senin tüm sıfatlardan mukaddes ve isimlerden münezzehtir olduğuna tanıklık ederim. Yüceler Yücesi ve Nurlular Nurlusu İlah ancak Sensin.

Sonra otursun ve desin:

Yaratılmış her şeyin, Mele-i Âlâ'nın, en yüce Cennet'in ve onun da ötesinde en nurlu Ufuk'tan Azamet Dili'nin tanıklık ettiğine ben de tanıklık ederim ki, Sen Allah'sın, Senden başka İlah

yoktur ve zuhur eden Kimse Gizli Sır'dır, Saklı Simge'dir ve O'nun vasıtasıyla O ve L harfleri birleşmiş ve kaynaşmıştır. Adı, Kalem-i Âlâ tarafından yazılan ve arşın ve yerin Rabbi olan Allah'ın Kitaplarında sözü edilen Kimse'nin O olduğuna tanıklık ederim.

Sonra ayakta dik dursun ve şöyle desin:

Ey varlığın İlahı ve görünen ve görünmeyen Her Şeyin Maliki! Gözyaşlarımı ve ah çekişimi görüyorsun, sızlanışımı, feryadımı ve kalbimin iniltisini işitiyorsun. İzzetine yemin olsun! Suçlarım Sana yakın gelmekten beni alıyordu; günahlarım Senin kutsiyet alanına girmeme engel oldu. Ey Rabbim! Sevgin beni perişan etti, Senden ayrı olmak beni bitirdi ve Senden uzak olmak beni yaktı. Senin bu çöldeki ayak izlerinin ve seçkinlerinin bu uçsuz bucaksız yerde söyledikleri “Lebbeyk. Lebbeyk”¹ sözlerinin, Vahyinin esintilerinin ve Zuhur Fecri'nin tatlı rüzgârlarının hatırına Sana yalvarıyorum ki,

¹ “Buradayım, buyurunuz, emredersiniz” anlamlarına gelen, ayrıca Müslümanlıkta haccın bir evresinde tekrarlanan sözlerdir.

Cemalini ziyaret etmemi ve Kitabında olan her şeye uymamı takdir eyle.

Sonra üç kere tekbir getirsin (Allahu Ebha'yı üç kez tekrarlasın) ve rükû ederek (belini öne doğru bükerek ellerini dizlerine koysun) desin:

Ey İlahım! Sana hamdolsun ki, Seni hatırlamama ve Seni övmeme yardım ettin, ayetlerinin Doğuş Yeri olan Kimse'yi bana tanıttın, Rabliğinin önünde eğilmemi, Uluhiyetin önünde alçakgönüllü olmamı ve Azamet Dili'nden çıkanları itiraf etmemi sağladın.

Sonra doğrulsun ve desin:

İlahi, İlahi! İtaatsizliğim belimi büktü ve gafletim beni mahvetti. Ne zaman kötü amelimi ve Senin iyiliğini düşünsem, ciğerim erir ve kanım damarlarımda kaynar. Ey âlemin Maksudu! Cemaline yemin olsun ki, yüzüm Sana yönelmeye utanıyor ve ümit ellerim Senin kerem göğüne kalkmaya sıkılıyor. Ey İlahım! Gözyaşlarımın Seni hatırlamaktan ve Seni övmekten beni nasıl alıkoyduğunu görüyorsun,

ey arşın ve yerin Rabbi! Melekûtunun ayetleri ve ceberutunun sırları hatırına Sana yalvarıyorum ki, dostlarına Senin keremine yaraşır ve inayetine yakışır biçimde davran, ey varlığın Maliki ve görünen ve görünmeyen Sultanı!

Sonra üç kere tekbir getirsin (Allahu Ebha'yı üç kez tekrarlasın) ve secde ederek (alınını yere değdirerek diz çöksün) desin:

Ey İlahımız! Bizi Sana yaklaştıracak şeyi bize gönderdiğin ve Kitaplarında ve Sahifelerinde indirdiğin bütün iyi şeyleri bize verdiğin için Sana hamdolsun. Ey Rabbim! Bizi boş zan ve kuruntu askerlerinden korumanı Senden diliyoruz. Sen, gerçekten de, Kudretli ve Her Şeyi Bilensin.

Sonra başını kaldırsın, otursun ve desin:

Ey İlahım! Seçkinlerinin tanıklık ettiğine ben de tanıklık eder, en yüce Cennet sakinlerinin ve azametli Arşını tavaf edenlerin itiraf ettiğini ben de itiraf ederim. Mülk ve melekût Senindir, ey âlemlerin İlahı!

GENEL DUALAR

Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

AİLE

Övgüler olsun Sana, ey İlahım Allah! Benim ve Dinini destekleyenlerin günahlarını affet. Sen gerçekten de egemensin, bağışlayıcısın, cömertsin. Ey Tanrım! Bilgiden mahrum kullarına Emrine girmeleri için yardım et. Çünkü Senden haberdar olsalar, Din Günü'nün doğruluğuna tanıklık eder ve rahmetini inkâr etmezler. Onlara fazlının belirtilerini gönder ve her nerede yaşıyorlarsa, Allah korkusu olan kullarına takdir buyurduğundan bolca pay ver. Sen gerçekten de sultanlar Sultanısın, lütufkârsın, en şefkatli olansın.

Ey Tanrım! Emrine sarılanların evlerine, Rahmetinin bir göstergesi ve Senin katından bir bağış işareti olarak, fazıl ve lütuf yağmurlarından yağdır. Gerçekten de Sen affedicilikte eşi bulunmayansın. Rahmetin bir kimseden esirgenirse, o kişi Senin Gününde nasıl Dine inananlardan sayılabilir?

Ey Tanrım! Beni, belirlenmiş o Gün'de ayetlerine inanacak olanları ve yüreklerinde benim sevgimi taşıyanları kutsa. O sevgi ki onu onlara Sen

aşıladsın. Sen gerçekten de doğruluk Rabbisin, en yüce olansın.

Hz. Bab



Ey Tanrım! Affını diliyor ve kullarının Sana yönelmelerini istediğin şekilde tövbe ediyorum. Günahlarımızı Tanrılığına yaraşır şekilde temizlemen; beni, annemi, babamı ve Senin sevgi evine girmiş saydıklarını, yüceliğine layık ve semavi gücüne yaraşır bir şekilde affetmen için Sana yakarıyorum.

Ey Tanrım! Ruhuma yalvarısını Sana sunsun diye ilham verdin, Sen olmasaydın Sana dua etmezdim. Övgüler ve şükürler olsun Sana ki Kendini bana gösterdin; yalvarırım beni affet, çünkü Seni tanımakta ve sevgin yolunda yürümekte kusur ettim.

Hz. Bab



Ey Rab! Bu En Yüce Zuhur'da çocukların Ebeveynleri adına Sana başvurmalarını kabul ettin. Bu, bu Zuhura özel bir bağıştır. O halde, ey sevecen Rab, bu kulunun Senin teklik eşiğindeki talebini kabul et ve onun babasını lütuf denizine daldır. Çünkü bu oğul Sana hizmet etmek için ayağa kalktı ve Senin sevgin yolunda hep gayret gösteriyor. Sen gerçekten de lütfedensin, affedicisin, sevecensin!

Abdülbaha Abbas



(Kadınların eşleri için okuyabileceği dua)

Ey İlahım Allah! İşte bu cariyen Sana yalvarıyor, Sana güveniyor, yüzünü Sana çeviriyor ve semavi bağışlarını onun üstüne yağdırmanı, manevi sırlarını ona göstermeni ve Tanrılık ışıklarını üzerine saçmanı diliyor.

Ey Efendim! Görür kıl kocamın gözlerini. Seni tanıma ışığıyla sevindir onun yüreğini, parlak güzelliğine cezbet onun aklını, apaçık nurlarını gösterip sevindir onun ruhunu.

Ey Efendim! Onun gözündeki perdeyi kaldır. Cömert bağışlarını üzerine saç, sevgi şarabınla onu sarhoş et; ruhları gökte uçarken ayakları bu toprağa basan meleklerinden eyle. Onun halk arasında Senin bilgelik ışığıyla parlayan bir lamba olmasını sağla.

Sen gerçekten de eşsizsin, bağışlayıcısın ve eli açık olansın.

Abdülbaha Abbas



(Hamile kadınların okuyabileceği dua)

Ey Rabbim! Ey İlahım! Bu âciz cariyeni, Sana yakaran ve dua eden bu köleni ayrıcalıklı kıldığın şey için Seni övüyor ve Sana şükrediyorum. Çünkü onu apaçık Melekûtuna kılavuzladın; bu varlık dünyasında yüce Çağrını duymasını ve her şeye üstün saltanatının işaretlerini görmesini sağladın.

Ey Efendim! Rahmimdekini Sana adıyorum. Öyleyse inayet ve cömertliğiyle, onun Senin

Melekûtunda övgüye değer ve hayırlı bir çocuk olmasını sağla; Senin terbiyenle gelişip büyümesini mümkün kıl. Sen gerçekten lütfedicisin! Sen gerçekten büyük fazıl sahibisin!

Abdülbaha Abbas



AKŞAM VE GECE

Anan ve anılan Sensin.

Ey İlahım, Efendim, İsteğim! Bu kulun esirgeyiciliğini ve koruyuculuğunu dileyerek Senin rahmet barınağında uyumak ve fazıl kubbenin altında dinlenmek istiyor. Ey Rabbim! Uyumayan gözün hürmetine dilerim ki gözümü Senden başkasına bakmaktan koruyasın. Gözümün nurunu, Senin eserlerini daha iyi görebilmesi ve Zuhurunun Ufkuna daha iyi bakabilmesi için arttır. Sen, kudreti kendini gösterince, karşısında gücün özünün titrediği Kimsesin. Senden başka güçlü, galip ve dilediğini yapan ilah yoktur.

Hz. Bahauallah



İsmlere koruyucu olan O'dur.

Ey Tanrım! Ey Tanrım! Seni özleyenlerin gözleri ayrılığından ötürü açık dururken, ben nasıl uyuyabilirim? Âşıkların uzaklığından ötürü kıvrılırken, ben nasıl uzanıp dinlenirim?

Ey Efendim! Ruhumu ve özümü Senin kudretli ve koruyucu eline emanet ediyorum. Başımı Senin kuvvetinle yastığa koyuyorum ve onu Senin istek ve iradenle yastıktan kaldıracam. Sen gerçekten de koruyucusun, gözetensin, güçlüsün, kuvvetlisin.

Senin ululuğuna ant olsun ki uykuda ve uyanıkken Senin istediğin ne ise benim istediğim de odur. Ben Senin kulunum ve Senin avucundayım. Senin razılığının hoş kokularını yayacak olanı yapmam için bana yardım et. Sana yakın olanların bütün emeli bu olduğu gibi, benim de bütün emelim budur. Sana hamdolsun, ey âlemlerin Rabbi!

Hız. Bahauallah



Ey Gerçeęi arayan! Tanrı'nın senin gözünü açmasını diliyorsan, gece yarısında O'na yalvar, dua et ve O'nunla konuşurken şöyle söyle:

Ey Rab! Yüzümü Senin birlik melekûtuna çevirdim ve Senin rahmet denizine daldım. Ey Rab! Bu karanlık gecede gözlerimi ışıklarını görmeye aydınlat ve bu eşsiz çağda beni sevgi şarabıyla mutlu et. Ey Rab! Bana çağrını işittir ve cennetinin kapılarını yüzüme aç ki haşmetinin ışığını görebileyim ve güzelliğine cezbolabileyim.

Sen gerçekten lütfedicisin, cömertsin, acıyıcısın, bağışlayıcısın.

Abdülbaha Abbas



ARINMA

Ey Allahım! Sana yaklaşmama ve civarına yerleşmeme izin ver, çünkü Senden uzaklık helak etti beni. Fazıl kanatlarının gölgesinde beni dinlendir; çünkü Senden ayrılığın ateşi eritti yüreğimi. Gerçek yaşam nehrine kılavuzla beni, çünkü susuzluktan kavruldu ruhum durmadan ararken Seni. Feryatlarım ızdırabımın şiddetini ilan eder; gözyaşlarım Sana olan sevgime tanıklık eder.

Zatını övdüğün övgü ve Özünü yücelttiğin sena yüzü hürmetine Senden dilerim ki, Seni tanımış ve Senin günlerinde saltanatını kabul etmişler arasında say bizleri. Sonra ey Tanrım, bize yardım et ki merhamet ellerinden Senin can veren şefkat sularını kana kana içelim; öyle ki başka her şeyi unutup yalnız Seninle meşgul olalım. Sen dilediğini yapmaya gücü yetensin. Senden başka kudretli, tehlikeden koruyan ve kendi kendine var olan ilah yoktur.

Övgüler olsun İsmine, ey sultanların Sultanı!

Hz. Bahauallah



Yücesin Sen ey Tanrım! Sana şükrediyorum ki rahmet Güneşini, fazıl Ufkunu ve Emrinin Kaynağını bana tanıttın. Sana yaklaşanların yüzlerini ağartan, Sana adanmışların gönüllerini Sana doğru kanatlandıran Adının yüzü hürmetine Senden dilerim ki, her zaman ve her koşulda ipine sımsıkı tutunayım, Senden başka herkesten kesileyim, gözlerimi Senin Vahiy ufkuna çevireyim ve Levihlerinde bana buyurdıklarını yerine getireyim.

Ey İlahım! İç ve dış varlığımı Senin lütuf ve inayet gömleğinle donat. Sonra, beni beğenmediğin her şeyden koru. Bana ve yakınlarıma cömertçe yardım et ki, Sana itaat edelim, kötü ve bozuk isteklere yol açacak her ne varsa uzak duralım.

Sen gerçekten de tüm insanlığın Rabbisin ve bu ve öbür dünyanın Sahibisin. Senden başka her şeyi bilen ve hikmetli ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Sübhansın Sen, ey İlahım! Senin bağış Gömleğinin, buyruğunla ve isteğinin doğrultusunda tüm

varlığa saçılan hoş kokuları ve Senin iradenin, kudret ve saltanatının gücüyle fazlının ufkundan parlayan Güneşi hatırına Senden dilerim ki, kalbimi boş sanı ve kuruntulardan arıt. Arıt ki tüm varlığım la Sana döneyim, ey tüm insanlığın Rabbi!

Ey Tanrım! Ben kulunum ve kulunun oğluyum. Fazlının kulpuna tutundum, inayet ipine yapıştım. Bana Sende olan güzel şeylerden ver, beni cömertlik bulutlarından ve kerem göğünden indirdiğin Sofra'dan besle.

Sen gerçekten de âlemlerin Rabbisin ve gökte ve yerde bulunanların tümünün İlahısın.

Hız. Bahauallah



Ey Tanrım! Nice donmuş yürek Emrinin ateşiyle alevlendi. Nice uyuyan, Sesinin tatlılığıyla ayıldı. Nice yabancı Senin teklik ağacının gölgesinde barındı. Nice susuz Senin günlerinde diriltici suyunun pınarına koştu!

Ne mutlu Sana yönelene ve Yüzünün nurlarının Tanyerine koşana. Ne mutlu tüm kalbiyle Vahiy

Şafağına ve İlham Kaynağına dönene. Ne mutlu cömertliğin ve bağışınla verdiklerini Senin yolunda harcayana. Ne mutlu Senin özleminle yanarken, özgeni bir yana atana. Ne mutlu yakın yoldaşın olup kendisini Senden başkasından ayırana.

Ey Rabbim! İsmi taşıyan ve zindanının ufkundan Senin saltanat ve kudretinle yükselen Kimse'nin yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, herkes için Sana yakışanı ve şanına yaraşanı irade buyur.

Senin gücün gerçekten de her şeye yeter.

Hz. Bahaullah



Ey Tanrım! Bilmem ki ülkende nasıl bir Ateş yaktın. Ne toprak örtebilir onun parlaklığını; ne de su söndürebilir alevini. Onun gücü karşısında yeryüzünün tüm halkları acizdir. Ne mutlu o kimseye ki yanına yaklaşıp onun kükreyişini işitir.

Tanrım! Güç veren kereminle kimilerinin ona yaklaşmasını sağladın; Senin günlerinde işlediklerinden dolayı kimilerini de yoksun bıraktın. Ona koşarak yanına erişenler, Senin güzelliğine bakmak heyecanıyla yolunda canlarını feda ettiler ve başka her şeyden tümüyle kesilerek Sana yükseldiler.

Ey Efendim! Varlık âleminde tutuşup gürül gürül yanan bu ateşin hatırına Senden dilerim ki, azamet tahtının huzuruna çıkmaktan ve kapına varmaktan beni alıkoyan perdeleri yak. Ey Efendim! Kitabında indirdiğin tüm iyilikleri bana nasip et ve merhamet çadırından beni uzak tutma.

Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Sen gerçekten de güçlüsün, cömertsin.

Hz. Bahau'llah



Övgüler olsun Sana, ey Tanrım! Ben, Sana ve ayetlerine inanan bir kulunum. Rahmet kapına doğru nasıl gittiğimi ve yüzümü şefkatinin

yönüne nasıl çevirdiğimi görüyorsun. En güzel İsimlerinin ve en yüce Sıfatlarının hatırına Sana yalvarırım ki, bağış kapılarını yüzüme açasın. Ve sonra ey tüm adların ve sıfatların Sahibi! İyi olanı yapmam için bana yardımcı olasın.

Ey Efendim! Yoksul olan ben, zengin olan Sen. Yüzümü Sana yönelttim ve arındım Senden başka her şeyden. Yalvarırım Sana ki, beni şefkatinin esintilerinden mahrum bırakma ve seçkin kullarına takdir ettiğinden uzak tutma.

Ey Rabbim! Gözlerimdeki perdeyi kaldır ki yaratıkların için arzu ettiğini görebileyim; Senin eserinin bütün görünüşlerinde yenilmez kudretinin belirtilerini keşfedebileyim. Ey Efendim! Ruhumu en yüce ayetlerinle cezbet; beni bozuk ve kötü arzularımın derinliklerinden kurtar. Sonra bana bu ve öteki dünyanın iyiliklerini takdir et. Sen dilediğini yapmaya gücü yetensin. Senden başka aziz ve herkesin yardım beklediği ilah yoktur.

Şükürler olsun ki Sana ey Rabbim, uykumdan kaldırıp beni harekete geçirdin, çoğu kulunun göremediğini görme arzusu verdin. O halde ey

Rabbim, Senin arzu ettiğini görebilmem için bana yardım et. Bunu Senin sevgin ve rızan yüzü hürmetine Senden dilerim. Sen gücüne ve egemenliğine her şeyin tanıklık ettiği Kimsesin.

Senden başka yüce, aziz ve ihsanı bol ilah yoktur.

Hız. Bahauallah



Yaratan, sultan, her şeye yeten, en yüce ve herkesin yardımını dilediği Rabbinin Adıyla.

Söyle: Ey Tanrım! Ey göklerin ve yerin Yaratıcısı, ey Melekûtun Efendisi! Yüreğimdeki sırları bilirsin, oysa Senin Özün bilinmez. Bende olanı görürsün, oysa özgen görmekten aciz. Senden başkasından arınmamı sağlayacak olanı bağışınla lütfet; Senden başkasından kurtaracak olanı bana takdir et. Ektiklerimi bu ve öbür yaşamda biçebilmemi nasip et. Fazlının kapılarını yüzüme aç; bağış ve nimetlerini üzerime saç.

Ey sonsuz iyilik Sahibi! Semavi yardımın sarsın âşıklarını; bağışla bize lütuf ve ihsanlarını. Sen bize her şeyden öte yeter ol; günahlarımızı affet, merhametini bahşet. Sen Rabbimizsin ve her şeyin Rabbisin. Senden başkasına yakarmayız ve fazlından başka şey için yalvarmayız. Sen cömertlik ve inayet İlahısın, gücünde yenilmezsin, yaratıcılığında kusursuz olansın. Yoktur Senden başka, her şeyin sahibi ve en ulu bir Tanrı.

Ey Efendim! Elçilere, mukaddes kişilere ve doğru yolda gidenlere nimetlerini lütfet. Sen gerçekten de eşsiz ve her şeye boyun eğdiren Tanrısın.

Hz. Bab



Ey Tanrım! Sana sığınırım ve gönlümü tüm ayetlerine yöneltirim.

Ey Tanrım! İster yolda olsun, ister evde, ister işimde olsun, ister uğraşımda, Sana'dır tüm güvenim.

Öyleyse, ey merhameti eşsiz Olan! Her şeyden bağımsız olmama yetecek yardımını gönder bana.

Ey İlah! İstediğin gibi ver payıma düşeni ve alınıma yazdığınla yetinmemi sağla.

Senindir mutlak buyruk tamamıyla.

Hz. Bab



Ey İlahım Allah! Umudumsun, sevgilimsin!
En büyük hedefimsin, isteğimsin!

Alçakgönüllülükle ve tam bir adanmışlıkla Sana yakarıyorum ki, beni yurdunda Senin sevginin minaresi, yaratıkların arasında Senin bilginin lambası ve ülkende ilahi inayet bayrağı kıl.

Beni, kendilerini Senden başkasından kesen, bu dünyanın fâni şeylerinden arındıran ve kuruntu yayanların tahriklerinden kurtaranlar arasına yaz.

Gönlümü Senin saltanatının teyit ruhu ile ferahlat. Gözlerimi Senin her şeye kadir izzet melekûtundan art arda gelen ilahi yardım ordularını görmekle aydınlat.

Sen gerçekten de ulusun, azizsin, güçlüsün.

Abdülbaha Abbas



Ey Tanrım, ey Tanrım! Benim için doldur her şeyden arınmışlık kadehini, nur ve bağışlarının meclisinde aşkının şarabıyla sevindir beni. Kurtar beni nefsanî tutku ve arzuların hücumlarından, kaldır bu kötü dünyanın bağlarını üzerimden. Yüce âlemine coşkuyla cezbeyle ve cariyeler arasında beni kutsallık esintileriyle tazele.

Ey Rab! Bağış ışıklarınla aydınlat yüzümü, o muazzam gücünün eserlerini görmekle aydınlat gözümü. Her şeyi kapsayan bilginin görkemiyle hoşnut et yüreğimi, ruhları canlandıran müjdelerle sevindir ruhumu; ey dünyanın ve melekûtun Sultanı, ey egemenlik ve kudret Rabbi! Öyle ki Senin eserlerini

yayabileyim, Emrini duyurabileyim, Öğretilerini tanıtır Yasana hizmet edebileyim ve Sözü nü yüceltebileyim.

Sen gerçekten de kudretli, bağışlayan, güçlü ve her şeyi yapabilirsin.

Abdülbaha Abbas



BAĞIŞLANMA

Sübhansın Sen, ey İlahım Allah! Senin seçkinlerinin ve Emanetini taşıyanların hatırına, Nebilerinin ve Elçilerinin Mührü kıldığın Kimse'nin yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, zikrini dostum, sevgini amacım eyle; Yüzünü hedefim, İsmi ni kandilim eyle; dileğini arzum, rızanı hoşnutluğum eyle.

Ey Mevlam! Ben günahkârım, Sen ise affedensin. Seni tanır tanımaz, şefkatinin yüce katına erişmek için koştum. Ey Rabbim! Hoşnutluğunun yollarında yürümekten ve Senin birlik okyanusunun kıyılarına ulaşmaktan beni alıkoyan günahlarımı bağışla.

Ey Mevlam! Senden başka kimse yok ki yüzümü döndüğümde bana cömert davransın ve affına sığınınca şefkatini göstere sin. Ne olur kovma beni inayet makamından; mahrum bırakma beni cömertlik ve ihsanının çağlayan pınarından. Ey Rabbim! Seni sevenlere takdir ettiğini bana da takdir et, seçkinlerine yazdığın yazgıyı bana da lütfet. Bakışlarım her zaman Senin merhametli bağış ufkuna sabitlenmiştir, gözlerim şefkatli

lütuflarının yönüne çevrilmiştir. Bana uygun gördüğün gibi davran. Senden başka güçlü, aziz ve bütün insanların yardım dilediği bir ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Ey Efendim! Yüzünü Sana dönen benim, umutlarını fazlının mucizelerine ve cömertliğinin belirtilerine bağlayan benim. Yalvarırım Sana ki beni rahmet kapından eli boş gönderme ve Emrini inkâr edenlere terk etme.

Tanrım! Ben kulunum ve kulunun oğluyum. Senin günlerinde gerçekliğini bildim, adımlarımı Senin teklik kıyılarına yönelttim, eşsizliğini ve birliğini kabul ettim, af ve bağışını diledim. Senin gücün yeter dilediğini yapmaya; Nurlular Nurlusu ve affedici bir ilah yoktur Senden başka.

Hz. Bahau'llah



Ey Tanrım! Senin cömertlik göğüne ve bağış denizine yönelmiş, Senden başkasına arka çevirmiş olduğumu görüyorsun. Senin Sina'dan doğan zuhur güneşinin ışıkları ve affedici Adının ufkundan parlayan fazıl yıldızının parıltıları yüzü hürmetine Senden dilerim ki, beni hoş göresin ve merhamet gösteresin. Sonra, beni yaratık dünyasında İsmi vasıtasıyla yükseltecek olanı yüceler yücesi Kalemle benim için yazsın. Rabbim! Sana yönelmeme ve dünya güçlerinin zayıflatamayıp ümmetlerin baskısının Senden uzaklaştıramadığı dostlarının sesini işitmeme yardım et; o dostların ki Sana doğru koşarak “Allah Rabbimizdir ve bütün göklerde ve yerlerde olanların da Rabbidir” dediler.

Hz. Bahaullah



Yücesin Sen, ey İlahım Allah! Ne zaman anmaya kalksam Seni, Sana karşı işlediğim büyük günahlar ve vahim hatalar ayağıma dolanır; Senden yoksun ve Seni anmaktan aciz bulurum kendimi. Yine de keremine olan imanım umudumu diriltir, cömertliğine olan inancım Seni yüceltmek ve sahip olduklarını istemek için beni yüreklendirir.

Ey Tanrım! Tüm varlıkları kaplayan ve İsimlerinin denizine dalmışların tanıklık ettiği merhametinin hatırına Senden dilerim ki beni kendi halime bırakma, çünkü benliğim yatkındır kötü olana. Beni koruyuculuk kalende ve esirgeyicilik sığınağında kolla. Tanrım! Ben, sadece iktidar gücünle mukadder kıldığını dileyenim. Kendim için tek dileğim, Senin cömert takdirlerinden ve iradenin işleyişinden yardım, buyruk ve hükmünün belirtilerinden destek almaktır.

Ey özleminle dolu olan gönüllerin Sevgilisi! Emir Mazharlarının ve ilham Güneşlerinin, saltanat Simgelerinin ve bilgi Hazinelelerinin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, kutlu yurdundan, mabedinden ve otağından beni yoksun bırakma. Ey Rabbim! O'nun kutsal avlusuna girmeme, Şahsını tavaf etmeme ve kapısında alçakgönüllülükle beklememe yardım et.

Sen gücü ezelden ebede dek sürensün. Hiçbir şey Senin bilginden saklı kalmaz. Sen gerçekten de güçlü, nurlu ve hikmetli Tanrısın.

Hz. Bahau'llah



Yücedir Adın! Ey Tanrım ve her şeyin Tanrısı! Ey Baham ve her şeyin Bahası! Ey arzum ve her şeyin arzusu! Ey gücüm ve her şeyin gücü! Ey Sultanım ve her şeyin Sultanı! Ey sahibim ve her şeyin sahibi! Ey amacım ve her şeyin amacı! Ey hareket ettirenim ve her şeyi hareket ettiren! Sana yalvarırım ki fazıl denizinden irak, Sana yakınlık kıyısından uzak tutma beni.

Ey Rabbim! Senden özge her şey bana yararsız, Senden başkasına yakınlık faydasız. Sayesinde Kendinden başka her şeyden bağımsız olduğun büyük zenginliğinin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, beni yüzlerini Sana dönenlerden ve Sana hizmete kalkanlardan say.

O halde, ey Efendim, erkek ve kadın kullarını bağışla. Sen gerçekten de bağışlayıcısın, acıyansın.

Hz. Bahaullah



Ey Rabbimiz! Fazlınla bizi razı olmadığın şeylerden koru ve Sana layık olanı lütfet. Bize inayetinden bol bol gönder ve bizi kutsa. Yaptıklarımızdan ötürü bizi affet, günahlarımızı sil ve merhamet dolu affediciliğinle bizi bağışla. Sen gerçekten de en yücesin, kendi kendine var olansın.

Merhametin göklerde ve yerde olanları kapladı ve affin bütün yaratılışı sardı. Saltanat Senindir; yaratılış ve zuhur âlemleri elindedir. Bütün yaratıklar Senin sağ elinde, affin terazisi avucundadır. Kulların arasından kimi istersen onu affedersin. Sen gerçekten de bağışlayıcısın, sevensin. Hiçbir şey kaçmaz bilginden, hiçbir şey saklı kalmaz Senden.

Ey İlahım Allah! Kudretinin gücüyle bizi koru, dalgalanan görkemli denizine girmemize izin ver ve Sana yaraşanı bize bahşet.

Sen Sultansın, kudretlisin, yücesin, sevensin.

Hz. Bab



Övgüler olsun Sana, ey İlahım! Günahlarımızı bağışla, bize acı, Sana dönmemizi sağla. Senden başkasına güvenmeyelim; sevdiğini, istediğini ve Sana yaraşanı lütfet bize fazlınla. Sana içtenlikle inananların makamını yücelt ve bağışlayıcılığınla onları affet. Sensin tehlikeden koruyan, Sensin kendi kendine var olan.

Hz. Bab



Ey Tanrım! Sana yalvarırım ki Senin zikrinden başka her zikir ve övgüden başka her övgü için, Sana yakınlığın lezzetinden başka her lezzet ve Sana yoldaşlığın zevkinden başka her zevk için, Senin sevginin ve razılığının verdiği sevinçten başka her sevinç ve benim olup da Seninle ilgisi olmayan her şey için beni affedesin. Ey rabler Rabbi, ey araçları hazır edip kapıları açan!

Hz. Bab



Övgüler olsun Sana, ey Allahım! Sen bütün âlemin anmasından yüceyken nasıl anabilirim Seni. Yücedir Adın, ey Tanrım, Sen Sultansın, Hak'sın! Göklerde ve yerde ne varsa Sen bilirsin ve hepsi Sana dönecektir. Emrini apaçık bir ölçüyle indirdin. Övgüler olsun Sana, ey Rab! Sen istediğin kimseyi Kendi buyruğunla, göğün ve yerin orduları ve onların arasındaki her şeyle zafere ulaştırırsın. Sen egemensin, ebedi gerçeksin, yenilmez gücün Rabbisin.

Övgüler olsun Sana, ey Efendim! Sen, kullarından af dileyenlerin günahlarını her zaman bağışlarsın. Benim günahlarımı da, şafak vakti Senin affını dileyen, Sana gece gündüz dua eden, Tanrı'dan başkasını istemeyen, O'nun fazlı ile ihsan ettiklerini fedakârca veren, gece gündüz Seni öven ve görevlerini aksatmayan kimselerin günahlarını da sil.

Hz. Bab



O'dur Allah! Ey bağışlayıcı Rab! Kullarını koruyan Sensin. Bütün sırları bilicisin. Biz hepimiz aciziz. Sen ise muktedir ve kuvvetlisin. Biz hep günahkâruz, Sen günahları bağışlayıcı, merhametli ve esirgeyicisin. Ey İlahım! Kusurlarımıza bakma. Kendi fazıl ve kereminle davran bize. Hatalarımız pek çoktur; fakat Senin rahmet denizinin sonsuzdur. Güçsüzlüğümüz pek fazla; ancak Senin teyit ve yardımın aşikârdır. O halde, bizleri Senin dergâhına yaraşır olanı yapmakta başarılı kıl ve teyit et. Yüreklerimizi aydınlat. Gözleri görür ve kulakları işitir yap. Ölüleri dirilt, hastalara şifa bağışla. Yoksulları varlıklı kıl. Korkaklara huzur ve güven bağışla; bizleri kendi melekûtuna kabul buyur. Yol gösterici ışığınla aydınlat. Sensin kuvvetli ve kudretli. Sensin kerim. Sensin rahim. Sensin şefkatli.

Abdülbaha Abbas



BİRLİK

İlahi! İlahi! İnsanların kalplerini birleştir. Büyük maksadını onlara açıkla. Emirlerine uyup yasalarına bağlı kalsınlar. Onlara işlerinde yardım et. Sana hizmet etmek için onları kuvvetlendir. İlahi! Onları kendi hallerine bırakma, onlara irfan nurunla yol göster. Sevginle kalplerini sevindir. Sen gerçekten onların yardımcısısın, onların Rabbisin.

Hz. Bahau'llah



Ey Allahım! Ey Allahım! Sana yakarıyor, eşiğinin önünde Sana yalvarıyor ve Senden diliyorum ki, bu kulların üzerine tüm rahmetlerini yağdır, lütfunu ve gerçeğini onlara özgü kıl.

Ey Rab! Gönülleri birleştir ve birbirine bağla, canları uyum içinde bir araya getir, ruhları kutsallık ve teklik işaretlerinle sevindir. Ey Rab! Yüzlerini teklîğinin ışığıyla aydınlat. Kullarını melekûtuna hizmette güçlendir.

Ey merhameti sınırsız olan Tanrı! Ey affedici ve bağışlayıcı Rab! Günahlarımızı affet, kusurlarımızı

bağışla; bizi kudret ve iktidar melekûtuna yakarır, kutsal mabedinde alçakgönüllü ve alametlerinin görkemi önünde itaatkâr bir haldeyken şefkat melekûtuna yönlendir.

Ey İlahım Allah! Bizi denizin dalgaları, bahçenin çiçekleri gibi sevginde bir ve hemfikir kıl. Ey Rab! Birliğin işaretiyle yüreklerimizi ferahlat, tüm insanlığı aynı yüksekliklerde parlayan yıldızlar, Senin yaşam ağacında yetişen kusursuz meyveler yap.

Sen gerçekten de her şeye gücü yetensin, kendi kendine var olansın, lütfedensin, affedicisin, bağışlayıcısın, bilicisin, biricik yaratıcısın.

Abdülbaha Abbas



ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Arınmışsın Sen, ey İlahım Allah! Şükürler olsun Sana, beni Senin günlerinde yarattığın, sevginle ve ilminle doldurduğun için. Sana yakın kullarının yüreklerindeki hazinelerden Senin hikmet ve beyanının incilerini ortaya çıkaran ve Senin Rahman adının Güneşinin nurunu yerde, gökte olan herkesin üzerine yansıtan İsminin yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, cömertliğin ve ihsanıyla bana harikulade ve gizli inayetlerini bahşedesin.

İlahi! Bu günler, hayatımın Kendi günleriyle birleştirdiğin ilk zamanları. Bana böylesine büyük bir onur bahşettiğine göre, seçilmiş kulların için takdir ettiğin şeyleri de benden esirgeme.

Ey Tanrım! Ben Senin sevgi toprağına ektiğin ve bağış elinle yeşerttiğin küçük bir tohumum. İşte bu yüzden bu tohum, tüm varlığıyla, Senin rahmet sularını ve lütuf kevserini arzuluyor. Sevgi dolu şefkat göğünden ona Senin gölgende ve Senin katında büyüüp yetişmesini sağlayacak şeyleri gönder. Sen, Seni tanıyan herkesin kalbini

Kendi bereketli ırmağının ve durmaksızın akan çeşmesinin sularıyla sulayan Kimsesin.

Şükürler olsun Sana, ey âlemlerin Rabbi.

Hz. Bahauallah



Övgüler olsun Sana, ey İlahım Allah! Bu çocuğu rahmet ve inayet memenden emzir, tanrısal ağaçlarının meyvesiyle besle. Onu Senden başkasına emanet etme, çünkü egemen iraden ve gücünle onu yaratan da Sensin, var eden de. Yoktur Senden başka yüce ve her şeyi bilen bir Tanrı.

Övgüler olsun Sana, ey Sevgilim! Onun üzerine engin cömertliğinin tatlı meltemlerini ve kutsal bağışının güzel burcularını estir. Sonra, en yüce Adının gölgesine sığınmasına yardım eyle, ey isimlerin ve sıfatların melekûtunu elinde tutan Kimse. Sen gerçekten istediğini yaparsın ve Sen gerçekten güçlüsün, ulusun, affedicisin, bağışlayıcısın, cömertsin, acıyıcısın.

Hz. Bahauallah



Ey eşsiz Rab! Bu süt çocuğunu bağışının memesinden emzir. Onu, Senin güven ve esirgeme beşiğinde koru ve sevecen kucağında yetiştir.

Abdülbaha Abbas



Ey Tanrı! Bu küçük bebeği sevgi kucağında büyüüt ve ona Senin iyilik memenden süt ver. Bu taze fidanı sevginin gül bahçesinde eğit ve onu bağış yağmurlarınla yetiştir. Onu bir melekût çocuğu eyle ve semavi yurduna kılavuzla. Sen güçlüsün ve sevecensin. Sen bahşedicisin, cömertsin ve sınırsız bağış Rabbisin.

Abdülbaha Abbas



Ey Rab! Bu çocukları eğit. Onlar Senin bağının bitkileri, çayırının çiçekleri ve bahçenin gülleridir. Yağmurun üzerlerine yağsın; Gerçeklik Güneşi üzerlerine sevginle parlasın. Meltemin sayesinde canlanıp eğitilsinler,

büyüyüp gelişinler ve sonsuz bir güzelliğe erişinler. Sensin cömert, Sensin merhametli.

Abdülbaha Abbas



Ey sevecen Allahım! Bu sevimli çocuklar Senin kudret parmaklarının eserleri ve büyüklüğünün olağanüstü belirtileridir. Ey Rabbim! Bu çocukları koru. Onların eğitimine yardım et ve insanlık âlemine hizmet etmelerini sağla. Ey Allahım! Bu çocuklar incidir, onları iyilik sedefinde besle. Sen cömertsin, herkesi sevensin.

Abdülbaha Abbas



Ey İlah! Bu çocukları seçkin bitkiler eyle. Ahdinin Bahçesinde yetiştirip büyüt. Onlara Ebha Melekûtunun bulutlarından tazelik ve güzellik bağışları yağdır.

Ey sevecen Rab! Ben küçük bir çocuğum, melekûta kabul edilmekle yücelt beni.

Dünyeviyim, semavi yap beni. Aşağı âlemdenim, yukarıya ait kıl beni. Kaygılıyım, neşeli yap beni. Maddiyim, ruhani eyle beni. Bahşet ki sonsuz bağışlarını ortaya çıkarayım.

Sen güçlüsün, herkesi sevensin.

Abdülbaha Abbas



O'dur Allah! Ey Allahım! Bana inci gibi temiz bir yürek bağışla.

Abdülbaha Abbas



Ey İlahım! Beni doğru yola kılavuzla. Beni koru. Beni aydınlatan lamba ve parlayan yıldız yap. Sen güçlü ve kuvvetlisin.

Abdülbaha Abbas



Tanrım! Tanrım! Ben küçük bir çocuđum.
Merhamet memenden besle, sevgi kucađında
eđit beni. Kılavuzluk okulunda okut, bađışının
gölgesinde büyüt beni. Karanlıktan kurtar,
parlak bir ışık yap beni. Mutsuzluktan kurtar,
göl bahçesinde bir çiçek yap beni. Eşğinin kulu
yap, doğru ve iyi olanların huylarıyla donat beni.
Tüm insanlık için cömertlik kaynađı yap, sonsuz
yaşam tacıyla taçlandır beni.

Sen gerçekten de güçlüsün, kudretlisin. Sen
görensın, işitensın.

Abdülbaha Abbas



Ey eşsiz Tanrı! Bu zavallı çocuk için bir
sığınak, bu hatalı ve üzgün ruha anlayışlı ve
affedici bir Efendi ol. Ey Rab! Değersiz bitkiler
de olsak, gül bahçenin çiçekleriyiz. Yapraksız,
çiçeksız fidanlar da olsak, bađının meyveleriyiz.
O halde bu bitkiyi sevecenlik bulutlarının yağ-
murlarıyla besle ve bu fidanı ruhani baharının
canlandırıcı esintileriyle dirilt. Özenli, anlayışlı

ve asil olması için ona yardım et. Sonsuz yaşama kavuşup Melekûtunda sürekli kalmasını sağla.

Abdülbaha Abbas



Ey Rab! Bu genci aydın kıl ve bağışını bu zayıf varlığın üzerine yağdır. Ona bilgi bağışla, her şafak söküşünde güç kat gücüne ve rahmetinin sığınağında barındır. Öyle ki yanılığdan kurtulmuş olabilsin. Kendisini Senin Emrine adayabilsin. Yoldan çıkmışlara kılavuz olabilsin. Gariplere yol gösterebilirsin. Tutsakları salıversin ve gafilleri uyandırabilirsin ki hepsi Seni anmakla ve Seni övmekle kutsansınlar. Sen kudretlisin, güçlüsün.

Abdülbaha Abbas



DESTEK VE YARDIM

Ey yüzü kâbem, güzelliği mabedim, meskeni
amacım, övgüsü ümidim, takdiri yoldaşım,
aşkı varlık nedenim, zikri arkadaşım, yakınlığı
emelim, huzuru en büyük dileğim ve en yüce
arzum! Kullarından seçilmiş olanlar için
yazdığını benden esirgeme. Dünyanın ve ahiretin
iyiliklerini bana nasip eyle.

Sen gerçekten de insanların Sultanısın. Senden
başka affedici ve cömert ilah yoktur.

Hz. Bahauallah



Ey İlahım, Taptığım, Padişahım, İsteğim!
Sana nasıl bir dil ile teşekkür edeyim?
Gafildim; beni uyandırdın. Sana arka
çevirmiştim; merhametinle Sana yönelmeme
yardım ettin. Ölüydüm; yaşam suyuyla beni
dirilttin. Solmuştum; Rahman'ın Kaleminden
akan semavi beyan kevserin ile beni tazeledin.

Ey herkesi Gözeten! Tüm varlık âlemi Senin
cömertliğinle yaratıldı. Onu kerem denizinden
mahrum bırakma, merhamet okyanusundan

alıkoyma. Her zaman ve her bir halde Senden destek ve yardım diler ve Senin inayet göğünden inen kadim bağışını gözlerim. Sen gerçekten de bağış Padişahısın ve ebedi melekûtun Sultanısın.

Hz. Bahauallah



Övgüler olsun İsmine, ey İlahım Allah! Sen gerçekten de görünmeyeni bilensin. Bize Senin her şeyi kuşatan bilginin kapsadığı iyiliği takdir et. Sen sultansın, kudretlisin, sevgilisin.

Sübhansın Sen ey Rabbimiz! Belirlenmiş o günde Senin inayetini dileriz ve bütün varlığımızla İlahımız olan Sana güveniriz. Ey yüceler yücesi Allah! Bizim için iyi ve uygun olanı takdir et ki Senden başka her şeyden vazgeçelim. Sen gerçekten de âlemlerin Rabbisin.

Ey Rab! Senin günlerinde sabredenleri ödüllendir ve Hak yolundan sapmadan yürüyebilmeleri için yüreklerini güçlendir. Sonra, ey Allahım, Senin sevinç Cennetine girmelerini sağlayacak hayırlı şeyler ihsan et. Sübhansın Sen ey İlahım! Semavi bereketlerini Sana inananların evlerine yağıdır.

Sen gerçekten de ilahi bağışlar göndermede eşsizsin. Ey İlah! Sadık kullarını zafere ulaştıracak ordular gönder. Varlık âlemini Kendi iradenle istediğin gibi yarattın. Sen gerçekten de sultansın, yaratıcısın, hikmetlisin.

Söyle: Allah gerçekten her şeyi yaratandır. Kime isterse ona bol bol rızık ihsan eder. O yaratıcıdır, her şeyin kaynağıdır, var edendir, kudretlidir, yapıcıdır, hikmetlidir. O, göklerdeki, yerdeki ve ikisinin arasındaki en mükemmel sıfatların Sahibidir. Herkes O'nun emriyle hareket eder, yerin ve göğün tüm sakinleri O'nu över. Her şey sonunda O'na geri döner.

Hz. Bab



Ey Allahım, ey Rabbim, ey Efendim! Kendimi yakınlarımdan kopardım; Senin vasıtanla dünyadaki herkesten bağımsız olmayı ve Senin gözünde övgüye değer olana ermeyi Senden istedim. Beni özgenden bağımsız

kılacak olanı bağışla ve sınırsız lütuflarından bir pay ver bana. Sen gerçekten de sonsuz fazıl Rabbisin.

Hz. Bab



Ey İlahım! Zavallıyız, lütuflarını bağışla bize; yoksuluz, varlık denizinden pay ver bize; muhtacız, doyur bizi; zeliliz, izzetini sun bize. Gökteki kuşlar ve yerdeki hayvanlar yiyeceklerini her gün Senden sağlar ve tüm varlıklar sevgi ve şefkatinden pay alırlar.

Öyleyse, bu zayıf kulunu yüce bağışından mahrum bırakma, bu zavallıya inayetini bahşet. Bize günlük rızkımızı ver ve ihtiyaçlarımızı karşıla ki Senden başkasına bağımlı olmayalım; yalnız Seninle sohbet edelim, Senin yollarında yürüyelim, Senin sırlarını açıklayalım. Sen kudretlisin, sevgi dolusun ve tüm insanlığa rızk vericisin.

Abdülbaha Abbas



Ey şefkatli Rabbimiz! Hepimiz Senin eşiğinin kullarıyız, kutsal kapına sığınmışız. Bu güçlü sütundan başka bir barınak, kalenden başka bir sığınak aramayız. Bizleri koru, kutsa ve destekle ki rızandan başka şey istemeyelim, yalnız Seni övelim, yalnız hakikat yolunda yürüyelim. Öyle ki Senden başka her şeyden vazgeçecek kadar zenginleşelim ve Senin bağış denizinden payımızı alalım; Emrini yüceltmeye ve hoş kokularını dört bir yana yaymaya gayret edelim; kendimizi unutup yalnız Seninle meşgul ve her şeyi terk edip Sana teslim olalım.

Ey Bağışlayıcı! Ey Affedici! Fazlını ve inayetini, lütuf ve bağışlarını bizden esirgeme; hedefimize ulaşabilmemiz için güç ver bize. Sen güçlüsün, kudretlisin, bilensin ve görensın. Sen gerçekten cömertsın, rahimsın, Sen gerçekten tövbeleri kabul edensın ve en büyük günahları bile bağışlayan affedicisin.

Abdülbaha Abbas



Ey Rabbim! Adına kurulmuş ziyafet sofrasını Ekaldırma, sönmez ateşinle yakılmış alevi

söndürme. İhtişamının ve zikrinin ezgisini mırıldanan yaşam suyunu akmaktan alıkoyma. Kullarını, Senin sevginin güzel kokularını saçan tatlı esintilerden mahrum bırakma.

Ey İlah! Aziz kullarının acı ve kaygılarını huzura, zorluklarını rahata, zilletlerini izzete, kederlerini neşeye çevir, ey tüm insanlığın dizginlerini avucunda tutan Rab!

Sen gerçekten birsin, teksin, kudretlisin, her şeyi bilensin ve hikmetlisin.

Abdülbaha Abbas



Allahu Ebha!

Ey Tanrı'ya yönelen! Gözünü ondan başkasına kapat ve Ebha'nın melekûtuna aç. Her ne dilerse O'ndan dile ve her ne istersen O'ndan iste. Bir bakışla yüz bin ihtiyacını temin eder; bir iltifat ile yüz bin dermansız derde ilaç, bir teveccüh ile yaralara merhem olur; bir nazarla kalpleri gamdan kurtarır.

Her ne yapsa O yapar, biz ne yapabiliriz? O istediđini yapar ve istediđi gibi hükmeder. O halde rahim olan Rabbe teslim ol ve tevekkül et.

Baha üzerine olsun.

Abdülbaha Abbas



EMRİN ZAFERİ

Övülsün Adın ey İlahım Allah! Karanlık dört bir yanı kapladı, kötülük tüm halkları kuşattı. Gel gör ki bunlar vasıtasıyla görüyorum hikmetinin parıltısını ve ilahi takdirinin ışığını.

Bir perdeyle Senden ayrılanlar, Senin ışığını zayıflatıp ateşini söndürebileceklerini ve bağış yellerini durdurabileceklerini sandılar. Hâşâ, kudretin tanıktır bana! Belalar Senin hikmetinin taşıyıcısı ve sıkıntılar takdirinin vasıtası kılınmasaydı, hiç kimse bize karşı çıkmaya cesaret edemezdi; yerin ve göğün güçleri birleşseydi de karşımızda. Hikmetinin önüme serilen sırlarını açık edecek olsaydım, darmadağın olurdu bütün düşmanların.

Övgüler olsun Sana ey İlahım! İsm-i Âzam'ının yüzü hürmetine Senden dilerim ki, sevenlerini, iradenden doğan Yasanın çevresinde topla ve kalplerine güven verecek olanı indir onlara.

Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Sen gerçekten de tehlikede yardımcısın, kendi kendine var olansın.

Hz. Bahau'llah



Övgüler olsun Sana ey Allahım! Tüm yaratılmışları buyruğunun gücüyle var edensin.

Ey İlahım! Senden başka her şeyden vazgeçenlere yardım et ve onlara büyük bir zafer bahşet. Ey İlahım! Onlara yerdeki, gökteki ve ikisinin arasındaki melekler topluluğunu gönder. Gönder ki kullarına yardım etsinler, onların imdadına yetişip onları güçlendirsinler, başarıya ulaşmalarını sağlasınlar, onlara dayanak olsunlar, izzetle donatsınlar, şeref ve yücelik bağışlasınlar, onları refaha kavuştursunlar ve büyük bir zafer kazandırsınlar.

Sen onların Rabbisin, yerin ve göklerin Rabbisin, âlemlerin Rabbisin. Ey Allahım! Bu Dini bu kullarının gücüyle güçlendir ve onların dünyanın tüm halklarına üstün gelmelerini sağla; çünkü onlar gerçekten de Senin kullarıdır, kendilerini Senden başka her şeyden ayırmışlardır. Sen gerçekten de hakiki inananların koruyucususun.

Ey Rabbim! İzin ver ki yürekleri Senin bu sarsılmaz Emrine sadık olmakla yerde, göklerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyden daha

güçlü olsun. Ey Rab! Onların ellerini o eşsiz gücünün işaretleriyle güçlendir ki, Senin gücünü bütün insanlığın gözleri önünde gösterebilsinler.

Hz. Bab



Ey Allahım! Senin ilahi birlik ağacının büyümesini çabuklaştır. Ey İlahım! Sonra onu Senin razılığının akarsularıyla sula ve Senin ikanının zuhurları önünde arzuladığın gibi meyve vermesini sağla. Öyle ki Seni ululayıp yüceltsin, Seni övüp Sana şükretsin, Adını methetsin, Özünün tekliğini övsün ve Sana hayranlık beslesin. Çünkü tüm bunlar başkasının değil, bir tek Senin elindedir.

Ne mutlu Senin teyit ağacını kanlarıyla sulayarak, kutsal ve kesin Sözünü yüceltmek üzere seçtiğin kimselere.

Hz. Bab



Ey Allahım! Günlerinde sabreden kullarını Eyaraşır bir zaferle ödüllendir; çünkü onlar Senin yolunda şehitlik istediler. Onlara gönüllerini rahatlatıp iç varlıklarını sevindirecek, yüreklerine güven ve bedenlerine sükûn verecek, ruhlarını yüceler yücesi Rabbin huzuruna yükseltip yüce Cennete erdirecek ve gerçek bilgi ve erdem sahiplerine mukadder kıldığın ulu sığınaklara eriştirecek olanı gönder. Sen gerçekten de her şeyi bilirsin; biz ise kulunuz, köleniz, esiriniz, fakiriniz. Ne Senden özgesine yakarırız ey İlahım Allah ve ne de Senden başkasından bir rahmet veya fazıl dileriz, ey bu ve öbür dünyanın merhametli Mevlası! Yoksulluk, yokluk, çaresizlik ve hiçlik timsalleriyiz; oysa Senin tüm varlığın zenginlik, bağımsızlık, ululuk, görkem ve sonsuz lütuf belirtisidir.

Ey İlahım! Bu ve öbür dünyanın hayrından ve gökten yere uzanan bağışlarından Sana yaraşan şeyleri mükâfatımız eyle.

Sen gerçekten de bizim Rabbimizsin ve her şeyin Rabbisin. Sana özgü olan şeyleri isteyerek kendimizi Senin ellerine bırakıyoruz.

Hz. Bab



Ey Allahım! Yeryüzünün bütün halklarına Dininin cennetine girmeyi nasip et. Öyle ki hiçbir varlık Senin razılığından yoksun kalmasın.

Sen ezelden beri istediğini yapmaya gücü yetersin ve arzu ettiğin şeyden çok yücesin.

Hz. Bab



Ey İlahım Allah! İlahi aşk ateşini en yüksek dağın doruğundaki Kutsal Ağaç'ta yaktığın için övgüler olsun Sana. O ağaç ki “ne doğuya ne batıya aittir”,² o ateş ki alevi Mele-i Âlâ'ya kadar yükselmiş ve bu gerçekler kendi kılavuzluk ışıklarını bu ateşten alarak “Gerçekte biz Sina Dağı'nın yamacında bir ateş fark ettik”³ diye seslenmiştir.

Ey İlahım Allah! Bu ateşi her geçen gün daha da şiddetlendir, öyle ki alevlerinin rüzgârı tüm dünyayı harekete geçirsin. Ey Rabbim! Kendi sevgi ateşini bütün gönüllerde yak, insanlara Seni tanıma ruhunu üfle, kalpleri Kendi teklik ayetlerinle sevindir, mezarlarında yatanlara yaşam bağışla, kibirlileri

² Kur'an-ı Kerim, Nur Suresi 35

³ Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 29

uyar, tüm dünyaya neşe ver, berrak sularını serp,
“katkısı kâfur olan”⁴ kadehi nurların apaçık olduğu
toplantıda elden ele dolaştır.

Sen gerçekten de bahşedensin, bağışlayansın,
affedensin. Gerçekten de Sen esirgeyensin ve
acıyansın.

Abdülbaha Abbas



O'dur Tanrı! Ey İlahım Allah, ey Sevgilim!
Bunlar Senin sesini duymuş, Sözüne kulak
vermiş ve Çağrını işitmiş kullarıdır. Onlar
ki Sana inandılar, mucizelerine tanık oldular,
kanıtını kabul edip deliline şahit oldular. Onlar
ki Senin yollarında yürüdüler, kılavuzluğunu
izlediler, gizemlerini çözdüler; Kitabındaki
sırları, mukaddes Sayfalarındaki ayetleri, Risale
ve Levihlerindeki müjdeleri kavradılar. Onlar
ki eteğine yapıştılar, ışığın ve azametinin
ipine sıkıca tutundular. Adımları Misakında
güçlendi ve gönülleri Ahdinde pekişti. Ey

⁴ Kur'an-ı Kerim, İnsan Suresi, 5

İlahım! Yüreklerinde ilahi cazibenin ateşini tutuştur, gönüllerinde sevgi ve anlayış kuşunu öttür. Sarsılmaz alametlerin, göz kamaştırıcı bayrakların ve Sözün gibi mükemmel olsunlar. Emrini onlarla yücelt, sancaklarını kaldır ve mucizelerini dört bir yanda göster. Kelimeni onlarla zafere ulaştır, sevdiklerini güçlendir. Dillerini çöz ki Adını ululasınlar; ilham ver ki kutsal irade ve rızana uygun davransınlar. Kutsal Melekûtunda yüzlerini aydınlat, Emrinin zaferi için ayağa kalkmalarına yardım etmekle sevinçlerini tamam et.

Ey İlah! Gücsüzüz, Senin kutsiyet kokularını yayabilmemiz için güçlendir bizi. Yoksuluz, ilahi birlik hazinelerinden zengin et bizi. Çıplağız, inayet gömleğini giydir bize. Günahkârız, fazlınla, lütfunla ve hoşgörünle bağışla bizi. Sen gerçekten de yardımcısın, lütufkârsın, güçlüsün, kudretlisin.

Ebha'nın Bahası, sağlam ve sarsılmaz olanların üzerine olsun.

Abdülbaha Abbas



EVLİLİK

“Bahai evliliği iki taraf arasında birlik ve samimi sevgi demektir. Ancak taraflar azami özen göstermeli ve birbirlerinin karakterini iyi tanımalıdır. Bu sonsuz bağ sağlam bir anlaşma ile güvenceye alınmalı ve niyetleri uyum, dostluk ve birliği geliştirmek ve ebedi yaşama ulaşmak olmalıdır.” (Hz. Abdülbaha)



“Evlilik yemini olarak gelin ve damat tarafından Ruhani Mahfilin kabul ettiği en az iki tanığın huzurunda, ayrı ayrı söylenmesi gereken ayet Kitab-ı Akdes’te (En Kutsal Kitap) aşağıdaki şekilde emredilmiştir:

‘Biz hepimiz, gerçekten de, Allah’ın iradesine razıyız.’”



Ocömerttir, bağışlayıcıdır! Kadim, ebedi, deęişmez ve ezeli olan Tanrı'ya hamdosun! Kendi Zatinin varlığında Kendisi tanıklık etti ki O gerçekten de birdir, tektir, özgürdür, yücedir. O'ndan başka Tanrı bulunmadığına tanıklık eder, O'nun birliğini kabul eder ve O'nun tekliğini itiraf ederiz. O daima erişilmez yücelikteki Kendi yüceliğinin zirvesinde olmuştur ve özgesinin anmasından mukaddes ve başkasının tarifinden üstündür.

Kendi lütuf ve bağışını insanlara göstermek ve dünyayı düzene sokmak istediğinde, kurallar nazil etti ve yasalar meydana getirdi. Bunların arasında evlilik yasasını oluşturdu, onu ferahlık ve kurtuluş kalesi yaptı ve kutsallık göğünden indirilen En Kutsal Kitabında bunu bize emretti. Yüce Tanrı şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar, evleniniz ki, kullarım arasında Beni anacak birini dünyaya getiresiniz. Bu Benim size emrimdir; size yardımcı olması için ona sımsıkı yapışın.”

Hz. Bahauallah



OTanrı'dır! Ey eşsiz Rab! Sen en kudretli hikmetinle insanlara evliliği emrettin ki bu fâni dünyada kuşaklar birbirini izlesin ve dünya durdukça Senin birliğinin Eşiğinde hizmetle, ibadetle, övgü, sena ve dua ile meşgul olsunlar. "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."⁵ Bu yüzden, Senin sevgi yuvarının bu iki kumrusunu inayet göğünde birleştirmeni ve onları ebedi lütuflarını cezbedecek araçlar yapmanı Senden dilerim; öyle ki bu iki aşk denizinin birleşmesinden bir şefkat dalgası yükselsin ve yaşam kıyısına saf ve temiz inciler saçılsın. "İki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar."⁶

Ey şefkatli Allah! Bu evliliği inci ve mercanların doğmasına vesile kıl. Sen gerçekten de kudretlisin, ulusun, affedicisin.

Abdülbaha Abbas



⁵ Kur'an-ı Kerim, Zariyat Suresi 56

⁶ Kur'an-ı Kerim, Rahman Suresi 19–22

Sübhansın Sen, ey Allahım! Gerçekten de bu kulun ve bu cariyen Senin merhamet ağacının gölgesinde toplandılar; Senin inayet ve cömertliğin sayesinde birleştiler. İlahi! Bu dünyanda ve melekûtunda onlara destek ol; iyi olan ne varsa lütuf ve ihsanıyla onlar için takdir buyur. İlahi! Sana kulluk edebilmeleri için onları güçlendir ve Senin hizmetinde teyit et. Senin dünyanda Senin İsminin işaretleri olabilmeleri için onlara yol göster; bu ve öbür dünyadaki tükenmez bağışlarıyla onları koru. İlahi! Onlar Senin merhamet melekûtunu diliyorlar ve Senin teklik âlemine yakarıyorlar. Onlar, gerçekten de, Senin emrine itaat ederek evlendiler. Sonsuza dek uyum ve birlik sembolleri olmalarını sağla. Sen gerçekten de kudretlisin, her zaman ve her yerde var olansın, her şeye gücü yetensin.

Abdülbaha Abbas



Ey Tanrım! Ey Tanrım! Bu iki parlak ay Senin sevginle evlendi, Kutsal Eşiğinde kulluk ve Emrine hizmet için birleşti. Bu evliliği

sonsuz inayetinin ışıkları gibi yap ey merhametli Rabbim ve ilahi bağışlarının parlak ışınları kıl, ey ihsan ve cömertlik Sahibi; öyle ki fazıl bulutlarından yağan iyilik yağmurları sayesinde, bu büyük ağaçtan yeşil ve taze dallar yetişsin.

Sen gerçekten cömertsin. Sen gerçekten kudretlisin. Sen gerçekten Rahmansın, Rahimsin.

Abdülbaha Abbas



FON

Tanrı'nın tüm dostları... verdikleri ne kadar az olursa olsun, mümkün olduğu ölçüde bağışta bulunmalılar. Tanrı hiçbir ruha kapasitesinden fazla bir yük yüklemeyiz. Bu gibi bağışlar tüm merkezlerdenveinananlardanangelmelidir...EyTanrı Dostları! Şundan emin olun ki bağışladıklarınızın karşılığı olarak tarımınız, sanayiniz ve ticaretiniz semavi lütuflar ve bağışlar ile kutsanacaktır. Bir iyi amel yapana on katı verilecektir. Kuşkusuz, diri Rab, mal varlıklarını O'nun yolunda harcayanları fazlasıyla ödüllendirecektir.



Tanrım! Tanrım! Gerçek âşıklarının yüzlerini aydınlat ve onlara kesin zaferin melekleri ile yardım et. Hak yolunda sağlam kıl adımlarını ve kadim fazlın ile aç yüzlerine bereket kapılarını; çünkü onlar kendilerine verdiğini Senin yolunda harcıyorlar, Emrini koruyorlar, zikrine güveniyorlar, ruhlarını Senin sevginin yoluna seriyorlar. Güzelliğine olan aşkları uğruna ve Seni memnun etmek yolunda sahip olduklarını esirgemiyorlar.

Ey Efendim! Onlara cömert bir pay, belirlenmiş bir karşılık ve mutlak bir ödül takdir eyle.

Sen gerçekten de destekleyicisin, yardımcısın, cömertsin, lütfedensin, kerimsin.

Abdülbaha Abbas



İNSANLIK

Ey İlahım, taptığım, önünde secdeye kapandığım! Senin birliğine ve tekliğine, eski ve yeni bütün bağışlarına tanıklık ederim. Sen, rahmet yağmurları hem itibarlığının hem de itibarsızın üzerine yağan; bağış ışıkları hem itaat edenin hem de asinin üzerine yansıyan cömertsin.

Ey kapısı önünde rahmetin özünün secdeye vardığı ve şefkatın özünün Emrinin mabedini tavaf ettiği merhametli Tanrı! Senin kadim fazlını istiyor, yeni bağışını arıyor ve Sana yalvarıyoruz ki, merhamet göster varlık dünyasının mazharlarına ve onları Senin günlerinde Kendi inayet yağmurlarından mahrum bırakma.

Herkes muhtaç ve fakir; Sensin gerçekten de en zengin, boyun eğdiren, her şeye kadir.

Hz. Bahau'llah



Ey şefkatli Rab, ey cömert, ey yeterli!
Bizler Senin ilahi takdirinin gölgesine
sığınmış kullarınız. Bize inayet ve lütfunu
bahşet. Gözlerimizi görür, kulaklarımızı işitir
yap, kalplerimize anlayış ve sevgi bağışla.
Müjdelerle ruhlarımıza neşe ve mutluluk saç.
İlahi! Bize saltanatının yolunu göster ve hepimizi
Kutsal Ruh'un nefesiyle hayata döndür. Bize
sonsuz yaşam ve bitmez şeref ihsan et. İnsanlığı
birleştir ve aydınlat. Hepimiz Senin yolunda
yürüelim, Senin rızanı arzulayalım ve Senin
melekûtunun sırlarını arayalım. İlahi! Bizleri
birleştir ve kalplerimizi Senin kopmaz bağınla
birbirine bağla. Sen gerçekten de lütfedensin,
şefkatlisin, kudretlisin.

Abdülbaha Abbas



Ey şefkatli Tanrı! Ey cömert ve merhametli!
Bizler Senin eşiğinin kullarıyız ve ilahi
birliğinin koruyucu gölgesinde toplanmışız.
Merhamet güneşin herkesin üzerine parlıyor,
inayet bulutların yağmurlarını herkese
yağdırıyor. Bağışların herkesi kaplıyor, sevgi
dolu iraden herkese güç veriyor. Koruyuculuğun

herkesi çevreliyor, lütufkâr bakışların herkesi sarıyor. Ey Rab! Sonsuz bağışlarını ihsan et ve kılavuzluk nurunu saç. Gözleri aydınlat, kalpleri sonsuz neşeye sevindir. Tüm insanlara yeni bir ruh ver ve ebedi hayat bağışla. Gerçek anlayışın kapılarını aç, iman ışıklarını her yerde parlat. Bütün insanları cömertliğinin gölgesinde topla ve uyum içinde birleşmelerini sağla ki, bir güneşin ışınları, bir denizin dalgaları ve bir ağacın meyveleri gibi olsunlar. Aynı çeşmeden içsinler, aynı meltemle tazelensinler, aynı ışıkla aydınlansınlar.

Sen cömertsin, merhametlisin, kudretlisin.

Abdülbaha Abbas



O'dur Tanrı. Ey kerim Allah! Sen bütün insanlığı bir kökten yarattın. Hepsinin aynı aileye mensup olmasını istedin. Hepsi mukaddes huzurunda Senin kullarıdır. Bütün insanlık Senin çadırına sığınmış; Sana ait nimet sofrasının etrafında birikmiş; hepsi Senin inayet ışığıyla aydınlanmıştır.

İlahi! Sen hepsine karşı lütufkârsın. Hepsinin rızık vericisi, hepsinin sığınağısın. Hepsine hayat ihsan edersin. Her birine ve hepsine yetenek ve beceriler bahşettin. Hepsini rahmet denizine batırdın.

Ey kerem Sahibi! Onları birleştir. Dinler uzlaşsın, milletler tek bir millet olsun. Öyle ki kendilerini bir aile ve bütün dünyayı tek bir vatan olarak görsünler ve tam bir ahenk içerisinde yaşasınlar.

İlahi! İnsanlığın birliği bayrağını yükselt. İlahi! En Büyük Barışı kur. İlahi! Kalpleri birbirine bağla. İlahi! Senin sevginin hoş kokusuyla gönüllerimizi sevindir. Kılavuzluk ışığıyla gözlerimizi aydınlat. Beyanının ezgisiyle kulaklarımızı okşa ve hepimizi inayet kalende koru.

Sen kuvvetlisin. Sen bağışlayıcısın. Sen ayıpları örtensin.

Abdülbaha Abbas



Ey Tanrım! Ey görkemini insanlığın nurlu gerçeklerinin üzerine saçan, göz alıcı bilgi ve kılavuzluk ışıklarıyla onları aydınlatan! Ey bütün yaratıklar arasından bu ilahi ihsan için onları seçen; her şeyi kuşatmalarına, en içlerindeki özü idrak edip sırlarını açığa vurmalarına sebep olan ve onları karanlıktan görünür âleme çıkartan! “O rahmetini dilediğine has kılar.”⁷ Ey Rab! Dostlarının bilgi, ilim ve sanatları öğrenmeleri ve bütün yaratıkların en iç gerçeğinde saklı sırları ortaya çıkarmaları için Sen onlara yardımcı ol. Var olan her şeyin kalbinde gömülü bulunan saklı gerçekleri işitmelerini sağla. Onları bütün yaratıklar arasında kılavuzluk sancakları ve “birinci yaratılış”⁸ olan bu yaşamda, aklın nüfuz eden ışıklarını saçan ışınlar haline getir. Onları, Sana gidişin öncüleri, Senin yolunun kılavuzları ve insanları Melekûtuna yönelten rehberler eyle.

Sen gerçekten güçlüsün, koruyucusun, gücü yetensin, savunucusun, kudretli ve en cömert olansın.

Abdülbaha Abbas



⁷ Kur'an-ı Kerim, Âl-i İmran Suresi 74

⁸ Kur'an-ı Kerim, Vakı'a Suresi 62

KORUNMA

Sübhansın Sen ey İlahım Allah! Görüyorsun ve biliyorsun ki kullarını Senin bağışlarına yönelmekten başka bir şeye davet etmedim; onlara Senin akıl almaz hükmüne ve değişmez amacına göre indirilmiş sağlam Kitabında verdiğin emirlerden başka bir şey emretmedim.

Ey Tanrım! Senin iznin olmadan tek bir söz söyleyemem, onayını almadan tek bir adım atamam. Ey İlahım! İradesinin gücüyle beni var eden, Emrini izhar etmem için beni fazlınla donatan Sensin. Bu yüzden başıma öyle belalar geldi ki, dilim Seni övmekten ve görkemini yüceltmekten alıkondu.

Buyruğunla ve saltanatının gücüyle bana verdiklerin için tüm övgüler Sana olsun, ey İlahım. Beni ve sevenlerimi sevginde güçlendirmen ve Emrinde sağlam kılman için Sana yalvarırım. Kudretine yemin olsun ey Tanrım! Kulunun alçalması Senden perdelenmektir; büyüklüğü ise Seni bilmektir. İsminin gücüyle kuşanmışken hiçbir şey incitemez beni; yüreğimde Senin sevgin varken dünyanın belaları ürkütemez beni.

Öyleyse, ey Efendim, bana ve sevdiklerime, bizi Senin gerçeğinden yüz çevirenlerin ve işaretlerine inanmayanların kötülüklerinden koruyacak olanı gönder.

Sen gerçekten de azizsin, kerimsin.

Hz. Bahauallah



Sübhansın Sen ey İlahım! Bu, Senin fazıl Sellerinden merhamet şarabını kana kana içmiş ve Senin günlerinde sevgini tatmış olan kulundur. İsimlerinin simgeleri olan, sevginle mutlu olmaktan veya Yüzüne bakmaktan hiçbir üzüntünün alıkoyamadığı ve gafiller ordusunun Senin razılığının yolundan döndüremediği kimselerin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, bu kuluna sahibi olduğun iyilikleri bağışla. Onu öyle doruklara çıkar ki, bu dünyayı göz açıp kapayıncaya kadar yok olan bir gölge olarak görsün.

Ey Tanrım! Yüceler yücesi azametinin gücüyle onu hoşlanmadığın her şeyden koru. Sen gerçekten de onun ve âlemlerin Rabbisin.

Hz. Bahauallah



Övülsün Adın, ey İlahım Allah! Vasıtasıyla Saat'in çaldığı, Kıyamet'in meydana geldiği, göktekileri ve yerdekileri korku ile titreten İsminin yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, Sana yönelen ve Emrine yardım eden kullarının gönüllerini sevindirecek olanı merhamet göğünden ve rahmet bulutlarından yağdır.

Ey Tanrım! Bütün erkek ve kadın kullarını sana ve kuruntu oklarından koru; tatlı tatlı akan bilgi sularından fazıl ellerinle onlara bir yudum ver.

Sen gerçekten de güçlüsün, yücesin, bağışlayıcı ve cömertsin.

Hz. Bahauallah



Sübhansın Sen, ey her şeyi gören ve her şeyden gizli olan! Her ülkede Seni sevenlerin haykırışlarını ve her tarafta egemenliğini tanıyanların feryatlarını duyuyorsun. Zalimlere "Neden onlara zulmettiniz ve niçin onları Bağdat'ta ve başka diyarlarda esir tuttunuz? Hangi haksızlığı yaptılar? Kime ihanet ettiler? Kimin kanını döktüler ve kimin malını

yağmaladılar?” diye sorulsa, verecek cevap bulamazlardı.

Ey Tanrım! Biliyorsun ki onların tek suçu Seni sevmektir. Zalimler onları bu yüzden esir edip gurbete sürdüler. Ey Allahım! Kullarına onlar için iyi olanı indireceğini bilsem de, yine de her şeyi kapsayan İsmi hürmetine Sana yalvarıyorum ki, fazlının bir işareti ve kudretinin bir göstergesi olarak, onların yardımına koşacak ve düşmanlarından koruyacak kimseleri gönder.

Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Sen gerçekten egemen, güçlüler güçlüsü, tehlikede yardım eden ve kendi kendine var olansın.

Hz. Bahau'llah



(Yolculuğa çıkarken okunabilecek dua)

Şanı ululuk ve güçlülük olan yüce Allah O'dur.

Ey her vakit adı bu Mazlum'un yanında anılan kimse! Şehirden çıkarken şöyle söyle:

İlahi! İlahi! İna yet ipine yapışarak evimden çıktım. Kendimi esirgeyiciliğine ve koruyuculuğuna bıraktım. Dostlarını her gafil ve sapkından, her inatçı zalimden ve Senden uzak kalmış her kötüden koruyan kudretinin hatırına Senden dilerim ki, cömertlik ve bağışınla beni koruyup, güç ve kuvvetinle tekrar yerime döndür. Sen gerçekten güçlü, tehlikede yardım eden ve kendi kendine var olansın.

Hz. Bahauallah



Ey Allahım! Sana inanmış olanlara ve bana, Senin gözünde ve Ana Kitap'ta bizim için iyi olan neyse onu takdir et; çünkü her şeyin belirlenmiş ölçüsü Senin avucundadır.

Lütufların Seni sevenlerin üzerine durmaksızın yağıyor, semavi bağışlarının harikulade işaretleri ilahi birliğini tanıyanlara bolca bağışlanıyor. Alnımıza ne yazdıysan Sana bırakıyoruz ve Senin bilginin kapsadığı tüm iyilikleri bize nasip etmen için Sana yalvarıyoruz.

Ey Allahım! Senin bilginin kapsadığı tüm kötülüklerden beni koru; çünkü güç ve kuvvet

ancak Sendedir. Zafer ancak Senin katından gelir ve buyurmak Sana mahsustur. Tanrı'nın istediği olmuştur ve istemediği olmayacaktır.

Güç ve kuvvet ancak ve ancak yüce ve ulu Allah'ın elindedir.

Hz. Bab



Yücesin ey İlahım! Sen her şeyden önce var olmuş, sonrasında da var olacak ve varlığı her şeyin ötesinde sürecek olan Tanrısın. Sen her şeyi bilen ve her şeyden yüce olan Tanrısın. Sen her şeye merhametle davranan, her şey hakkında hüküm veren, bakışı her şeyi kuşatan Tanrısın. Sen Allahımsın, Rabbimsin, halimi bilirsin, iç ve dış varlığımın şahidisin.

Beni ve Çağrına yanıt verenleri bağışla. Kötülüğümü ve üzülmemi isteyebileceklere karşı bana yeten yardımcım ol. Gerçekten de Sen tüm yaratıkların Rabbisin. Sen herkese yetersin; Sensiz hiç kimse kendine yetemez.

Hz. Bab



Ulular ulusu ve her şeye boyun eğdiren Tanrı'nın adıyla!

Egemenliği elinde tutan Rabbe övgüler olsun. “Ol” sözüyle dilediğini var eder. Güç hep O'nun olagelmıştır ve hep O'nun olacaktır. Buyruğunun gücüyle istediğini zafere ulaştırır. O gerçekten kudretlidir, azizdir. Vahiy ve yaratılış âlemlerindeki ve her ikisinin arasındaki izzet ve haşmet O'na aittir. O gerçekten güçlüdür, yücedir. Ezelden beri zapt edilemez gücün kaynağı olagelmıştır ve hep öyle olagidecektir. O gerçekten güç ve kudret Rabbidir. Yerin, göğün ve ikisinin arasındaki âlemler O'nundur ve O'nun gücü her şeyden üstündür. Yerin, göğün ve ikisinin arasındaki hazineler O'nundur ve O'nun koruyuculuğu her şeyi kapsar. Yerin, göğün ve ikisinin arasındakilerin yaratıcısıdır ve O gerçekten her şeye tanıktır. Allah, yerde, gökte ve ikisinin arasında olanlara hesap sorucudur ve O gerçekten hesap sormada tezdir. Yerin, göğün ve ikisinin arasındakilerin ölçüsünü O saptar. O, gerçekten de mutlak koruyucudur. Yerin, göğün ve ikisinin arasındaki her şeyin anahtarı O'ndadır. Rahmetini buyruğunun gücüyle dilediği gibi saçar. O gerçekten de fazlıyla her şeyi kaplar ve her şeyi bilicidir.

Söyle: Tanrı bana yeter! Her şeyin melekûtu O'nun elindedir. Dilediği kullarını yerin, göğün ve ikisinin arasındaki ordularının gücüyle korur. Gerçekten de Allah her şeyi izler.

Yücesin Sen ey Allahım! Önümüzdekilerden, ardımızdakilerden, üstümüzdekilerden, sağımız ve solumuzdakilerden, ayağımızın altındakilerden ve maruz kaldığımız her yöndeki her şeyden bizleri koru. Sen gerçekten de her şeyin koruyucususun.⁹

Hz. Bab



Ey İlahım Allah! Emin kullarını nefsin ve boş heveslerin kötülüklerinden esirge, onları sevgi dolu şefkatinin gözüyle kin, nefret ve kıskançlıktan koru, onları Senin koruyuculuğunun zapt edilmez kalesinde barındırarak şüphe oklarından uzak tut; onları şanlı ayetlerine mazhar kıl, birlik ufkundan parlayan ışık ile onların yüzlerini aydınlat, teklik melekûtundan inen ayetlerle onların yüreklerini ferahlat, onları görkemli Ululuk Ülkenin her şeye

⁹ Bu duanın orijinali Hz. Bab'ın el yazısıyla ve insan bedenini sembolize eden beş köşeli yıldız şeklinde yazılmıştır.

hâkim kuvvetiyle güçlendir. Sen Fazıl Sahibisin,
Koruyucusun, Kuvvetlisin, İzzetlisin!

Abdülbaha Abbas



Ey Efendim! İnsanların dört bir yandan dert ve bela ile sarıldığını, ızdırap ve zorluklarla kuşatıldığını biliyorsun. Her türden sınav insana saldırmakta ve dehşet veren her sıkıntı ona bir yılan gibi hücum etmekte. Senin esirgeyen ve koruyan, kollayan ve gözetken kanadından başka ne bir sığınağı var, ne de bir barınağı.

Ey Merhametli! Ey Efendim! Esirgeyiciliğini zırhım, koruyuculuğunu kalkanım, birlik kapında alçakgönüllülüğü muhafızım, gözeticiliğini ve savunuculuğunu kalem ve yuvam kıl. Beni benlik ve ihtirasın telkinlerinden, her hastalık ve sınavdan, güçlük ve zorlu sıkıntıdan koru.

Sen gerçekten de esirgeyensin, kollayansın, koruyansın, yeterli olansın ve Sen gerçekten de acıyıcılar acıyıcısısin.

Abdülbaha Abbas



MİSAK'TA SAĞLAMLIK

Sübhansın Sen, ey sonsuzluğun Sultanı, Sulusların Yaratıcı ve çürüten her kemiği biçimlendiren! Tüm insanlığı Senin ihtişam ve izzet ufkuna çağırдың ve kullarını lütuf ve ihsan kapısına yönlendirdiğin İsmi'nin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, beni Senden başka her şeyden kesilmiş, Sana yönelmiş, Senin takdirin olan talihsizlikler yüzünden bağışlarının yönüne dönmekten alıkonulmamış kullarından eyle.

Ey Rabbim! Senin inayet kulpuna tutundum ve lütuf kaftanının eteğine yapıştım. Öyleyse, bana Senden başkasını unutturacak ve beni tüm insanlığın kıblesi olan Kimse'ye yönlendirecek olanı cömertlik bulutlarından üzerime indir. O Kimse'dir ki Senin Ahit ve Misakını bozan, Sana ve işaretlerine inanmayan fesat kaynakları O'nun karşısına dikildiler.

Ey Rabbim! Günlerinde, gömleğinin hoş kokularını benden esirgeme ve Yüzünün nurunun parıltılarının şafağında esen Zuhur yelinden beni mahrum etme. Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Hiçbir şey Senin iradene karşı koyamaz

veya kudretinle takdir buyurduğunu bozamaz.

Senden başka kudretli ve hikmetli bir ilah yoktur.

Hz. Bahauallah



O kudretlidir, affedicidir, şefkatlidir! Ey İlahım Allah! Kullarının azap ve hata çukurunda olduklarını görüyorsun; nerede ilahi kılavuzluk ışığın, ey âlemin Arzusu? Onların zayıflıklarını ve çaresizliklerini biliyorsun; nerede kudretin, ey yerin ve göğün güçlerini avucunda tutan?

Ey Rabbim, ey İlahım! Sevgi dolu şefkatinin nurunun parıltıları, bilgi ve hikmet okyanusunun dalgaları ve halkına hükmettiğin Kelime'nin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, beni Kitabındaki emre itaat eden kullarından eyleyesin. Güvendiğin kulların için takdir buyurduğunu bana da takdir edesin. O kullar ki Senin inayet kadehinden ilahi ilham şarabını kana kana içtiler ve Senin rızanı kazanmaya ve Misakına itaat etmeye koştular. Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Her şeyi bilen ve hikmetli Tanrı bir tek Sensin.

Ey Rab! Beni bu dünyada ve öbür dünyada başarılı kılacak ve Sana yaklaştıracak şeyi cömertliğiyle takdir buyur, ey bütün insanların İlahı. Senden başka tek, kudretli ve yüce ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Ey Rab! Adımlarımızı yolunda pekiştir, Sana itaat için kalplerimizi güçlendir. Yüzlerimizi tekliğin güzelliğine döndür, yüreklerimizi ilahi birliğin işaretleriyle sevindir. Bedenlerimizi inayet giysinle donat. Günahkârlık perdesini gözlerimizden kaldır ve bize lütuf kâsenden çıkar ki, bütün varlıkların özü, azametinin huzurunda Seni ezgilerle övsün. Sonra, ey Rab, merhametli beyanla ve ilahi varlığının sırlarıyla Kendini görünür kıl. Öyle ki kelimeleri ve harfleri aşan, hecelerin ve seslerin ötesine geçen duanın kutsal coşkusu ruhlarımızı kapsasın; Senin ihtişamının zuhuru karşısında her şey yokluğa karışsın.

İlahi! Bunlar Misakında sabit kalan, Emrinin ipine dört elle sarılan ve azamet kaftanının

eteğine tutunan kullarıdır. İlahi! Onlara inayetle yardım et, onları kudretinle teyit et ve Sana itaat etmeleri için hepsini güçlendir.

Sen affedicisin, Sen lütfedicisin.

Abdülbaha Abbas



Ey şefkatli Tanrı! Şükürler olsun Sana ki beni uyandırıp bilinçlendirdin. Bana gören bir göz verdin, işiten bir kulak lütfettin, saltanatına kılavuzlayıp yoluna yönlendirdin. Bana doğru yolu gösterdin, kurtuluş gemisine bindirdin. İlahi! Beni sağlam, sabit ve emin kıl. Beni şiddetli sınavlardan koru ve Misakının güçlü kalesinde gözetip sakla. Sen güçlüsün, görensün, işitensin.

Ey Şefkatli Tanrı! Bana Senin sevginin ışığıyla cam gibi parlayacak bir yürek bağışla ve bu dünyayı semavi lütfun yağmurlarıyla bir gül bahçesine dönüştürecek fikirler bahşet.

Sen şefkatlisin, merhametlisin. Cömertlik sahibi yüce Tanrısın.

Abdülbaha Abbas



Ey Rabbim, ey Ümidim! Sevgili kullarına yardım et ki Senin ulu Misakında sabit olsunlar, apaçık Emrine sadık kalsınlar ve nurlar saçan Kitabında buyurduklarına uysunlar. Böylelikle kılavuzluk sancakları, Mele-i Âlâ'nın¹⁰ lambaları, Senin sonsuz hikmetinin kaynakları ve en yüce semada parlayan yol gösterici yıldızlar olsunlar.

Sen gerçekten de yenilmezsin, kudretlisin, güçlüler güçlüsüsün.

Abdülbaha Abbas



¹⁰ Büyük ve ileri gelen meleklerin toplandığı yer; Melekler âlemi

ÖVGÜ VE ŞÜKRAN

Bütün izzet ve büyüklüğün, yücelik ve ululuğun, kudret ve saltanatın, azamet ve lütfun, egemenlik ve kuvvetin kaynağı olan Sana övgüler olsun, ey Allahım! Her kimi istersen En Yüce Okyanusuna yaklaşmasını sağlarsın ve her kimi istersen En Kadim İsmi tanıma şerefini ona bağışlarsın. İster yerde olsun ister gökte, hiç kimse karşı koyamaz Senin emir ve iradenin işleyişine. Ezelden beri tüm yaratık âlemine hükmedegeldin ve bütün yaratıklara ebediyen hükmedeceksin. Kudretli, yüce, güçlü ve hikmetli Tanrı bir tek Sensin.

İlahi! Kullarının yüzlerini aydınlat ki Seni görebilsinler; kalplerini arıt ki Senin semavi inayet kapına yönelip Mazharını ve Özünün Kaynağını tanıyabilsinler. Gerçekten de Sen tüm âlemlerin Rabbisin. Hükmeden ve boyun eğilen Tanrı ancak Sensin.

Hz. Bahau'llah



En yüce olan Allah'ın Adıyla! Övülmüş ve yücesin Sen, ey güçlüler güçlüsü Allahım! Sen hikmeti karşısında hikmet sahibinin yetersiz kaldığı, bilgisi karşısında âlimin cehaletini itiraf ettiği Kimsesin; Sen kudreti karşısında güçlünün zayıf düştüğü, serveti karşısında zenginin yoksulluğuna tanıklık ettiği Kimsesin; Sen nuru karşısında irfan sahibinin karanlıkta yitip gittiği, bütün anlayışın özünün, ilminin mabedine yöneldiği ve bütün insanlığın ruhlarının, huzurunun tapınağını tavaf ettiği Kimsesin.

O halde hikmetlilerin hikmetinin ve bilginlerin bilgisinin anlamaktan aciz kaldığı Özünü ezgilerle nasıl dile getireyim! Değil mi ki hiç kimse anlamadığı şeyin ezgisini söyleyemez, görüp bilmediği şeyi tarif edemez. Sen ise ezelden beri ulaşılmaz ve araştırılmazsın. Senin izzet göklerine yükselmeye ve Senin bilgi diyarlarında süzölmeye gücüm yetmez, sadece ihtişamlı eserini anlatan işaretlerinden söz edebilirim.

İzzetine yemin olsun, ey kalplerin Sevgilisi! Özleminle tutuşanların sancılarını dindirebilecek olan yalnız Sensin! Göğün ve yerin bütün sakinleri,

Kendini gösterdiğin işaretlerin en küçüğünü yüceltmek için birleşseler de bunu yapamazlardı; nerede kaldı Senin bütün işaretlerinin yaratıcısı olan mukaddes Kelimeni övmek!

Bütün övgüler ve senalar Sana olsun, ey Tek olduğuna ve Senden başka Tanrı olmadığına her şeyin tanıklık ettiği Kimse! Ey ezelden beri eşi benzeri olmayan ve sonsuza dek öyle kalacak olan! Bütün padişahlar Senin kullarıdır ve görünür ve görünmez her şey Senin önünde bir hiçtir. Senden başka, aziz, kudretli ve yüce ilah yoktur.

Hz. Bahaullah



Sübhansın Sen ey İlahım Allah! Sen herkesin Staptığısın ve kimseye tapmayansın. Sen her şeyin Rabbisin ve kimseye tabi değilsin. Sen her şeyi bilensin ve kimsenin bilmediğisin. İnsanların Seni bilmesini istedin; bunun içindir ki, ağzından çıkan tek bir kelime ile varlık âlemini yaratıp evreni var kıldın. Senden başka var eden, yaratan, kudretli ve güçlü bir ilah yoktur.

Senin irade ufkundan parlayan bu kelimenin hatırına Sana yalvarıyorum; seçkin kullarının kalplerine can verdiğin ve âşıklarının ruhlarını dirilttiğin yaşam pınarlarından kana kana içmeme izin ver. Ver ki, her zaman ve her koşulda yüzümü sadece Sana çevirebileyim.

Sen kudret, izzet ve cömertlik Rabbisin. Senden başka sultanlar sultanı, nurlular nurlusu ve her şeyi bilen bir ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Yücesin Sen ey İlahım Allah! Şükürler olsun Sana, Mazharını tanımama izin verip düşmanlarından beni uzaklaştırdığın, Senin günlerinde işledikleri günahları ve şeytanlıkları önüme serip onlara bağımlılıktan beni kurtardığın ve sadece ve bütünüyle fazlına ve lütuflarına yönelmemi sağladığın için. Yine şükürler olsun Sana, beni inançsızların imalarından ve inkârcıların iğneleyici sözlerinden tamamen bağımsız kılan, böylelikle kalbimi sıkı sıkıya Sana bağlayıp Yüzünün nurunu inkâr edenlerden kaçmamı sağlayan şeyi irade göğünün

bulutlarından üzerime yağdırdığın için. Yine şükürler olsun Sana, beni sevginde sabit kılıp övgünü söyleme ve sıfatlarını yüceltme gücü verdiğin ve görünen görünmeyen her şeyden üstün olan merhametinden bana bir kâse içirdiğin için.

Sen kudretlisin, yüceler yücesisin, nurlular nurlususun, sevecensin.

Hz. Bahauallah



Övgüler olsun Sana, ey İlahım Allah! Her ne zaman anacak olsam Seni, makamının yüceliği ve kudretinin azameti engeller beni. Çünkü saltanatın ve hükümdarlığın süresince övsem de Seni, görürüm övgülerimin yalnızca benim gibi yaratıklarının ve buyruğunun gücü ve iradenin kudretiyle yaratılanların seviyesinde kaldığını. Her ne zaman kalemim İsimlerinden birini yüceltecek olsa, duyarım sanki Senden uzaklığına ağlayışını ve Senin Özünden ayrılığı sebebiyle haykırışını. Tanıklık ederim Senden başka her şeyi Senin yarattığına ve Kendi avucunda tuttuğuna. Yaratıklarının bir işini veya

övgüsünü kabul etmen bir delildir ancak lütfuna ve zengin bağışlarına; bir belirtidir yalnızca cömertliğine ve saltanatına.

Rabbim, ışığı ateşten ve gerçeği inkârdan ayırdığın En Yüce İsminin hatırına Senden dilerim ki, bu ve gelecek dünyada iyi olan ne varsa bana ve yakınımıdaki dostlarıma gönderesin. Ve sonra bize insanların gözlerinden saklı olan eşsiz armağanlarını ihsan edesin. Sen gerçekten de tüm varlık âleminin Yaratıcısısın. Senden başka kudretli, nurlular nurlusu ve yüceler yücesi ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Ey Allahım! Bütün ululuk ve baha, azamet ve nur, yücelik ve celal Senin üzerine olsun. Sen istediğine egemenlik bağışlarsın, istediğini bundan mahrum bırakırsın. Senden başka her şeyin sahibi ve yüceler yücesi ilah yoktur. Sen bütün evreni ve içindekileri yoktan var edensin. Senden başka hiçbir şey Sana layık değildir, Senden özge herkes kutsal huzurunda kovulmuşlardan sayılır ve Zatının haşmeti karşısında bir hiçtir.

Kendi Kitabında Kendini övdüğün şu sözler dışında Senin sıfatlarını övmek bana düşmez: “Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sahibidir, her şeyden haberdirdir.”¹¹ Övgüler olsun Sana, ey Allahım! Ne kadar keskin veya derin de olsa, hiçbir akıl veya görüş Senin işaretlerinin en önemsizinin bile niteliğini kavrayamaz. Sen gerçekten Tanrı’sın, Senden başka Tanrı yoktur. Tanıklık ederim ki Sen Kendin, Kendi vasıflarının yegâne ifadesisin. Senden başka kimsenin övgüsü ilahi huzuruna varmayı başaramaz ve Senin vasıflarını Senden başka kimse kavrayamaz.

Övgüler Senin üzerine olsun! Sen Kendinden başka herkesin tarifinden yücesin; çünkü Senin sıfatlarını layıkıyla yüceltmek veya Senin özünün en iç gerçeğini anlamak, insan kavrayışının çok ötesindedir. Yaratıklarının Seni tarif etmesi veya Senden başkasının Seni bilmesi Senin izzetine yakışmaz. Ey Tanrım! Ben Seni, Sen Kendini bana tanıttığın için tanıdım; çünkü Sen Kendini bana

¹¹ Kur’an-ı Kerim, En’am Suresi 103

açıklamasaydın, Seni tanıyamazdım. Ben Sana,
Sen beni Kendine çağırдың için taparım; çünkü
Senin çağrın olmasaydı, ben Sana tapamazdım.

Hz. Bab



RUHANİ MAHFİL

Ruhani mahfil toplantısına girdiğiniz zaman Tanrı sevgisi ile çarpan bir kalp ve O'nu anmaktan başka her şeyden arınmış bir dil ile bu duayı okuyun ki Güçlüler Güçlüsü, cömertliğiyle sizi büyük bir zafere ulaştırsın.

İlahi! İlahi! Bu ihtişamlı Gün'de biz, kendilerini Senin mukaddes Yüzüne adanmış ve Senden başka her şeyden kesmiş kullarınız. Senin Kelimeni insanlar arasında yükseltmek amacıyla, düşünce ve görüşlerimizde birleşerek bu Ruhani Mahfil'de bir araya geldik. Ey Rabbimiz! İlahımız! Bizi, Senin ilahi yol göstericiliğinin işaretleri, insanlar arasında ulu Emrinin sancakları, kudretli Misakının hizmetkârları kıl. Ve ey ulular ulusu Rabbimiz! Bizi Ebha Melekûtunda mukaddes teklîğinin mazharları ve her diyarın üzerinde ışık saçan parlak yıldızlar eyle. Ey Rab! Harikulade rahmetinin dalgalarıyla çalkalanan denizler, nurlular nurlusu doruklarından akan ırmaklar, semavi Emrinin ağacında iyi meyveler, mukaddes Bağından esen lütfunun meltemleriyle kımıldayan ağaçlar olabilmemiz için Sen bize yardım eyle. İlahi! Ruhlarımızı Senin ilahi birliğinin ayetlerine bağlı kıl ve

kalplerimizi inayetinin serpintileriyle sevindir ki, bir denizin dalgaları gibi birleşelim ve parlayan nurunun ışınları gibi birbirimizi kucaklayalım. Öyle ki, fikirlerimiz, görüşlerimiz, duygularımız dünyanın her tarafında birlik ruhunu sergileyen tek bir hakikat gibi birleşsin. Sen cömertsin, lütfedicisin, bahşedensin, kudretlisin, merhametlisin, acıyıcısın.

Abdülbaha Abbas



Sonsuz sevinç içinde bir araya gelerek toplantının başında şu duayı okuyunuz:

Ey Melekûtun Rabbi! Bedenlerimiz burada toplanmış olsa da, büyülenmiş kalplerimiz Senin aşkınla sürüklenip gitmiştir ve ışıldayan Yüzünün nurlarına kapılmışız. Ne kadar güçsüz olsak da, Senin kudret ve gücünün görünmesini bekleriz. Ne kadar yoksun olsak da maldan mülkten, Melekûtunun hazinesiyle zenginiz. Birer damla olsak da, Senin sınırsız denizinden besleniriz. Birer zerre olsak da, Senin muazzam güneşinin nuruyla parlarız.

Ey Tanrımız! Bize teyidini gönder ki her birimiz bu toplantıda yanan birer mum, birer cazibe kaynağı, melekûtun birer habercisi olalım ve nihayet bu değersiz dünyayı Senin Cennetinin yansıması yapalım.

Abdülbaha Abbas



(Ruhani Mahfil toplantısının bitiminde okunacak dua)

Ey Allahım! Ey Allahım! Tekliğinin görünmez melekûtundan, bu ruhani toplantıda bir araya geldiğimizi görüyorsun. Sana inanıyoruz, işaretlerine güveniyoruz. Ahdinde sabitiz, Sana cezbolmuşuz. Aşkının ateşiyle alevlenmişiz, Emrinde samimiyiz. Bağının kulları, Dininin habercisi, Yüzünün adanmış müminleriyiz. Sevdiklerinin karşısında alçakgönüllüyük, kapının önünde boyun eğmişiz. Seçkinlerine hizmette bize yardım etmen, görünmez ordularınla bizi desteklemen, Sana kullukta güçlendirmen, Sana ibadet eden itaatkâr ve cezbolmuş hizmetkârlar kılman için Sana yalvarıyoruz.

Ey Rabbimiz! Biz zayıfız; Sen kudretlisin, güçlüsün. Biz ölüyüz; Sen can veren yüce Ruh'sun. Biz yoksuluz; Sen destekleyensin, muktedirsin.

Ey Rabbimiz! Rahman olan Yüzüne çevir yüzlerimizi, zengin fazlınla gök sofrandan besle bizi, ulu melekler ordunla destekle ve Ebha Melekûtu'nun kutlu ruhlarıyla teyit et bizi.

Sen gerçekten de cömertsin, affedicisin. Sen en büyük bağışın sahibisin ve Sen gerçekten de merhametli ve kerimsin.

Abdülbaha Abbas



RUHANİ NİTELİKLER

Sonsuzluğunun tatlı ırmaklarından içir bana, Sey İlahım! Varlık ağacının meyvelerinden tattır bana, ey Ümidim! Sevginin berrak pınarlarından içir bana, ey Baham! Sonsuz lütfunun gölgesinde barındır beni, ey Işığım! Huzurunda, Sana yakınlık çayırlarında dolaştır beni, ey Sevgilim! Merhamet tahtının sağında oturt beni, ey Arzum! Hoş kokan mutluluk meltemlerinden estir üstüme, ey Amacım! Özünün cennetindeki yüceliklere kabul et beni, ey Taptığım! Birlik kumrunun nağmelerini dinlet bana, ey Gözleri Kamaştırın! Kudretinin ve kuvvetinin ruhu ile canlandır beni, ey rızkımı Veren! Sevginin ruhunda sabit kıl beni, ey Yardımcım! Rızan yolunda sürçmesin ayaklarım, ey Yaratıcım! Sonsuzluk bahçende, güzelliğinin önünde, sonsuza dek yaşat beni, ey bana merhamet Gösteren! İzzet kürsüne çıkar beni, ey Sahibim! İnayet semana yükselt beni, ey Dirilticim! Kılavuzluk Güneşine yönelt beni, ey Cezbedenim! Görünmez ruhunun tecellilerinin huzuruna çağır beni, ey Kaynağım ve En Yüce Dileğim! İzhar edeceğin cemalinin güzel kokularının özüne yönlendir beni, ey İlahım!

Sen dilediğini yapmaya gücü yetensin. Sen gerçekten de yüceler yücesisin, nurlular nurlususun, ulular ulususun.

Hz. Bahauallah



Bende temiz bir yürek yarat, ey Tanrım! Bende kaygısız bir iç yenile, ey Ümidim! Kuvvet ruhuyla beni Emrinde pekiştir, ey Sevgilim! Ululuk ışığınla bana yolunu göster, ey Emelim! Yüce kudretinle beni mukaddes göklerine yükselt, ey İlkim! Sonsuzluğunun meltemleriyle beni sevindir, ey Sonum! Ezeli nağmelerinle bana huzur ver, ey Can Yoldaşım! Kadim güzelliğinin zenginliğiyle beni özgenden kurtar, ey Efendim! Sonsuz varlığının zuhuruyla beni müjdele, ey dışımdan üstün olan Dış ve içimden daha derinlerde olan İç!

Hz. Bahauallah



O lütfedicidir, cömerttir! Ey Allahım, ey Allahım! Çağrın cezbetti, Yüce Kaleminin sesi uyandırdı beni. Kutsal beyanının akışı mest etti, ilham şarabın kendimden geçirdi beni. Ey Rabbim! Senden başka her şeyden kesilmiş ve cömertlik ipine yapışmış olduğumu, inayetinin mucizelerini arzuladığımı görüyorsun. Şefkatinin sonsuz dalgaları, himaye ve lütfunun parlayan nurları adına Senden dilerim ki, beni Sana yaklaştıracak ve servetinle zengin edecek şeyleri bana bahşedesin. Dilim, kalemim ve tüm varlığım Senin kudretine, kuvvetine, lütfuna, cömertliğine, Tanrı olduğuna ve Senden başka güçlü ve kudretli bir ilah bulunmadığına tanıklık ediyor.

Ey Allahım! Şu anda kendi zavallılığımıza ve Senin saltanatına, kendi güçsüzlüğüme ve Senin kudretine şahadet ediyorum. Ben bana neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu bilmiyorum. Sen ise, gerçekten de, her şeyi bilensin, hikmetlisin. Ey İlah, ey Rabbim, ey Efendim! Senin ebedi hükmünle yetinmemi sağlayacak ve beni Senin bütün âlemlerinde refaha kavuşturacak şeyleri bana nasip et. Sensin gerçekten de lütufkâr ve cömert.

Rabbim! Beni Senin servet okyanusundan ve merhamet göğünden geri çevirmeyesin. Benim

için bu ve öbür dünyada iyi olanı takdir edesin. Sen gerçekten de en yüce tahtta oturan merhamet Rabbisin. Tek, her şeyi bilen ve hikmetli Tanrı ancak Sensin.

Hz. Bahau'llah



Ey Rabbim! Güzelliğini rızkım, huzurunda olmayı içeceğim eyle. Razılığın emelim, Seni övmek amelim olsun. Zikrini yoldaşım, saltanatının gücünü yardımcım eyle. Yurdun evim, vatanım Senden perdelenmişlerin sınırlarından mukaddes kıldığın makam olsun.

Sen her şeye gücü yetensin, azizsin, en kudretlisin.

Hz. Bahau'llah



Yücedir Adın, ey İlahım Allah! Ben, Senin merhamet ipine yapışmış ve cömertlik eteğine tutunmuş olan kulunum. Görünen ve

görünmeyen bütün varlıklara hükmeden ve tüm yaratık âleminin üzerine hayat üflenmesine vasıta olan İsmi'nin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, gökleri ve yeri çevreleyen gücünle beni kuvvetlendir ve bütün hastalıklardan ve sıkıntılardan koru. Senin bütün isimlerin Sahibi ve dilediğine hükmeden olduğuna tanıklık ederim. Senden başka kudretli, her şeyi bilen ve hikmetli ilah yoktur.

Ey Rabbim! Benim için bütün âlemlerinde yararı olacak şeyleri takdir et. Sonra bana, kınayıcının kınamasının¹², imansızın yaygarasının ve Sana arka çevirenlerin inkârının Sana yönelmekten alıkoyamadığı seçilmiş kulların için yazdığın şeyleri bahşet.

Sen gerçekten de saltanatının gücüyle tehlikede yardım edensin. Kudretli ve güçlü Tanrı ancak Sensin.

Hz. Bahaullah



¹² Kur'an-ı Kerim, Maide Suresi 54

Ey İlah! Ey Kerim! Ey Rahim! Sen, tek bir kelimesiyle varlığı var eyleyen Sultansın. Sen, kullarının eylemleri yüzünden bağışlarını kıısmayan ve cömertliğini esirgemeyen Cömertsin.

Bu kulunu bütün âlemlerinde kurtuluşa kavuřturacak řeye erdirmeni Senden dilerim. Sen gerçekten güçlüsün, kudretlisin. Sen bilicisin, hikmetlisin.

Hz. Bahauıllah



Duaları işiten ve cevaplayan Tanrı O'dur! İzzetine yemin olsun, ey Sevgili, ey dünyayı aydınlatan! Ayrılık ateşini beni tüketti ve asiliğimi yüreğimi eritti. Ey dünyanın Arzusu ve insanlığın Sevgilisi! İsm-i Âzam'ının hatırına Senden dilerim ki, ilhamının esintileri ruhumu canlandırısın, harikulade sesin kulağıma ulaşsın, gözlerim Senin işaretlerini, isim ve sıfatlarında zahir olan nurunu görebilsin, ey her şeyi avucunda tutan!

Ey İlahım Allah! Aziz kullarının Senden ayrı düřtükleri için döktüğü gözyaşlarını ve Sana sadık olanların Kutsal Eşiğinden uzak kalmaktan duyduğu korkuyu görüyorsun. Senin görünen ve görünmeyen her şeye hâkim olan gücüne yemin olsun! Sevgili kullarına, dünyanın kötülerıyla zalimlerinin ellerine düşmüş iman sahiplerinin çektiği acılar için kanlı gözyaşları dökmek yaraşır. Ey Allahım! İmansızların Senin şehirlerini ve ülkelerini nasıl kuşattığını görüyorsun! Elçilerinin, seçilmiş kullarının ve ilahi birlik bayrağının kullarının arasına O'nun sayesinde dikildiği Kimse'nin hatırına Senden dilerim ki, inayetini onlara siper edesin. Sen gerçekten de merhametlisin, en cömertsin.

Senin bağışının tatlı yağmurları ve merhamet denizinin dalgaları hatırına yine Senden dilerim ki, aziz kullarına onları teselli edecek ve yüreklerini avutacak şeyleri bahşet. İlahi! Ayağa kalkarak Sana hizmet etmek arzusuyla önünde diz çökmüş olan kimseyi, inayet deryasından ebedi hayat dileyen ve Senin zenginlik göğüne yükselmek için can atan ölüyü, lütuf çadırının gölgesindeki kendi izzet yurdunu arzulayan yabancıyı, Senin merhametinle cömertlik kapına koşan arayıcıyı, bağış ve af okyanusuna yönelen günahkârı görüyorsun.

Saltanatına yemin olsun, ey insanların kalplerinde yüceltilen! Kendi irademi ve arzumu bir yana bırakarak Sana yöneldim ki, kutsal iraden ve rızan yüreğimde hüküm sürsün ve beni Senin ebedi hüküm kaleminin benim için nasip ettiği şeye döndürsün. Ey Rabbim! Bu kulun, çaresiz de olsa, Senin kudret Güneşine yöneliyor, zelil de olsa görkeminin Tanyerine koşuyor, muhtaç da olsa bağış Okyanusunu arzuluyor. Lütuf ve inayetinin yüzü hürmetine Senden dilerim ki onu geri çevirme.

Sen gerçekten de kudretlisin, affedicisin, şefkatlisin.

Hz. Bahau'llah



Ey Tanrım! Bana sevgini ve rızanı tümüyle bağışla. Ey En Büyük Kanıt, ey En Övülmüş Olan! Parlak nurunun cazibesıyla kalplerimizi mest et. Ey inayet Rabbi! Cömertliğinin bir işareti olarak, bana gece gündüz Senin hayat veren esintilerini gönder.

Ey Allahım! Ben Senin yüzünü görmeyi hak edecek bir şey yapmadım; dünya döndükçe de yaşasam, Senin inayetin bana ulaşmadıkça, merhametin beni kaplamadıkça ve sevgin beni

sarmadıkça bu lütfu hak edecek bir iş yapamam;
çünkü bir kulun makamı hiçbir zaman Senin
kutsal huzuruna yaklaşamaz.

Övgüler olsun Sana, ey Kendisinden başka ilah
olmayan Allah! İnanetinle Sana yükselmemi,
Senin yakınında yerleşme onuruna erişmemi ve
sadece Seninle dost olmamı sağla. Senden başka
ilah yoktur.

Sen gerçekten de bir kuluna lütuf bağışlamak
istersen, onun kalbinden Senin zikrinden başka
her zikri veya düşüncüyü silip atarsın. Senin
önünde işlediği haksızlıklardan ötürü bir kuluna
bela yazmak istersen, onu bu ve öbür dünyanın
nimetleriyle sınarsın ki bunlarla meşgul olsun ve
Seni anmayı unutsun.

Hz. Bab



Ey Allahım! Ey Allahım! Övgüler olsun Sana
ki birliğini itiraf etmemi sağladın; beni
teklîğinin sözüne cezbettin; aşkının ateşiyle
tutuşturdun; zikirle, dostlarına ve cariyelerine
hizmetle meşgul ettin.

Rabbim! Uysal ve alçakgönüllü olmam için bana yardım et ve kendimi her şeyden kesip Senin haşmet eteğine tutunmam için beni güçlendir; öyle ki kalbim Senin aşkınla dolsun, dünya sevgisine ve ondaki şeylere bağıllık için yer kalmasın.

İlahi! Beni özgenden kurtar ve günahların lekesinden arındır; ruhani bir yürek ve vicdan sahibi olmam için bana yardım et.

Sen gerçekten merhametlisin; Sen gerçekten en cömertsin ve yardımını herkesin istediğisin.

Abdülbaha Abbas



Rabbim! Rabbim! Bu, Senin aşkının ateşiyle yakılmış ve Senin merhamet ağacında tutuşmuş olan alevle parlayan bir lambadır. Rabbim! Onun ateşini, sıcaklığını ve alevini, Senin Zuhurunun Sina'sında yanan ateşle arttır. Gerçekten de Sen teyit edensin, yardımcısın, kudretlisin, cömertsin, sevensin.

Abdülbaha Abbas



Ey Allahım! Ey Allahım! İşte kulun Sana yönelmiş, aşkının çölünde tutkuyla dolaşıyor. Sana hizmet yolunda yürüyor, lütuflarını bekliyor. İna yetini umuyor, melekûtuna güveniyor ve cömertlik şarabınla kendinden geçiyor. Ey Allahım! Onun Sana duyduğu bağlılığın şiddetini, Sana sunduğu övgülerin sürekliliğini ve Sana olan sevgisinin sıcaklığını arttır.

Sen gerçekten de en cömertsin, sonsuz lütuf ve inayet Rabbisin. Affedici ve merhametli Tanrı bir tek Sensin.

Abdülbaha Abbas



İlahi! İlahi! İşte Senin nurlu kulun ve ruhani kölen, Sana yönelmiş ve Senin huzuruna yaklaşmıştır. O, yüzünü Senin Yüzüne çevirmiş, Senin birliğini tanımış, Senin tekliğini itiraf etmiştir. Milletler arasında Senin İsmiyle haykır-mış ve insanları Senin rahmet pınarına kılavuzla-mıştır. Ey en cömert Tanrı! O, arayıcılara içsin-ler diye, Senin sonsuz bağış şarabınla dolu kılavuzluk kadehini sunmuştur.

Ey Rab! Ona her koşulda yardım et, iyi korunmuş sırlarını ona öğret ve saklı incilerini onun üzerine saç. Onu Senin ilahi yardım rüzgârlarıyla burçlarda dalgalanan bir bayrak yap ve berrak bir su pınarı kıl.

Ey bağışlayan Rabbim! Işıklar saçan ve halkının arasından Senin fazıl ve cömertliğini kazananlara her şeyin gerçeğini gösteren lambanın nurlarıyla yürekleri aydınlat.

Sen gerçekten de güçlü, kudretli, koruyucu, aziz ve cömertsin. Sen gerçekten de merhametli Rabsin.

Abdülbaha Abbas



İlahi! İlahi! İşte bunlar Senin yüce Kelimenin önünde eğilen, Senin nurlu eşiğinde alçakgönüllülükle bekleyen ve Güneşin tüm ihtişamıyla parlamasını sağlayan birliğine tanıklık eden zayıf kulların, sadık kölelerin ve cariyelerindir. Onlar Senin saklı Âleminden yükselttiğin çağırışı işittiler, aşk ve sevinçle çarpan yüreklerle Senin davetine cevap verdiler.

Rabbim! Onların hepsinin üzerine rahmet yağmurlarını yağdır, ihsan dolu yağışlarından bahşet. Onları cennet bahçesinde büyüyen güzel çiçekler yap. Bu bahçeyi lütuf dolu bulutlarıyla, sonsuz ve derin kerem havuzlarıyla çiçeklendir; her zaman yeşil ve parlak, taze ve güzel tut.

Sen gerçekten kudretlisin, yücesin, güçlüsün. Göklerde ve yerde hiç değişmeden kalan bir tek Sensin. Apaçık işaretlerin ve ayetlerin Rabbi olan Senden başka ilah yoktur.

Abdülbaha Abbas



OTanrıdır! Ey İlahım Allah! Bunlar, Senin günlerinde Senin kutsallığının hoş kokularına cezbolan, Senin kutsal ağacında yanan alevle tutuşan, Senin sesine cevap veren, Senin övgünü yükselten, Senin esentilerinle uyanmış olan, Senin hoş kokularınla kendilerinden geçen, Senin işaretlerine bakan, Senin ayetlerini anlayan, Senin sözlerine kulak veren, Senin Zuhuruna inanan ve Senin sevginden emin olan kullarıdır. Ey Rab! Onların gözleri Senin görkem ve azamet melekûtuna sabitlenmiş ve yüzleri Senin yüce saltanatına yönelmiştir. Ey bu ve öbür dünyanın

Rabbi! Onların kalpleri Senin parlak ve nurlu güzelliğinin aşkıyla çarpmakta, ruhları Senin sevginin ateşiyle kavrulmakta, hayatları Sana duydukları özlemin şiddetiyle dolup taşmakta ve gözyaşları Senin uğruna akmaktadır.

Onları koruyucu ve güvenli kalende koru, onları şefkat dolu dikkatinle esirge, onlara gözeten ve merhametli gözlerinle bak, onları Senin ilahi birliğinin dünyanın dört bir yanında parlayan işaretleri, azamet saraylarının üzerinde dalgalanan ilahi kudretinin sancakları, kılavuzluk lambalarındaki hikmet yağınla yanan kandiller, ilim bahçenin Senin korunaklı cennetindeki en yüksek dallarda şakıyan kuşları ve yüce merhametinle inayet denizlerinin derinliklerine dalan balinalar yap.

Ey İlahım Allah! Bu kulların acizdir, onları yücelerdeki melekûtuna yükselt. Dermansızdırlar, onları ulu kudretinle güçlendir. Zelildirler, onlara en yüce âleminden izzetini bahşet. Yoksuldurlar, onları büyük saltanatınla zengin et. Sonra, görünen ve görünmeyen âlemlerinde takdir buyurduğun tüm iyi şeyleri onlara nasip et; onları bu maddi dünyada başarılı kıl ve yüreklerini Senin

ilhamınla ferahlat. Ey bütün varlıkların Rabbi! Ey Aziz, ey Merhametli! Onların kalplerini Senin yüceler yücesi Makamından yayılan müjdelerle aydınlat, inayetin ve vaat edilen kereminle adımlarını Senin En Ulu Misakında sabit kıl ve onları sağlam Ahdinde pekiştir. Sen gerçekten de lütfedecisin, kerimsin.

Abdülbaha Abbas



Ey Tanrı! Kutsal Ruh'un hoş kokusunu Batı'daki dostlara estirdin ve batı ufkunu ilahi kılavuzluk nuruyla aydınlattın. Bir zamanlar uzak olanları Kendine yaklaştırdın; yabancıları sevgi dolu dostlar yaptın; uykuda olanları uyandırdın; gafilleri uyardın.

Ey Tanrı! Bu asil dostları rızana eriştir; tanıdık olsun olmasın herkesin iyiliğini isteyenlerden eyle. Onları ebedi âleme ulaştır, onlara semavi feyzinden bir pay ver. Onları gerçek birer Bahai ve Tanrı'ya içtenlikle inananlardan yap; hayalden kurtararak gerçekte sabit kıl. Onları Melekûtun işaretleri, bu fâni dünyanın ufkunda

parlayan yıldızlar, insanlık dünyasına teselli ve huzur kaynağı ve dünya barışının hizmetkârları yap. Onları öğütlerinin şarabıyla coştur ve hepsini buyruklarının yolunda yürüt.

Ey Tanrı! Senin Eşiğindeki bu kulunun en büyük dileği, Batı'daki dostların Doğu'daki dostlarla kucaklaştıklarını, insan ailesinin tüm fertlerinin sonsuz sevgiyle bir araya toplandıklarını ve hepsinin tek bir denizin damlaları, tek bir gülistanın kuşları, tek bir okyanusun incileri, tek bir ağacın yaprakları ve tek bir güneşin ışınları olduklarını görmektir.

Sensin güçlü ve kudretli. Sensin her şeye gücü yeten ve her şeyi gören.

Abdülbaha Abbas



SABAH

Ey Tanrım, ey Efendim! Ben kulunum ve kulunun oğluyum. Senin teklik Güneşi'nin Senin iradenin Tanyeri'nden doğduğu ve Kitaplarında buyurduğun üzere ışıklarını tüm dünyaya saçtığı bu şafak vakti yatağımdan kalktım.

Sana şükürler olsun ey İlahım ki, Seni tanıma ışığının parıltılarıyla uyandık. Öyleyse, ey Efendim, üzerimize bizi Senin özgenden vazgeçirecek ve Senden başkasından koparacak olanı indir. Sonra bana, sevdiklerime, erkek ve kadın akrabalarım bu ve öteki dünyanın iyiliklerini takdir buyur. Sonra ey tüm kâinatın Sevgilisi ve tüm evrenin Arzusu, bitmez koruyuculuğunla bizi insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin¹³ görünüşlerinden koru. Sen dilediğini yapabilensin. Sen gerçekten de güçlüsün, tehlikede yardım edensin, kendi kendine var olansın.

¹³ Kur'an-ı Kerim, Nâs Suresi 1-6

Ey İlahım Allah! En yüce sıfatlarından yüce kıldığın ve imanı olanı olmayandan Onunla ayırdığın Kimse'yi kutsa. Senin sevdiğini ve dilediğini yapabilmemiz için bize yardım et. Ey Tanrım! Senin Kelimelerin ve Harflerin olan kimseleri de kutsa; onlar ki Sana yönelerek yüzlerini Yüzüne çevirdiler ve Çağrına kulak verdiler.

Sen gerçekten tüm insanların efendisi ve sultanısın; Sen her şeye gücü yetensin.

Hz. Bahau'llah



O işiticidir, çağıranlara cevap vericidir!

Ey İlahım! Senin yakınında uyandım. O yakınlığını isteyenlere yaraşan, Senin koruyucu Barınağında ve esirgeyici Kalende durmaktır. Ey Rabbim! Bağış sabahının ışığıyla dışımı aydınlattığın gibi Zuhur Şafağının nurlarıyla da içimi aydınlat.

Hz. Bahau'llah



(Eveden çıkma duası)

O koruyan ve kendi kendine var olandır.

Ey Allahım! Bu sabah fazlınla uyandım. Sana güvenerek ve işlerimi Sana bırakarak evimden çıkıyorum. Beni, sağ salim ve aklımda yalnız Sen varken evden çıkardığın gibi yine sağ salim eve döndür.

Tek, bir, her şeyi bilen ve hikmetli İlah ancak Sensin.

Hz. Bahaullah



Övgüler olsun Sana ey Tanrım ki beni uykumdan uyandırdın, kayıptım ortaya çıkardın, uyuşuktum ayağa kaldırdın. Bu sabah yüzümü Senin kudret ve azamet göklerini aydınlatan Zuhur Güneşinin parıltılarına çevirerek, ayetlerini kabul etmiş, Kitabına inanmış ve İpine sımsıkı yapışmış olarak uyandım.

İradenin kudreti ve isteğinin nüfuzu hürmetine Sana yalvarıyorum ki, uykumda bana gösterdiğini, sevdiklerinin kalplerindeki sevgi köşkleri için en sağlam temel, Senin bağış ve sevecenliğinin açığa çıkması için en iyi araç yap.

Ey Efendim! Bu ve öteki dünyanın iyiliklerini en yüce Kalemle bana takdir et. Her şeyin dizgininin Senin avucunda olduğuna tanıklık ederim. Onları dilediğin gibi değiştirirsin. Senden başka güçlü ve güvenilir bir ilah yoktur.

Alçalmışlığı yüceliğe, zayıflığı kuvvete, acizliği güce, kaygıyı dinginliğe ve kuşkuyu kesinliğe döndüren Sensin. Senden başka kudretli ve cömert bir ilah yoktur.

Sen ne Seni arayanın umudunu kırarsın, ne de Seni arzu edeni geri çevirirsin. Bana Senin cömertlik göğüne ve bağış denizine yaraşanı takdir et. Sen gerçekten muktedirsin, en güçlüsün.

Hz. Bahauallah



SEBAT

Yücedir Adın, ey İlahım Allah! Tüm varlıkları kaplayan gücün, tüm yaratılışı aşan saltanatın, bilgeliğinde saklayıp sayesinde Kendi göğünü ve yerini yarattığın Sözün yüzü hürmetine Senden dilerim ki, Seni sevmekte, rızana itaatte, Yüzüne bakmakta, şanını anmakta sebatkâr olalım. Ey Tanrım! Sonra bizi güçlendir ki işaretlerini yaratıkların arasında yayalım ve Dinini dünyanda koruyalım. Sen ezelden beri yaratıklarının zikrinden bağımsız olarak vardın ve ebediyen de var olacaksın.

Tamamen Sana güvenmişim, yüzümü Sana çevirmişim, sevgi dolu hüküm ipine tutunmuşum, fazıl gölgene koşmuşum. Ey Tanrım! Beni kapından boynu bükük gönderme ve rahmetini benden esirgeme, çünkü ben bir tek Seni isterim. Senden başka affedici ve cömert ilah yoktur.

Övgüler olsun Sana, ey Seni tanıyanların Sevgilisi!

Hz. Bahaullah



Mukaddesler mukaddesi ve nurlular nurlusu Tanrı'nın Adıyla!

Ey yakınlığı ümidim, vuslatı emelim, zikri arzum, ulu katına geliş, maksadım; yönü isteğim, ismi şifam, sevgisi içimin ışığı ve huzurunda durmak, isteklerimin tacı olan Kimse! Yüzümü yüzüne çevirmem, gözlerimi Sana dikmem ve Senin yüceliğini övmem için bana yardım etmeni, arifleri irfanının fezasında uçuran ve Sana gönülden tapanları fazlının mukaddes sahasına yükselten İsminin yüzü hürmetine Senden dilerim.

Rabbim! Senden başka her şeyi unuttum, fazlının ufkuna koştum, Sana yaklaşmak ümidiyle Senden özge her şeyi bıraktım. İşte görüyorsun, şimdi de Yüzünden saçılan nurlarla aydınlanan yere yöneldim. Beni Emrinde sabit kılacak şeyi üzerime indir, ey Sevgilim; öyle ki Sana ortak koşanların şüpheleri beni Sana yönelmekten alıkoymasın.

Sen gerçekten de muktedirsin, tehlikede yardımcısın, ulusun, kudretlisin.

Hz. Bahau'llah



Ey Allahım, ey Allahım! Tövbe ederek Sana yöneldim ve Sen gerçekten de bağışlayansın, acıyıcısın.

Ey Allahım, ey Allahım! Sana döndüm ve Sen gerçekten de affedicisin, lütufkârsın.

Ey Allahım, ey Allahım! Cömertlik ipine yapıştım; göğün ve yerin bütün zenginlikleri Sendendir.

Ey Allahım, ey Allahım! Sana doğru koştum ve Sen gerçekten de bağışlayıcısın, bol fazıl sahibisin.

Ey Allahım, ey Allahım! Fazlının semavi şarabına susamışım ve Sen gerçekten de bahşedensin, cömertsin, eli açıksın, azizsin.

İlahi! İlahi! Emrini gösterdiğine, sözünü tuttuğuna ve sevgililerinin yüreklerini Sana çekmiş olanı fazıl göğünden indirdiğine tanıklık ederim. Senin sağlam ipine sıkı sıkı tutunana ve Senin parlak kaftanının eteğine yapışana ne mutlu!

Ey bütün varlığın Efendisi ve görünenin ve görünmeyenin Hakanı! Adımın, Senin yüce kalemle adanmış kullarının arasına yazılmasını, gücünün, görkeminin ve saltanatının yüzü hürmetine Senden dilerim. O kulların ki günahkârların yazdıkları onların Senin yüzünün ışığına yönelmelerine engel olamadı, ey duaları işiten ve cevap veren!

Hz. Bahau'llah



Yücesin ey İlahım Allah! Senin İsm-i Âzam'ın olan, Senin gerçeğini inkâr edenlerin ellerinden cefa çeken ve hiçbir dilin tarif edemeyeceği sıkıntıların kuşattığı Kimse'nin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, güzelliğinden herkesin yüz çevirdiği, herkesin Seninle çatıştığı ve Emrinin Mazharını hor görerek arka çevirdiği bu günlerde Seni anayım, Seni öveyim. Ey Efendim! Yoktur Zatından başka Sana yardım edecek, Senin gücünden başka Sana destek verecek.

Sevgine ve zikrine sınımsız tutunabilmek için Sana yalvarıyorum. Benim gücüm ancak

buna yeter ve Sen bende olanı bilirsin. Sen gerçekten de bilicisin, her şeyden haberdarsın. Ey Efendim! Yüzünün tüm dünyayı aydınlatan ışığının parlaklığından yoksun bırakma beni. Yoktur Senden başka güçlüler güçlüsü, yüceler yücesi ve affedici ilah.

Hz. Bahau'llah



Övgüler olsun Sana, ey Efendim, ey Sevgilim! Beni Emrinde sabit kıl; lütfet ki Misakını çiğnemeyen, kendi kuruntularının putlarına bağlanmayan kullarından sayılayım. Huzurunda doğruluk tahtına varayım. Bana rahmetinden bir belirti bağışla; beni korku ve ızdırap bilmeyen kulların arasına kat. Ey Rabbim! Beni kendi halime bırakma ve Mazharını tanımaktan yoksun kılma. Beni mukaddes huzurundan yüz çevirenlerle bir tutma. Ey İlahım! Beni, Cemaline bakmakla müşerref olmuş ve bundan aldıkları hazdan ötürü bunun bir anını bile göklerin ve yerin veya tüm yaratılış âleminin saltanatına değişmeyeceklerin arasında say. Ey Rabbim! Dünya halklarının yoldan çıktıkları şu günlerde bana merhamet eyle. Ey Allahım! Senin

katında iyi olanı ve Sana yaraşanı ver bana. Sen gerçekten de güçlüler güçlüsü, kerim, cömert ve affedicisin.

Ey İlahım! Beni kulakları sağır, gözleri kör, dilleri tutuk ve yürekleri anlayışsız olanlardan yapma. Ey Rabbim! Beni cehalet ve bencillik ateşinden kurtar, yüce merhametinin civarına kabul et ve seçmişlerine nasip ettiğini bana da bahşet. Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Sen gerçekten de tehlikede yardımcısın, kendi kendine var olansın.

Hz. Bab



Övülen ve yüceltilen Sensin, ey İlahım! Senin kutsal huzuruna erme gününü yaklaştı. Sevginin ve razılığının gücü ile gönüllerimizi sevindir ve bize sebat ver ki, iradene ve buyruğuna seve seve boyun eğelim. Gerçekten de Senin bilgin, yarattığın ve yaratacağın her şeyi kapsar; semavi kudretin, var ettiğin ve edeceğin her şeyi aşar. Senden özge tapılan yoktur, Senden öte istenen yoktur, Senin dışında secde edilen yoktur ve Senin rızandan başka sevilecek yoktur.

Gerçekten de Sen hâkimsin, Hak'sın, tehlikede yardım eden ve kendi kendine var olansın.

Hz. Bab



Ey Rabbim, ey Allahım! Dostlarına Dininde Esabit olmaları, Yolunda yürümeleri, Emrine sadık kalmaları için yardım et. İnayetinle, onlara nefsin ve kötü arzuların saldırılarına dayanma ve İlahi Kılavuzluğun ışığını takip etme gücü bağışla. Sen Güçlüsün, Lütfedicisin, Kendi Kendine Var Olan, Verici, Rahim, Aziz, Kerimsin.

Abdülbaha Abbas



Ey arayanları doğru yola kılavuzlayan, yolunu yitirmişleri ve körleri mahvolma çöllerinden kurtaran! Ey nimetlerini ve bağışlarını içten olanlara saçan, korkuya kapılanları zapt edilmez sığınağında barındıran! Ey yalvaranların dualarını yüce melekûtundan cevaplandıran! Sana övgüler olsun ey İlahım! Şaşkınları imansızlık ölümünden kurtarıp kılavuzladın, Sana yaklaşanları yolculuğun gayesine ulaştırdın, inancı sağlam kullarını en

büyük arzularına erdirerek sevindirdin, Seni özleyenlere güzelliğinin Melekûtundan kavuşma kapılarını açtın, onları hüsrana ateşinden kurtardın. Böylece Sana koştular, huzuruna vardılar, buyur eden kapına eriştiler ve bağışlardan bol bol nasiplendiler.

Ey Rabbim! Onlar susamıştı; kurumuş dudaklarına vuslat suyu bahşettin. Ey Şefkatli, ey Bağışlayan! Fazıl ve ihsanının merhemiyle onların ağrılarını ve sızılarını dindirip merhamet ilacınla hastalıklarına şifa verdin. Ey Rabbim! Senin yolunda attıkları adımları sağlamlaştırdı, iğne deliğini onlar için genişlet, göz alıcı giysilere bürünmüş halde ve haşmetle sonsuza dek yürümelerini sağla.

Gerçekten, Sensin cömert, bağışlayan, aziz ve kerim. Senden başka kudretli, güçlü, yüce ve muzaffer bir ilah yoktur.

Abdülbaha Abbas



SINAVLAR VE ZORLUKLAR

Ey sınavları Sana yakın olanların ilacı, kılıcı Sana âşıkların en büyük arzusu, okları Senin hasretini çekenlerin en büyük dileği ve hükmü Senin gerçeğini kavrayanların biricik ümidi! Senin ilahi hoşluğun ve Yüzünden saçılan nurlar adına Sana yalvarıyorum ki, yüceler yücesi melekûtundan bizi Sana yaklaştıracak olanı indir. Ve sonra, ey Allahım, adımlarımızı Emrinde güçlendir, kalplerimizi ilminin parlaklığıyla aydınlat ve sinelerimizi İsimlerinin aydınlığı ile nurlandır.

Hz. Bahau'llah



Sübhansın Sen ey İlahım! Senin yolunda belalar olmasa, gerçek âşıklarının makamı nasıl belli olur? Senin sevgin uğrunda sıkıntılar olmasa, Seni özleyenlerin şanı ne ile sabit olur? İzzetine yemin olsun! Seni sevenlerin yoldaşı döktükleri gözyaşı; Seni arayanların tesellisi yüreklerinin iniltisi; Sana kavuşmak isteyenlerin azağı kırık kalplerinin parçalarıdır.

Senin yolunda ölüm benim için ne tatlı! Kelimeni yüceltmek uğrunda düşmanlarından yediğim oklar benim için ne değerli! Ey İlahım! Emrinde irade buyurduğunu bana kana kana içir ve muhabbetinle takdir ettiğini üzerime indir. İzzetine yemin olsun! Ben ancak Senin istediğini isterim ve ancak Senin sevdiğini severim. Her bir halde yalnız Sana güvendim, yalnız Sana tevekkül ettim.

Ya İlahi! Senden dilerim ki İsmine ve saltanatına layık kimseleri bu Emrin zaferi için meydana çıkar; öyle ki Senin yaratıkların arasında beni ansınlar ve Senin zafer bayraklarını Senin memleketinde dalgalandırsınlar.

Sen istediğini yaparsın. Senden başka tehlikede yardım eden ve kendi kendine var olan ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Sübhansın Sen ey İlahım Allah! Her basiret sahibi Senin hâkimiyetini ve saltanatını itiraf eder; her keskin göz Senin ulu haşmetini

ve karşı konulmaz kudretini görür. İmtihan rüzgârları Sana yakın olanları Senin izzet ufkuna yönelmekten alıkoyamaz; bela fırtınaları Senin iradene tamamıyla bağlananların Senin huzuruna yaklaşmasına engel olamaz.

Öyle görünüyor ki, Senin aşkının kandili kalplerinde yanıyor ve şefkat ışığın sinelerinde parlıyor. Zorluklar onları Emrinden uzaklaştırmaz ve kaderlerindeki değişimler onları Senin rızandan asla saptıramaz.

Ey Allahım! Onların ve Senden ayrı düşmüş olan kalplerinin iniltileri adına Sana yalvarıyorum ki, onları Senin düşmanlarının kötülüklerinden koruyasın ve ruhlarını sevilen kulların için takdir ettiğin şeyle besleyesin; o kullar ki korku ve keder nedir bilmezler.

Hz. Bahauallah



Ey İlahım! Çok iyi biliyorsun ki belalar üzerime yağmur gibi boşalıyor ve Senden başka hiç kimse bunları uzaklaştıramaz ya da değiştiremez. Ben de Sana olan sevgimden

dolayı kesin bir şekilde biliyorum ki, Sen bir kulunun yüce Cennetindeki makamını yükseltmek ve kalbini bu maddi dünyanın tuzaklarına düşmemesi için sağlam kalende korumak istemedikçe, o kulunun başına bir bela gelmesine asla izin vermezsin. Sen gerçekten de bilirsin ki Seni anmayı, yerdeki ve gökteki her şeye sahip olmaya her koşulda tercih ederim.

Ey İlahım! Sana itaatte ve sevginde güçlendir kalbimi ve bütün düşmanlarından uzak tut beni. İzzetine yemin olsun ki Senden başka bir şey arzulamıyorum, merhametinden başka bir şey istemiyorum ve adaletinden başka bir şeyden korkmuyorum. Sana yalvarırım ki beni ve sevdiklerini, nasıl istersen öyle affedesin. Sen gerçekten de kudretlisin, cömertsin.

Ey göklerin ve yerin Rabbi! Sen bütün kullarının övgüsünden çok, pek çok yücesin. Senin sadık kullarına selam olsun ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun!

Hz. Bab



ŞİFA

İsimlere koruyucu olanın Adıyla.

İlahi! İlahi! Senin şifa denizin, fazıl güneşinin parıltıları, kullarını Kendine bağladığın İsmi, en yüce kelimenin nüfuzu, yüce kaleminin iktidarı ve yerde gökte bulunanlardan önce gelen rahmetin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, beni bağış suyu ile bütün belalardan, hastalıklardan, zayıflık ve acizlikten arıtasın.

Rabbim! İşte cömertlik kapında duran bir dile-yici, işte kerem ipine yapışan bir umucu. Senin fazıl denizinden ve inayet güneşinden dilediğini ona ver.

Sen istediğini yapabilirsin. Affedici ve kerim İlah ancak Sensin.

Hz. Bahaullah



Ey İlahım! İsmi şifam, zikrin devam.
Yakınlığın ümidim, sevgin arkadaşım.

Rahmetin bu dünyada ve ahirette tabibim ve yardımcımıdır. Sensin verici, bilici ve hikmetli.

Hz. Bahau'llah



O şifa vericidir, yeterlidir, yardım eyleyicidir.

Sübhansın Sen, ey İlahım Allah! Sana başvurana, Sana döneni, rahmetine yapışanı, şefkat eteğine sarılanı kuru. Ona Kendi katından şifa, tarafından esenlik, yanından sabır ve huzurundan dinginlik indir. Bunu Senden, o İsmi'nin yüzü hürmetine dilerim ki, o İsim vasıtasıyla yol gösterici sancaklarını kaldırdın; inayet ışıklarını serptin; Rablik saltanatını gösterdin; İsimlerinin lambası Sıfatlarının kandilinde onunla göründü; teklik Abidesi ve arınmışlık Mazharı onunla doğdu; hidayet caddeleri onunla açıldı; irade yolları onunla döşendi; sapkınlığın temelleri onunla sarsıldı; kötülüğün eserleri onunla devrildi; hikmet pınarları onunla fişkırdı; gök sofrası onunla indi; kullarını onunla korudun; şifanı onunla indirdin; kullarına merhametini

onunla gösterdin ve yaratıklarına affediciliğini onunla bağışladın.

Sen gerçekten de şifa vericisin, koruyucusun, yardımcısın, güçlüsün, kuvvetlisin, ulusun, her şeyi bilensin.

Hz. Bahau'llah



Övgüler olsun Sana, ey İlahım Allah! Kullarını harekete geçirip şehirlerini inşa ettiğin İsm-i Âzam'ının, en güzel adlarının ve en yüce sıfatlarının hatırına Sana yalvarıyorum ki, kullarına Senin çeşit çeşit bağışlarının yönüne dönmeleri ve yüzlerini Senin hikmet Çadırına çevirmeleri için yardım et. Ruhlara her taraftan saldıran, gökte ve yerde oturanlara Sultan kıldığın koruyucu Adının gölgesindeki Cennete bakmaktan onları alıkoyan hastalıkları iyi et. Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Bütün isimler sultanlığı Senin elindedir. Senden başka güçlü ve hikmetli bir ilah yoktur.

Ey Efendim! Ben fakirim, Senin zenginlik eteğine yapışmışım. Çok hastayım, şifa ipine sarılmışım. Etrafımı saran hastalıklardan beni koru. Rahmet ve ihsan denizinde beni yıka. Bağışlayıcılığın ve lütuflarınla sağlık giysisini giydir bana. Sonra gözlerimi Sana odakla ve kurtar beni bağlanmaktan bir başkasına. Senin istediğini yapabilmem ve Senin dileğini yerine getirmem için Sen yardım et bana.

Sen gerçekten de bu ve öbür dünyanın Rabbisin, affedicisin, merhametlisin.

Hz. Bahau'llah



O şifa vericidir.

Sübhansın Sen ey İlahım Allah! Kapına sığınan, Nefsine mazhar olana iltica eyleyen ve Sana tevekkül eden bu cariyeni koru. Bunu, Cemalinin Emrinin tahtına oturmasına, her şeyin değişmesine, her şeyin bir araya toplanmasına, her şeyin sorgulanmasına, her şeyin hakkını

almasına, her şeyin korunmasına ve her şeyin rızıklandırılmasına vasıta kıldığı İsmi yüzü hürmetine Senden dilerim.

İlahi! Bu hasta, Senin şifa ağacının gölgesine sığındı ve bu dertli, Senin koruma şehrine koştu. Bu rahatsız, Senin bağışlarının çeşmesini istedi. Bu acı çeken, ağrı dindirici pınarına koştu. Bu günahkâr, Senin affedicilik avluna yöneldi.

Ey Tanrım! Ey Sevgilim! İnançının saltanatıyla ona şifa ve sıhhat gömleğini giydir. Sonra ona rahmet ve lütuf kâsenden içir. Onu bütün rahatsızlıklardan, hastalıklardan, ağrılardan, acılardan ve Senin hoşlanmadığın her bir şeyden korusun.

Sen gerçekten de özgenden çok, pek çok yücesin. Sen gerçekten de şifa verensin, her şeye yetensin, koruyucusun, affedicisin, merhametlisin.

Hz. Bahaullah



UZUN ŞİFA DUASI

O'dur iyileştirici, yeterli, yardımcı, bağışlayıcı, merhametli.

Sana yalvarıyorum, ey yüce, ey vefalı, ey görkemli! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey sultan, ey yüceltici, ey yargıç! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey eşsiz, ey sonsuz, ey tek olan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey en çok övülen, ey kutsal, ey yardımcı! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey her şeyi bilen, ey hikmetli, ey ulu! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey rahman, ey azametli, ey takdir eden! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey sevilen, ey sevgili, ey cezbolunan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey izzetli, ey destekleyici, ey güçlü! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey egemen, ey var olan, ey bilici! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey ruh, ey nur, ey apaçık olan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey herkesçe gidilen, ey herkesçe bilinen, ey gizli olan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey saklı olan, ey galip olan, ey ihsan eden! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey kudretli, ey yardımcı,
ey günahları örtücü! Sensin yeterli, Sensin
iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey yaratan, ey yeten, ey
yerinden söken! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey yükselen, ey bir araya
getiren, ey yücelten! Sensin yeterli, Sensin
iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey olgunlaştıran, ey
bağımsız olan, ey eli açık olan! Sensin yeterli,
Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey iyilik sahibi, ey esirgeyen,
ey yaratan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey yüceler yücesi, ey
güzeller güzeli, ey cömertler cömerdi! Sensin
yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey adil, ey bağışlayıcı, ey
ihsanı bol olan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey zorlayıcı, ey sonsuz, ey her şeyi bilici! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey azim, ey kadim, ey kerim! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey saklı olan, ey sevinç Rabbi, ey istenilen! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey herkese iyi davranan, ey herkese acıyan, ey lütuf sahibi! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey herkesin barınağı, ey herkesin sığınağı, ey koruyan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey herkesin yardımcısı, ey herkesin çağırdığı, ey canlandırıcı! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey açıklayan, ey harap eden, ey sevecen! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey canım, ey cananım,
ey imanım! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey susuzluğu gideren, ey
en yüce, ey en değerli! Sensin yeterli, Sensin
iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey en yüce zikir, ey en
asil isim, ey en eski yol! Sensin yeterli, Sensin
iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey en övülen, ey en kutsal, ey
arınmış olan! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey açıcı, ey öğüt verici,
ey kurtarıcı! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey dost, ey tabip, ey
büyüleyici! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey haşmet, ey güzellik,
ey lütufkâr! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey en güvenilen, ey seven,
ey şafağı söktüren! Sensin yeterli, Sensin
iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey alevlendiren, ey
aydınlatan, ey sevinç veren! Sensin yeterli,
Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey çok bağışlayan, ey çok
acıyan, ey çok esirgeyen! Sensin yeterli, Sensin
iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey değişmeyen, ey yaşam
veren, ey her şeyin kaynağı! Sensin yeterli,
Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey her şeye nüfuz eden, ey
her şeyi gören, ey beyan sahibi! Sensin yeterli,
Sensin iyileştiren, Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey açık ama saklı olan, ey
görünmeyen ama bilinen, ey herkesin aradığı
gözetici! Sensin yeterli, Sensin iyileştiren,
Sensin baki, ey baki!

Sana yalvarıyorum, ey âşıkları öldüren, ey
günahkârları bağışlayan!

Ey yeterli, Sana yalvarıyorum, ey yeterli!
Ey iyileştiren, Sana yalvarıyorum, ey iyileştiren!

Ey baki, Sana yalvarıyorum, ey baki!
Sensin baki, ey baki!

Sübhansın sen, ey İlahım Allah! Senin fazıl ve bağış kapılarının açılmasına, Mukaddes Heykelinin ölümsüzlük tahtına oturmasına sebep olan cömertliğinin yüzü hürmetine; bütün yaratıkların kerem ve nimet sofrana çağrılmasına neden olan merhametinin yüzü hürmetine; azamet ve saltanatının zuhuru sırasında ve egemenliğinin gücünün görüldüğü şafak vaktinde, gökte ve yerde olanların tümü adına Sana Kendi içinde “Evet!” dedirten inayetinin yüzü hürmetine Sana yalvarıyorum. Ve yine Sana yalvarıyorum ki bu mübarek kâğıdı taşıyanı, onu okuyanı, kendisine okunanı, onun bulunduğu evin yanından geçeni koru. Bunu Senden, bu en güzel isimlerinin, bu en asil, bu en yüce sıfatlarının, yüceler yücesi Zikrinin, saf ve lekesiz Cemalinin, en gizli çadırındaki saklı ışığının ve bela gömleğini sabah akşam taşıyan İsminin yüzü hürmetine diliyorum. Onunla her hastayı, her rahatsızı, her fakiri bütün belalardan, bütün tatsızlıklardan,

tiksinti yaratan, ızdırap ve hüzün veren her şeyden kurtar; Senin hidayet sokağına ve fazıl ve affedicilik yollarına çıkmak isteyenini onunla kılavuzla.

Sen gerçekten güçlüsün, yeterlisin, şifa verensin, koruyucusun, vericisin, acıyıcısın, cömertsin, bağışlayansın.

Hz. Bahaullah



TEBLİĞ

Ey İlahım! Günlerin Sultanı olan Günü gösterdiğin için övülsün İsmine. O Günü seçkinlerine ve Elçilerine en seçkin Levihlerinde ilan ettin ve o Gün, tüm İsimlerinin görkemini parlaklığını bütün varlıklar üzerine saçtın. Ne mutlu Sana yaklaşıp, huzuruna çıkıp ve sesinin ezgilerine kulak verene.

İsimlerinin melekûtunun tavaf ettiği Kimse'nin adı hürmetine Sana yalvarıyorum ki, ey Efendim, kelimeni kulların arasında yüceltmeleri ve övgünü yaratıkların arasında yaymaları için sevdiklerine yardım et; et ki Vahyinin cazibesi tüm dünya sakinlerinin ruhlarını doldursun.

Onları fazlının canlı pınarlarına kılavuzladığın gibi, Senden uzak durmamaları için de cömertliğine yardım et. Ve onları Tahtının yakınına çağıracağın gibi, merhametini de göster ve huzurundan kovma. Senden başka her şeyden kopmalarını ve Senin yakınlık göğünde süzülmelerini sağlayacak şeyi üzerlerine indir. Öyle

ki ne zalimin üstünlüğü, ne de Senin en yüce ve en güçlü Zatını inkâr edenlerin telkinleri onları Senden geri tutamasın.

Hz. Bahauallah



Övgüler olsun Sana, ey İlahım Allah! Hiç kimsenin hakkıyla tanıyamadığı ve önemini kavrayamadığı İsminin, Zuhurunun Kaynağı ve ayetlerinin Tanyeri olan Kimse'nin yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, yüreğimi Senin sevginin ve zikrinin hazinesi yap ve sonra onu en büyük Deniz ile birleştir. Öyle ki Senin hikmet ırmakların, övgü ve yüceliğinin berrak pınarları ondan fişkırsın.

Bedenimin parçaları Senin birliğine, saçlarım egemenlik ve saltanatının gücüne tanıklık eder. Tam bir yokluk ve feragatle fazıl kapında duruyor, inayetinin eteğine yapışarak gözlerimi bağışlarının ufkuna dikiyorum.

İlahi! Azamet ve büyüklüğüne yaraşanı bana takdir et ve güç verici fazlınla bana yardım et ki, ölüleri mezarlarından kaldıracak, tümüyle Sana

tevekkül ederek ve gözlerini Emrinin ufkuna ve Vahyinin doğuş yerine dikerek Sana doğru koşturacak bir şekilde Emrini tebliğ edeyim.

Sen gerçekten de güçlüler güçlüsü, yüceler yücesi, her şeyi bilen ve hikmetlisin.

Hz. Bahau'llah



Övgüler olsun Sana, ey dünyanın İlahı ve ümmetlerin Arzusu! Sen En Yüce İsim ile zahir olansın; o İsim ki onun vasıtasıyla hikmet ve beyan incileri Senin bilgi denizindeki sedeflerden çıkıp gözler önüne serildi ve yine onunladır ki ilahi vahiy gökleri Yüzünün güneşinin doğuşuyla süslendi.

Yaratıkların arasında delilini ve kulların arasında kanıtını tamama erdiren Kelimen yüzü hürmetine Senden dilerim ki, Emrinin yüzünü ülkende güldürecek, kudret bayraklarını kullarının arasına dikecek ve hidayet sancaklarını topraklarında dalgalandıracak şeylerde halkını güçlendir.

Rabbim! Onların fazıl ipine yapışmış ve lütuf kaftanının eteğine sarılmış olduklarını görürsün. Sana yaklaştıracak olanı onlar için takdir et ve Senden başka her şeyden kopmalarını sağla.

Ey varlığın Sultanı! Ey görünen ve görünmeyen şeylerin koruyucusu! Sana yalvarırım ki Emrinin hizmetine kalkanları Senin arzunla dalgalanan bir deniz, Kutlu Ağacının ateşiyle yanan bir meşale ve Senin irade göğünün ufkunda parlayan bir yıldız eyle. Sen dünyanın gücüyle yenilmeyen ve ümmetlerin kuvveti karşısında aciz kalmayan bir güçlüsün. Senden başka tek, eşsiz, koruyucu, kendi kendine var olan ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Ey tüm Mazharları Yaratan, tüm Kaynakların Kaynağı, tüm Vahiilerin Kökeni ve tüm Işıkların Doğuş Yeri olan Allahım! Anlayış semasının Adınla süslendiğine, beyan denizinin onunla dalgalandığına ve Yasalarının bütün dinlerin takipçilerine onunla bildirildiğine tanıklık ederim.

Beni, Senden başka her şeyden vazgeçecek kadar zengin ve özgenden bağımsız kılman için Sana yalvarıyorum. Sonra, tüm âlemlerinde bana yarayacak şeyleri bağış bulutlarından üzerime yağdır ve kullarının arasında Emrine hizmet etmem için güçlendirici fazlınla destekle; öyle ki Senin melekûtun ve egemenliğin sürdürdükçe adımın anılmasını sağlayacak şeyi ortaya çıkarayım.

Ey Rabbim! Bu, tüm varlığıyla Senin bağış ufkuna, fazıl okyanusuna ve lütuflarının göğüne yönelen kulundur. Bana yüceliğine, görkemine, cömertliğine ve fazlına yaraşır şekilde davran.

Sen gerçekten de iktidar ve güç sahibisin. Sana dua edenlere cevap vermeye hazır olansın. Senden başka bilici ve hikmetli ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Ey Rabbim! Bu kuluna Kelimeyi yükseltmesi, batılı çürütmesi, gerçeği göstermesi, kutsal ayetleri yayması, ışıkları saçması ve erdemli

kişilerin yüreklerinde şafağı söktürmesi için yardım et.

Sen gerçekten de cömertsin, affedicisin.

Abdülbaha Abbas



Ey İlahım Allah! En iyi kullarına yardım et ki sevgi ve şefkat dolu yüreklere sahip olsunlar. Mele-i Âlâ'dan gelen kılavuzluk Işığını tüm dünya insanları arasında yayabilmelerinde onlara yardımcı ol. Sen gerçekten de güçlüsün, kuvvetlisin, kudretlisin, boyun eğilensin, bahşedensin. Sen gerçekten de cömertsin, şefkatlisin, merhametlisin, kerimsin.

Abdülbaha Abbas



Ey Allahım! Buyruklarına alçakgönüllülükle boyun eğip hürmet ettiğimi, melekûtuna teslimiyetimi, egemenliğinin kudreti karşısında titrediğimi, gazabından kaçtığımı, fazlını dilettiğimi, affediciliğine güvendiğimi ve öfkenden nasıl çekindiğimi görüyorsun. Çarpan bir yürekle,

dökülen gözyaşlarıyla, özlem dolu bir gönülle ve Senden başka her şeyden tam bir kesilmişlikle Senden diliyorum ki, Seni sevenleri âlemlerinin ışığı yap ve seçkinlerini Kelimeni yüceltmek üzere destekle. Öyle ki yüzleri ışıklar saçsın, yürekleri sırlarla dolup taşsın ve günahın yükleri omuzlarından kalsın. Sonra onları her saldırgandan, her utanmazdan ve her kâfirden koruyasın.

Ey Rabbim! Âşıkların gerçekten susuzlar, onları fazıl ve bağış pınarına kılavuzla. Gerçekten açlar, Kendi gök sofranı indir onlara. Gerçekten çıplaklar, bilgi ve irfan kaftanı giydir onlara.

Onlar kahramandır, sür savaş meydanına. Onlar kılavuzdur, konuşur delil ve kanıtlarla. Onlar sakidir, ikan şarabıyla dolu kadehleri sunmalarını sağla. Ey Allahım! Onları güzel bahçelerde ilahiler söyleyen kuşlar, çalılıkta yatan aslanlar ve engin sulara dalan balinalar eyle.

Gerçekten Sen feyiz vericisin. Senden başka kudretli, güçlü ve lütuf sahibi ilah yoktur.

Abdülbaha Abbas



İLÂHÎ PLAN LEVİHLERİ'NDEN TEBLİĞ DUALARI

Ey Eşsiz Tanrı! Ey Melekûtun Rabbi! Bu Ruhlar Senin semavi askerlerindir. Onlara En Yüce Topluluğun alaylarıyla yardım eyle; onları muzaffer kıl ki, her biri birer ordu olup Allah'ın sevgisi ve ilahi öğretilerin ışığı ile bu ülkeleri fethetsinler.

Ey Tanrım! Sen onlara arka çık ve yardımcıları ol. Çöllerde, dağlarda, vadilerde, ormanlarda, kırlarda ve denizlerde onların dert ortağı ol. Öyle ki Melekûtun gücü ve Kutsal Ruh'un nefesi ile haykıradursunlar!

Sen gerçekten Muktedir, Aziz ve Güçlüsün.
Sensin Hikmetli, İşitici ve Görücü.

Abdülbaha Abbas



Her kim tebliğ seyahati için herhangi bir yere giderse, yabancı ülkelerdeki seyahatleri sırasında şu duayı gece ve gündüz okusun:

İlahi! İlahi! Senin Ebha Melekûtuna âşık olmuş ve cezbolmuş olduğumu, insanlar arasında Senin sevginin ateşiyle tuttuğumu, bu uçsuz bucaksız ülkelerde Senin Melekûtunun müjdecisi olduğumu görüyorsun. Senden başka her şeyden kesilerek, Sana tevekkül ettim. İstirahat ve rahatı bir yana attım. Anavatanımdan uzak bu bölgelerde dolaşan bir avareyim. Senin yüce eşiğinde alçakgönüllü olan ve azametli Ceberûtunun önünde boyun eğerek yere kapanan bir yabancıyım. Gece yarılarında ve seher vaktinde Sana yalvarıyorum, sabah ve akşam Sana dua ve niyaz ediyorum ki, Senin Emrine hizmet etmem, öğretilerini yaymam, doğuda ve batıda Kelamını yüceltmem için beni destekleyesin.

İlahi! Beni güçlendir; beni tüm kuvvetimle Senin hizmetinde muvaffak eyle; beni bu ülkelerde yalnız ve yardımsız bırakma, kendi halime terk etme.

İlahi! Yalnızlığımda bana arkadaş ol, bu yabancı diyarlardaki yolculuğumda bana yoldaş ol.

Gerçekten de Sen, irade buyurduğun her bir şeyde dilediğin kimseyi teyit edensin; Sen gerçekten Güçlüsün, Kuvvetlisin.

Abdülbaha Abbas



Tebliğ için farklı yerlere yolculuk edenler, dağlardan, çöllerden, karalar ile denizlerden geçerken şu duayı okusunlar:

İlahi! İlahi! Yaratıkların arasındaki güçsüzlüğümü, değersizliğimi ve alçakgönüllülüğümü görüyorsun. Ben her şeye rağmen Sana güven-dim; kuvvetine ve gücüne dayanarak güçlü kulların arasında Emrini yaymak için ayağa kalktım.

Ey Rab! Ben, Senin sonsuz göğünde uçmak isteyen kanadı kırık bir kuşum. Bağış ve inayetin, onayın ve yardımın olmaksızın bunu yapabilmem mümkün değildir.

Ey Rab! Benim aczime acı; beni Kendi kuvvetin ile güçlendir! Ey Rab! Benim güçsüzlüğüme

merhamet göster ve beni kuvvet ve kudretinle destekle!

İlahi! Kutsal Ruh'un nefesleri yaratıkların en güçsüzünü teyit edecek olsa, o kimse ululuğun en yüksek mertebesine çıkar ve istediği her şeye sahip olur. Sen gerçekten geçmişte kullarına rehberlik ettin. Onlar ki Senin en güçsüz yaratıkların, kullarının en hor görülenleri idiler ve yeryüzünde yaşayan en önemsiz kimseler arasında olmalarına rağmen Senin yardım ve kuvvetinle halkın en görkemli ve azametlilerinden daha ötelere geçtiler. Onlar Senin fazlın ve inayetin sayesinde, önceden birer pervane iken saltanat şahinleri haline geldiler; dereler iken derya oldular. Senin en yüce rahmetin sayesinde onlar, hidayet ufkunda parlayan yıldızlar, ölümsüzlüğün gül bahçelerinde öten kuşlar, bilgi ve hikmet ormanlarında kükreyen aslanlar ve hayat okyanuslarında yüzen balinalar haline geldiler.

Sen gerçekten Güçlüsün, Kuvvetlisin, Kudretlisin ve Rahimlerin en Rahimisin.

Abdülbaha Abbas



Ey Allahım! Ey Allahım! Görüyorsun ki her yeri karanlıklar sardı; tüm ülkeler anlaşmazlık yangınlarıyla nasıl yanıyor. Katliam ve savaş alevleri yeryüzünün hem doğusunu hem de batısını tutuşturmuş. Kan dökülüyor, cesetler her yere saçılmış, kesilmiş başlar savaş alanlarında yerlere atılıyor.

Ey Rab! Bu cahillere acı, onlara af ve gufran gözüyle bak. Bu ateşi söndür ki, ufku kaplayan bu iç karartıcı bulutlar dağılsın; Hakikat Güneşi birlik ışıklarıyla parlasın; bu karanlık dağılsın ve bütün ülkeler barış ışıklarıyla aydınlansın.

Ey Rab! Onları nefret ve düşmanlık denizinin derinliklerinden çıkar, koyu karanlıklardan kurtar; onların kalplerini birleştir ve gözlerini barış ve uzlaşma ışığı ile aydınlat. Onları savaş ve kan dökücülüğün derinliklerinden kurtar! Onları yarılgı karanlığından çekip al; gözlelerinden perdeyi kaldır, kalplerini hidayet ışığı ile aydınlat. Onlara, kudretli kişileri sarsıp titrettiğin adalet ve gazabınla değil, fazıl ve merhametinle muamele eyle.

Ey Rab! Savaşlar uzadı, felaketler arttı; her bir bayındır yer harabeye döndü.

Ey Rab! Göğüsler daraldı, ruhlar ıstırap içinde. Bu zavallılara merhamet et, onları kendi hallerine bırakma.

Ey Rab! Bütün ülkelerinde, yüzleri hidayet ışığı ile aydınlanmış, dünyadan kesilmiş, Senin anını ve övgünü dilinden düşürmeyen, Senin kutsallığının kokularını insanlar arasında saçan, alçakgönüllü kimseler ortaya çıkar.

Ey Rab! Senin sevginin en büyük işaretleri ile onları güçlendir, bellerini doğrult ve yüreklerini genişlet.

Ey Rab! Onlar zayıftırlar, Sen ise Güçlü ve Ulusun. Onlar dermansızdırlar, Sen ise Yardımcı ve Koruyucu olansın!

Ey Rab! İsyân denizi dalgalanmakta; bu kargaşalar ise, Senin her yeri saran sınırsız rahmetin olmadan sakinleşmeyecektir!

Ey Rab! İnsanlar gelip geçici heveslerin uçurumuna düşmüşler, Senin en yüce lütuflarından başka hiçbir şey onları kurtaramaz.

Ey Rab! Bozuk arzuların bu karanlığını yok et; bütün ülkeleri aydınlatacak olan Sevgi kandilinle kalpleri aydınlat. Evlerini, ülkelerini, aileleri ve çocuklarını geride bırakarak Senin Cemalinin hatırına, Senin hoş kokularını saçmak ve Emrini iletirmek uğrunda yabancı topraklara giden inananlarını teyit et. Yalnızlıklarında onların yoldaşı, gurbetlerinde onların yardımcısı, kederlerinin gidericisi, felaketlerde teselli edicileri ol. Susuzluklarının gidericisi, hastalıklarının dermanı ve özlem ateşlerinin yatıştırıcısı ol.

Sen gerçekten büyük fazıl Sahibisin, Rahman ve Rahimsin.

Abdülbaha Abbas



Şu dua mübelliğler ile ahbablar tarafından her gün okunsun:

Ey Kerim Allah! Şükürler olsun Sana ki bize doğru yolu gösterdin, Melekûtun kapılarını açtın ve Hakikat Güneşi vasıtasıyla Kendini gösterdin. Körler Senin sayende görür oldu. Sağırlara işitme bağışladın; ölüleri dirilttin. Yoksulları varlıklı yaptın; doğru yoldan sapmışlara yol gösterdin. Susuzluktan dudakları çatlayanları hidayet pınarına kılavuzladın; susamış balıklara gerçeklik denizine ulaşmaları için yardım ettin ve avare kuşları inayetinin gül bahçesine davet ettin.

Ey Kudretli! Kullarımız, yoksullarımız! Uzağımız, yakınlığımızı arzu ediyoruz. Pınarının suyuna susamışız. Hastayız, Senin devanı özlüyoruz. Senin yolunda yürüyoruz ve hoş kokularını yaymaktan başka bir amacımız veya dileğimiz yoktur. Öyle ki insanlar: Tanrım, “Dosdoğru giden yola ilet bizi”¹⁴ nidasını yükseltsinler. Gözleri, ışıkları görmek üzere açılsın ve cehalet karanlığından kurtulsunlar. Senin kılavuzluk kandilinin etrafında dönsünler. Nasipsiz kalmışlar bir pay alsın ve mahrum kalanlar Senin sırlarına vakıf olsun.

¹⁴ Kur’an-ı Kerim, Fatiha Suresi 6

Ey Kudretli! Bize inayet gözüyle bak. Bize semavi teyit bağışla. Bize Kutsal Ruh'un nefeslerini bağışla. Öyle ki, hizmetinde muvaffak olalım ve parlak yıldızlar gibi hidayet ışığı ile bu yörelerde parlayalım.

Sen gerçekten Güçlü ve Kudretlisin; Sen Bilici ve Görücüsün!

Abdülbaha Abbas



Bu eyaletlerin şehirlerinden, köylerinden ve mahallelerinden geçen ve Allah'ın rayihalarını saçmakla meşgul olan herkes şu duayı her sabah okusun:

İlahi! İlahi! Güçsüzlük ve acimle, en büyük bir çabayla ve kararlı bir şekilde Senin Sözü nü toplumlar arasında yükseltmek ve öğretilerini insanlar arasında yaymak istediğimi görüyorsun. Kutsal Ruh'un nefesiyle bana yardım etmezsen, En Yüce Topluluğun ordularının desteğiyle beni muzaffer kılmazsan ve sivrisineği kartala, su damlasını nehir ve denizlere ve bir zerreyi ışıklara ve güneşlere çeviren teyitlerin olmazsa, bunu nasıl başarabilirim? Ey Rabbim! Bana üstün ve etkili gücünle yardım et; yardım et ki

dilim Senin övgülerini ve sıfatlarını kulların arasında yâd etsin, kalbim Senin sevgi ve irfan şarabıyla dolup taşsın. Sen gerçekten her şeye gücü yetersin ve dilediğini yaparsın.

Abdülbaha Abbas



Allah'ın hoş kokularını saçmakla meşgul olanlar şu duayı her sabah okusunlar:

Rabbim, Rabbim! Sana övgü ve şükürler olsun ki beni Melekûtunun yoluna kılavuzladın; bu doğru ve geniş yolda yürümemi sağladın. Işıklarını saçarak gözümü aydınlattın, sırlar âleminde kutsallık kuşlarının ezgilerini duyurdun ve doğruluk üzere olan kullarının arasında kalbimi sevgine cezbettin.

Rabbim! Bana Kutsal Ruh ile destek ol ki, Senin Adınla milletler arasında çağrıda bulunup insanlara Melekûtunun zuhurunun güzel haberini verebileyim.

Rabbim! Güçsüzüm, beni kudret ve gücünle güçlendir. Dilim tutuktur, Seni anıp övebilmesi için Sen onu söylet. Değersizim, melekûtuna

kabul ile beni yücelt. Uzağım, Rahmetinin eşiğine yaklaştır. Rabbim! Beni ışık saçan bir lamba, parlayan bir yıldız, dalları bu civardaki tüm toprakları gölgeleyen ve üzeri yemişlerle dolu kutsal bir ağaç eyle! Sen gerçekten Güçlüsün, Kudretlisin ve istediğini yapmakta özgür Olansın.

Abdülbaha Abbas



Şu dua her gün... okunmalı:

İlahi! İlahi! Bu kanadı kırık ve uçuşu yavaş bir kuştur. Ona yardım eyle ki, mutluluk ve kurtuluşun zirvesine doğru uçabilsin. Sınırsız fezada sonsuz bir neşe ve sevinç ile kanatlarını çırpabilsin. Bütün diyarlarda Senin Yüce İsmine kendi ezgisini yükseltebilsin; bu çağrısı ile kulaklara heyecan versin ve gözleri kılavuzluk işaretlerini görebilmekle aydınlatsın!

İlahi! Ben bir başıma, yalnız ve değersizim. Senden öte bir dayanağım, Senden başka bir yardımcım ve destekleyicim yoktur. Beni Senin hizmetinde doğrula, meleklerinin ordularıyla

kılavuzluk et bana; Sözüünü duyurma yolunda muzaffer eyle beni ve bana yaratıkların arasında Senin hikmetinden söz açabilecek gücü bahşet. Sen gerçekten zayıfların yardımcısı ve önemsizlerin koruyucususun. Sen gerçekten Güçlü, Kudretli ve istediğini yapmakta özgür Olansın.

Abdülbaha Abbas



Sana övgüler olsun ey Tanrım! İşte Senin merhametinin hoş kokularına cezbolmuş, Senin teklik ağacında yanan ateşin ile alevlenmiş ve Senin birliğinin Sina'sında parlayan ışığın görkemiyle gözleri aydınlanmış olan kulların.

Ey Rab! Onların dillerini çöz ki, insanların arasında Seni anabilsinler. Onlara cömertliğinle ve sevgi dolu şefkatinle Senin övgünü söylet, meleklerinin ordusu ile onlara refakat et, Senin hizmetin yolunda bellerini doğrult ve onları yaratıkların arasındaki yol göstericilik alametlerin eyle.

Sen gerçekten en Güçlüsün, en Yücesin, Affedici ve en Merhametlisin!

Abdülbaha Abbas



Tanrı'nın hoş kokularını yaymakla meşgul olanlar şu duayı her sabah okumalıdır:

Ey Tanrım, ey Tanrım! Görüyorsun ki bu güçsüz, semavi kudret için yalvarıyor. Bu fakir Senin semavi hazinelerinin özlemiyle yanıyor. Bu susuz, ebedi yaşamın kaynağına susamış; bu hasta, en yüce melekûtunda seçkinlerine mukadder buyurduğun sonsuz merhametin ile ona vaat ettiğin şifanın yollarını gözlüyor.

Ey Rabbim! Senden başka bir yardımcım, barınağım ve dayanağım yoktur. Bana meleklerinle yardım eyle ki, kutsal kokularını yayıp öğretilerini uzak diyarları mesken tutmuş en seçkin insanların arasına taşıyabileyim.

Ey Rabbim! Bana yardım et ki, Senden başkasından kesilebileyim; Senin bağış eteğine sımsıkı sarılıp kendimi tamamıyla Emrinin

yoluna adayabileyim; sevginde sabit ve sađlam olup senin Kitabında yazılı olanları gözetebileyim.

Sen hakikaten de Kudretlisin; Azizsin ve her Őeye gücü Yetensin.

Abdülbaha Abbas



TOPLANTILAR

Yücesin Sen, ey İlahım Allah! Senin fazıl yellerinin esişi, amacının Güneşleri ve vahyinin Tanyerleri olan Kimselerin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, bana ve Senin yüzünü her arayana, cömertliğine ve rahmetine yakışanı, bağış ve lütuflarına yaraşanı ver. Ey Rabbim! Yoksulum ve yalnızım, beni Kendi zenginlik denizine batır; susuzum, bana taze şefkat sularından içir.

Zatının yüzü hürmetine, Kendi Varlığının Mazharı ve gökte ve yerde bulunanlara ayırt edici Kelimen kıldığın Kimse'nin yüzü hürmetine Senden dilerim ki, kullarını inayet ağacının gölgesi altında topla. Onlara yardım et ki bu ağacın yemişlerinden paylarını alsınlar, yapraklarının hışirtısına ve dallarında öten Bülbül'ün tatlı sesine kulak versinler. Sen gerçekten de tehlikeden koruyan, erişilmez, güçlü ve kerimsin.

Hz. Bahauallah



Ey merhametli Tanrı! Ey kudretli ve güçlü!
Ey en müşfik Baba! Bu kulların bir araya gelerek Sana dönüyorlar, eşğine yalvarıyorlar, yüce güveninden sonsuz bağışlarını diliyorlar. Senin rızan dışında yoktur bir gayeleri, insanlık âlemine hizmet dışında yoktur bir niyetleri.

Ey İlah! Bu topluluğu aydın eyle. Gönülleri müşfik eyle. Kutsal Ruh'un bağışlarını ver. Cennetten gelen güçle donat onları. Semavi akılla kutsa onları. İçtenliklerini arttır ki alçakgönüllülük ve tövbekârlıkla melekûtuna yönelsinler ve insanlık âlemine hizmetle meşgul olsunlar. Her biri parlak bir mum olsun. Her biri parlak bir yıldız olsun. Her biri Tanrı'nın melekûtunda canlı bir renk ve güzel bir koku olsun.

Ey şefkatli Baba! Lütuflarını bahşet, kusurlarımıza bakma. Koruman altına al bizi, günahlarımızı anma. Fazlınla iyileştir bizi. Biz zayıfız; güçlü Sensin. Yoksuluz; zengin Sensin. Hastayız; doktor Sensin. Muhtacız; Sen en cömertsin.

Ey İlah! İnayetini bahşet bize. Sen güçlüsün. Sen vericisin. Sen iyilikseversin.

Abdülbaha Abbas



Ey Őekfatli Rab! Kulların bu toplantıda bir araya geldiler, melekûtuna yöneldiler, bağış ve lütfuna muhtaçlar. Ey Tanrı! Tekliđinin yařamın tüm gerçeklerinde saklı olan iřaretlerini göster. Bu insanların özlerinde saklayıp gizlediđin erdemleri ortaya ser.

Ey İlah! Biz bitkiye benzeriz, rahmetin ise yađmur gibi; bağışınla sula ve büyüt bu bitkileri. Senin kullarınız, maddi zincirlerden kurtar bizi. Cahiliz, akıl ver; ölüyüz, dirilt bizi. Maddeyiz, ruhla donat; yoksunuz, sırlarınla arkadaş kıl bizi. Fakiriz, sınırsız hazinenle zenginleřtir ve kutsa bizi. Ey İlah! Hayata döndür, görür ve iřitir kıl bizi. Bize hayatın sırlarını tanıt ki, melekûtunun gizemleri bu varlık dünyasında gözümüze görünür olsun ve Senin tekliđini itiraf edelim. Tüm bağışlar Sendendir; tüm nimetler Sendendir.

Kudretlisin Sen. Güçlüsün Sen. Sensin bahşeden, bol bol lütfeden.

Abdülbaha Abbas



Ey Tanrım! Ey Tanrım! Gerçekten de bu kullar Sana yöneliyorlar, rahmet melekûtuna yalvarıyorlar. Gerçekten de kutsallığına vurulmuşlar, aşkının ateşiyle tutuşmuşlar; eşsiz padişahlığından teyit bekliyorlar, semavi âlemine kavuşmayı istiyorlar. Gerçekten de bağışının inmesini gözlüyor, Gerçeklik Güneşinden bir ışık arzu ediyorlar. Ey Rab! Onları parlak kandiller, merhamet sembolleri, meyve veren ağaçlar ve parlayan yıldızlar eyle. Hizmetine kalksınlar ve lütfunun nurlarına duydukları özlemle, Sana Senin sevgi bağlarıyla bağlansınlar. Ey Rab! Onları kılavuzluk nişanları, ölümsüz krallığının bayrakları, fazıl denizinin dalgaları, padişahlık ışığının aynaları eyle.

Sen gerçekten cömertsin. Sen gerçekten Rahmansın. Sen gerçekten eşsizsin, sevgilisin.

Abdülbaha Abbas



Ey bağışlayıcı Tanrı! Bu kullar Senin melekûtuna yöneliyor, inayet ve lütfunu diliyorlar. Ey İlah! Yüreklerini saf ve temiz eyle ki Senin sevgine layık olsunlar. Ruhlarını arındır

ve kutsa ki üzerlerine Gerçeklik Güneşinin ışığı vursun. Gözlerini arındır ve kutsa ki Senin ışığını görsünler. Kulaklarını arındır ve kutsa ki Melekûtunun çağrısını işitsinler.

Ey Rab! Biz gerçekten zayıfız; ama Sen kudretlisin. Biz gerçekten yoksuluz; ama Sen zenginsin. Biz arayanız; Sen ise aranansın. Ey Rab! Bize acı ve affet bizi; öyle bir güç ve alıcılık ver ki lütuflarına layık olalım, melekûtuna cezbolalım. Öyle ki yaşam pınarından kana kana içelim, aşkının ateşiyle tutuşalım ve bu aydınlık yüzyılda Kutsal Ruh'un nefesiyle yeniden hayat bulalım.

Ey İlahım Allah! Bu topluluğa şefkat gözünle bak. Her birini ve hepsini gözetimine ve korumana al. Bu canlara semavi lütuflarını indir. Onları merhamet denizine daldır ve Kutsal Ruh'un nefesi ile canlandır.

Ey Rab! Bu adil yönetime yardımını ve teyidini bağışla. Bu ülke Senin koruman altındadır ve bu halk Senin hizmetindedir. Ey Rab! Onlara semavi inayetini bağışla. Lütuf ve fazlını bol bol yağdır üzerlerine. Bu değerli ulusu saygın kıl ve melekûtuna girebilmelerini sağla.

Sen güçlüsün, her şeye kadirsin, acıyıcısın.
Cömertsin, iyilikseversin, sonsuz fazıl Sahibisin.

Abdülbaha Abbas



Ey Rab! Bu topluluk Senin güzelliğine cez-
bolmuş dostlarındandır. Onlar aşkının ate-
şiyle tutuşmuşlardır. Bu kişileri semavi melek-
lere dönüştür, Kutsal Ruhunun esintileriyle
dirilt. Onlara güzel konuşan bir dil ve yiğit
yürekler bağışla. Semavi güç ve rahmani algılar
bahşet. Onları insanlığın birliğinin yayıcısı,
insan âleminde sevgi ve uyum sebebi kıl. Öyle ki
cahilce önyargının tehlikeli karanlığı Gerçeklik
Güneşi'nin ışığıyla yok olsun, bu kasvetli dünya
aydınlansın. Bu cismani dünya ruhani âlemin
ışınlarını alsın, bu değişik renkler tek bir renge
dönüşsün ve övgü nağmesi Senin kutsallık
melekûtuna erişebilsin.

Sen gerçekten de muktedirsin, kudretlisin.

Abdülbaha Abbas



VEFAT EDENLER İÇİN

“Cenaze Duası on beş yaşının üzerindeki Bahailer için okunur. ‘Cenaze Namazı cemaat ile kılınması gereken tek Bahai namazıdır; diğer inananlar sessizlik içinde ayakta dururken, bir inanan tarafından okunmalıdır. Bu namaz kılınırken Kible’ye dönülmesi gerekmez.’”
(Kitab-ı Akdes, sayfa 156)



Ey İlahım! Bu Senin kulun ve Sana ve ayetlerine inanıp Senden başka her şeyden tümüyle koparak, yüzünü Sana dönen kulunun oğludur. Sen, gerçekten de, rahmet edenlerin en rahmetlisisin.

Ey günahları affeden ve ayıpları örten! Ona cömertlik göğüne ve lütuf denizine yakışanı yap. Yer ve gökten önce var olan yüce rahmetinin yakınına girmesi için ona izin ver. Affedici ve Cömert olan Sen’den başka İlah yoktur.

*Sonra her “Allahu Ebha” tekbirinden sonra ařağıdaki ayetlerin her birini sırayla on dokuz kez tekrarlasın:*¹⁵

Biz hepimiz, gerekten de, Allah’a ibadet edenlerdeniz.

Biz hepimiz, gerekten de, Allah’a secde edenlerdeniz.

Biz hepimiz, gerekten de, Allah’a itaat edenlerdeniz.

Biz hepimiz, gerekten de, Allah’ı ananlardanız.

Biz hepimiz, gerekten de, Allah’a řükredenlerdeniz.

Biz hepimiz, gerekten de, Allah için sabredenlerdeniz.

Vefat eden kimse kadın ise řöyle desin: “Bu Senin cariye ve Sana ve ayetlerine inanıp... yüzünü Sana dönen cariye’nin kızıdır...”

Hz. Bahauallah



¹⁵ Her ayetten önce bir kere Allahu Ebha denir ve ardından ayet 19 defa okunur. (Bkz. Kitab-ı Akdes, Notlar, sayfa 156, No:11).

Övgüler olsun Sana, ey İlahım Allah! Ebedi saltanatının gücüyle yücelttiğin kimseyi alçaltma. Senin sonsuzluk çadırına girmesine izin verdiğin kimseyi Kendinden uzaklaştırma. Rabbi olduğun ve koruduğun kimseyi terk mi edeceksin, ey Allahım? Sana sığınmış olan kimseyi geri mi çevireceksin, ey Arzum? Ruhunu yücelttiğin kimseyi alçaltabilir misin? Ya da Seni hatırlamasını sağladığın kimseyi Sen kendin unutabilir misin?

Yücesin, çok yücesin! Sen ezelden beri tüm varlığın sultanısın ve ona can verensin; sonsuza kadar da bütün yaratıkların Rabbi ve emredicisi olarak kalacaksın. Övgüler olsun Sana, ey Allahım! Sen kullarını bağışlamayı bırakırsan, onlara kim merhamet eder? Sen sevdiklerinin imdadına yetişmezsen, onlara kim yardım eder?

Yücesin, çok yücesin! Sen gerçekten tapılansın ve biz Sana taparız. Senin adaletin apaçıktır ve biz gerçekten Sana tanıklık ederiz. Sen gerçekten de fazlında sevilensin. Senden başka tehlikeden koruyan ve kendi kendine var olan ilah yoktur.

Hız. Bahauallah



O Tanrı'dır, yücedir, inayet ve lütuf O'nun şanındandır!

Sübhansın Sen ey İlahım Allah! Ben Senin kudretine, kuvvetine, saltanatına, inayetine, fazlına, iktidarına, Zatının bir olduğuna, Varlığının tek olduğuna, varlık âleminden ve onda olan her şeyden mukaddes ve ulu olduğuna tanıklık ederim.

Rabbim! Görüyorsun ki Senin özgenden kesildim, Sana yapıştım. Senin ihsan denizine, cömertlik göğüne ve rahmet güneşine yöneldim.

Rabbim! Ben tanıklık ederim ki Sen Kendi kulunu Kendi emanetine emanetçi kıldın. O Emanet dünyaya onunla hayat verdiğin Ruh'tur.

Senin günlerinde işlediği işleri ondan kabul buyurmanı, Zuhur Güneşi'nin parıltısı yüzü hürmetine Senden dilerim. Sonra Sen onu razılık ziynetinle donat, kabul süsün ile süsle.

Rabbim! Ben ve benimle beraber bütün kâinat Senin kudretine tanıklık ediyoruz. Sana yükselen bu ruhu

Senin semavi makamından, yüce Cennetinden ve yakınlık köşelerinden mahrum buyurmamanı Senden dilerim, ey tüm yaratıkların Mevlası!

Sonra ya İlahi! Bu kulunu kalemlerin zikrinden ve dillerin tarifinden aciz kaldığı makamlarda seçkinlerinle, dostlarıyla ve Peygamberlerinle arkadaş kıl.

Rabbim! Bu fakir Senin zenginlik Melekûtuna koştu, bu garip Senin yakınındaki vatanına yöneldi, bu susuz Senin ihsan kevserini istedi. Rabbim! İnyet sofranı ve cömertlik nimetini ondan eksik etme. Sensin güçlü, Sensin aziz, Sensin fazıl sahibi.

Rabbim! Senin Emanetin Sana geri döndü. Senin cömertlik göklerine, Senin mülk ve melekûtu kaplayan keremine yaraşan odur ki Sana gelen bu yeni misafiri nimetlerinle, lütuflarınla ve inayet ağacının yemişleriyle ağırlayasın. Sen dilediğine muktedirsin. Senden başka fazıl sahibi ve cömert, merhametli, kerim, günahları bağışlayıcı, aziz ve her şeyi bilen bir ilah yoktur.

İlahi! Tanıklık ederim ki Sen insanlara misafirperverlik emrettin. Sana yükselen bu ruh işte Senin bir misafirin. Ona fazıl semana ve kerem

denizine yaraşır şekilde davran. Senin izzetine yemin olsun, biliyorum ki kullarına emrettiğini Sen kendin yapmazlık etmezsin. Senin bağış ipine tutunarak Senin zenginlik Ufkuna uçmuş olanı hayal kırıklığına uğratmazsın.

Senden başka tek, bir, muktedir, her şeyi bilen ve cömertler cömerdi ilah yoktur.

Hz. Bahauallah



Ve Sen ey Rabbim! Kutlu ve verimli bir toprağa, nazik ve güzel bir fidan diktin. Onu şefkat ve bağış elleriyle büyüttün. Her gücü yenen Gücünle onu yakınında korudun.

Büyüdü, yükseldi, dallandı, yemiş verdi. Kökü irfan toprağına gömüldü. Tepesi Senin ilim ve hikmet göğüne değıdi. Yaprakları Senin inayetinin kutsal ruhlarına mesken, dalları Senin yüce cömertliğinin nurlarına vatan oldu. Cezbolmuş ve arzulu kuşlar, aşk ve hoşnutluk

bülbülleri budaklarında barınak buldu. Öyle kibütün mukaddes kişiler ve Allah'a yakın ruhlar, onların ilâhi kutsal nağmeleri ve yanık ezgileriyle kendilerinden geçip varlık çerçevesinden kurtuldular.

Müddeti bitince, onun üzerine Senin şiddetli yıldırımların yağdı. Dalları kırıldı, yaprakları sarardı, meyveleri dağıldı, yuvaları bozuldu, kuşları kaçıp toprağa düştü. Sanki hiç yaratılmamış, varlık alanında görünmemiş, yemiş vermemiş gibi oldu. Bozulmaz yazının tecellisine eyvahlar olsun. Rabbim! Bu Senin saltanatının belirtilerindendir.

Hz. Bahaullah



Ey İlahım! Ey günahları bağışlayan, iyilikler sunan, acıları dindiren!

Sana yalvarıyorum ki cismani giysilerini terk ederek ruhani dünyaya yükselenlerin günahlarını affet.

Ey Rabbim! Onları suçlardan arıt, kederlerini dağıt ve karanlıklarını aydınlığa çevir. Onların mutluluk bahçesine girmelerini sağla, hepsini en saf su ile temizle ve Senin en yüce dağdaki parıltılarını görebilmelerine izin ver.

Abdülbaha Abbas



Ey İlahım! Ey İlahım! İşte Senin ilahi yüceliğinin heybeti önünde alçakgönüllü ve Senin teklik kapında aciz olan bu kulun, Sana ve ayetlerine inandı, Senin sözlerine tanıklık etti, Senin sevginin ateşiyle tutuştu, Senin engin bilgi denizine daldı, Senin meltemlerinle cezboldu, Sana tevekkül etti, yüzünü Sana çevirdi, yalvarışını Sana sundu ve Senin affına ve bağışlayıcılığına güvendi. O şimdi bu fâni yaşantıyı bırakıp Seni görme arzusuyla ölümsüzlük melekûtuna uçtu.

Ey Rab! Onun makamını yükselt, onu en yüce rahmetinin otağında koru, Senin görkemli cennetine kabul et ve onun varlığını Senin ulu gül bahçende ebedileştir ki sırlar âleminde nur denizine dalabilsin.

Sen gerçekten de cömertsin, kudretlisin, affedicisin ve ihsan edicisin.

Abdülbaha Abbas



Ey bağışlayıcı Tanrı! Bazı kulların hayatlarını cehalet içinde geçirmiş olsa da, Senden uzak düşmüş ve Sana isyan etmiş olsa da, Senin affedicilik okyanusunun tek bir dalgasıyla bütün günaha batmış olanlar özgürlüğe kavuşur. Sen kimi istersen Kendine sırdaş seçersin, her kimi seçmez isen o isyankâr sayılır. Bize adaletinle davranacak olsan, her birimiz ancak birer günahkârız ve Senden mahrum kalmayı hak ediyoruz. Ama merhamet gösterirsen, her günahkâr arınır ve her yabancı dost olur. Öyleyse hepimize af ve bağış ihsan et ve herkese merhamet lütfet.

Sen affedicisin, nur kaynağısın ve kudretlisin.

Abdülbaha Abbas



ZORLUKLARDA YARDIM

O'nun isimlere koruyucu olan İsmiyle.

Söyle: İlahi! İlahi! Cömertliğine ve bağışına gamımı dağıt. Saltanat ve iktidarınla kederimi gider. Ey Tanrım! Her yönden hüznlerle çevriliyken Sana yönelmiş olduğumu görüyorsun. Ey varlığın sahibi ve görünür ve görünmez şeylerin koruyucusu! Gönüllere ve ruhlara boyun eğdirdiğin İsmine yüzü hürmetine, merhamet denizinin dalgaları ve ihsan güneşinin nurları yüzü hürmetine Senden dilerim ki, beni her şeye rağmen Sana yönelmiş olanlar arasına katasın, ey isimlerin Mevlası ve göklerin Yaradanı!

Rabbim! Günlerinde başıma gelenleri görüyorsun. Sana hizmet edeyim. Dilim Seni övsün. Bunu bana takdir etmeni isimlerinin Tanyeri ve sıfatlarının Şafağı olan Kimse'nin hatırına Senden dilerim. Sen gerçekten de kuvvetlisin, kudretlisin, tüm insanların dualarına cevap verensin! Senden son bir dileğim daha var. İşlerim düzelsin, borcum verilsin, ihtiyaçlarım görülsün. Bunu Senden, yüzünün nuru hürmetine diliyorum.

Sen, kuvvet ve kudretine her dili olanın, azamet ve saltanatına her anlayış sahibinin tanıklık ettiği Kimsesin. İřitici ve cevap verici Tanrı ancak Sensin.

Hz. Bahauallah



Yücesin ve övülmüşsün Sen, ey Tanrım! Âşıklarının inleyişleri ve Seni özleyenlerin döktükleri gözyaşları yüzü hürmetine Senden dilerim ki, Günlerinde beni rahmetinden alıkoyma, Yüzünden parlayan ışığın önünde Senin tekliğini yücelten kumrunun ezgilerinden beni yoksun bırakma. Ey İlahım, acınası haldeyim! Görüyorsun ki her şeye sahip Adının eteğine yapışmışım. Mahvolacak olan benim; görüyorsun ki mahvolmaz İsmimin ipine sarılmışım. Yüce ve ulu Nefsinin yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, beni kendi halime terk etme, bozuk heveslere teslim etme. Kuvvet elinle elimden tut, beni sanı ve kuruntu kuyularından kurtar ve hoşlanmadığın her şeyden arındır.

Bütünüyle Sana yöneleyim, tamamen Sana güveneyim, Sana sığınayım, huzuruna kaçayım. Sen gerçekten de kudretiyle dilediğini yaparsın,

iradesinin gücüyle istediğini buyuransın. Buyruğuna hiç kimse direnemez; takdirinin yönünü kimse değiştiremez. Sen gerçekten de azizsin, yücesin, cömertsin.

Hz. Bahau'llah



Var mıdır Tanrı'dan başka sorunları çözen? Söyle: Sübhandır Tanrı! O'dur Tanrı! Herkes O'nun kuludur ve herkes O'nun buyruğu ile ayakta durur.

Hz. Bab



Söyle: Allah her şeyin ötesindeki her şeye Syetendir; Rabbin Allah'tan başka, göklerde ve yerde ya da ikisinin arasında bulunan hiçbir şey yeterli değildir. O, gerçekten de bilicidir, yeterlidir, kadirdir.

Hz. Bab



Kudretin hürmetine yalvarırım Sana ey Tanrım! Sınavlar sırasında zarar görmeme izin verme. Gaflete düştüğümde adımlarımı ilhamınla çevir doğru yöne. Sen Tanrısın, istediğini yapmaya gücü yetensin. Kimse iradene karşı duramaz ve amacına engel olamaz.

Hz. Bab



Ey Allahım! Sensin her acıyı dindiren, her kederi dağıtan. Sensin her üzüntüyü silen, her köleyi salıveren ve Sensin her ruhu kurtaran. Ey Allahım! Merhametinle özgürlük bağışla ve kat beni kurtuluşa kavuşmuş kullarının arasına.

Hz. Bab



Ey Efendim, ey Allahım! Ey zorluklarda limanım! Ey sıkıntılarında zırhım ve sığınağım! Ey ihtiyaç anında barınağım ve korunağım! Ey kimsesizliğimde yoldaşım! Ey kederimde avuntum, yalnızlığında şefkatli dostum! Ey üzüntümün sızısını kaldıran, ey günahlarımı bağışlayan!

Tümüyle Sana dönüyor, tüm yüreğimle, zihnimle ve dilimle Sana yalvarıyorum ki, ilahi tekliğinin devrinde iradene ters düşenden beni koru ve pak ve tertemiz bir halde fazıl ağacının gölgesini bulmam için beni tüm kusurlarımdan arındır.

Ey Rab! Dermansıza şefkat göster, hastayı iyileştir, dili damağı kurumuşun susuzluğunu gider.

Aşkının ateşiyle için için yanan bağrımı sevindir ve onu Senin semavi sevgi ve ruh alevinle tutuştur.

İlahi teklik çadırlarını kutsallık örtüsüne bürü ve başıma fazlının tacını giydir.

Yüzümü rahmet güneşinle aydınlat ve kutlu eşliğindeki hizmetimde merhametinle yardım et.

Yüreğim yaratıklarına sevgiyle dolup taşsın. Şefkatinin işareti, fazlının belirtisi, sevdiklerin arasında birliğin destekçisi olayım. Kendimi Sana adayayım, Seni anayım ve benliğini unutup hep Senin olanı hatırlayan olayım.

Ey Tanrım, ey Tanrım! Af ve fazıl meltemlerini benden esirgeme, yardım ve lütuf pınarlarından beni mahrum etme.

Koruyucu kanatlarının altında barındır beni,
esirgeyen bakışınla gözet beni.

Dilimi çöz ki halkın arasında Adını yücelteyim,
sesim büyük toplantılarda yükselsin ve dilimden
Senin övgünün seli aksın.

Sen gerçekten de lütfedicisin, her şeyden
arınmışsın, kudretlisin, güçlüsün.

Abdülbaha Abbas



OMerhametlidir, En Cömerttir! Tanrım,
Tanrım! Beni görüyorsun, beni biliyorsun;
sığınağımsın, barınağımsın. Ne Senden başkasını
aradım, ne de arayacağım; ne sevginden başka
yolda yürüdüm, ne de yürüyeceğim. Umutsuzluğun
zifiri karanlığında sınırsız fazlına yöneldi özlem
ve umut dolu gözlerim; tan ağarırken güzelliğinin
ve mükemmelliğinin zikriyle tazelenip güçlendi
bitkin ruhum. Rahmetinle yardım ettiğin kişi,
tek bir damla bile olsa sınırsız bir okyanus olur;
şefkatinin desteğiyle ufacık bir zerre, parlak bir
yıldız gibi parlar.

Ey saflık Ruhu, ey Cömertler Cömerdi! Bu büyülenmiş ve tutuşmuş kulunu koruman altına al. Bu varlık dünyasında ona yardım et ki sevginde sabit ve sağlam kalsın; bu kanadı kırık kuş semavi ağaçtaki tanrısal yuvanda barınak bulsun.

Abdülbaha Abbas



Ey Efendim, Sevgilim, Arzum! Yalnızlığım-
da arkadaşım ol, sürgünde yoldaşım.
Üzüntümü gider, güzelliğine bağlanayım. Beni
özgenden ayır, kutsallık kokularınla cezbet. Beni
Senden başkasından kesilmişler, kutsal eşiginde
hizmet etmek isteyenler ve Emrin yolunda
çalışmak için ayağa kalkanlar ile Melekûtunda
ortak kıl. Senin rızana ermiş cariyelerinden
olmamı sağla. Sen gerçekten de lütfedicisin,
cömertsin.

Abdülbaha Abbas



Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

EMRİN VELİSİ HZ. ŞEVKİ EFENDİ'YE AİT DUALAR

O'dur Tanrı! Ey Güçlü Mevla! Yüce katından bu zavallı kullarına bir bakış yönelt. Bu yaralı gönüllülerin ah ve inleyişlerine yanıt ver. Yüzüne âşık olanların çabalarına büyük bir bereket bağışla ve verdiğin sağlam öğütleri uygulamakta onları başarılı kıl. Senden uzak kalma susuzluğunu, Emrinin yolunda sunulan büyük hizmetlerin tatlı suyu ile gider. Bu felakete uğrayanların üzüntü ve acılarını, canlılık veren vaatlerin gerçekleşmesi ile gönüllerden sil. Tebliğ etme istek ve zevkini kalplerde ve ruhlarda yarat. Şimdi var olan engelleri teker teker ortadan kaldır. Yüreklere büyük bir yetenek bağışla. Yüce Sancağını her yana taşıyanları kutsallık, arınmışlık, niyet temizliği, doğruluk ve sadakat elbiseleri ile süsle. Özgürlük kapılarını Baha Ehline, o zulüm gören tutsakların yüzüne aç ve ölümsüz yüceliği Kendi sevgili dostlarına bağışla.

Sen tanıksın ve bilirsin ki bu bir avuç güçsüz Senden başka birini aramamakta, Senden başka bir sığınak ve barınak istememektedir. Onların Senin apaçık vaatlerin ve kesin yardımlarından

başka hiçbir dayanak ve ümitleri yoktur ve olmayacaktır. Sen güçlü, kuvvetli, gören ve işitensin.

Ey Güçlüler Güçlüsü! Bu zayıf karıncanın Senin kutlu vasiyetlerini uygulamasına yardımcı ol ve bu yoksul kulunu Senin kutsal amaçlarını yerine getirmekte başarılı kıl. Böylece Senin kutsal isteğin ve sevgili dostlarının ümit ve arzuları olan her şey tam olarak gerçekleşsin ve tamamlansın. Ey Tanrı! Kendi cömertlik ve bağışınla arzularımı gerçekleştir ve her isteğimin elde edilmesini kolaylaştır.

O'nun Eşiğinin Kulu, Şevki



O'dur Tanrı! Ey Şefkatli Mevla! Senin Eşiğinin bu içten ve samimi kulunun Senin kutsal esintilerini yaymasına yardımcı ol. Öyle ki açık bir dil, yepyeni bir cazibe, kesin bir kanıt ve tam bir arınmışlık ile yüce Emrini önemli önemsiz herkese duyursun, hayatının sonuna kadar sarsılmadan, gece gündüz bu büyük

iŝi baŝarsın ve Senin vefalı dostlarından ve kullarından sayılsın.

O'nun Eŝiğinin Kulu, Ŗevki



O'dur Tanrı! Ey Rabbimiz! Bizleri yüce Emrini iyice tanımakta, cömertlik huyunla bezenmekte ve dosdoğru yolunda ilerlemekte, baŝlangıcı ve sonu olmayan bağıŝın ve her yanı kaplayan kereminle baŝarılı kıl.

Her ŝeyi bilen Sensin. Merhametli ve acıyıcı Sensin.

O'nun Eŝiğinin Kulu, Ŗevki



O'dur Tanrı! Rabbimiz! Sığınağımız! Gamlarımızı cömert vadinin güneŝinin doğuŝu ile gider. Acılarımızı aŝikâr olan yardımının

meleklerini indirmekle hafiflet. Gözlerimizi Ulu Emrinin ayetlerini görmekle aydınlat.

Ey Rabbimiz! Bizlere katından sabır inayet buyur. Ey Rabbimiz! Mutluluk ve ferahlık kapılarını yüzlerimize aç, sevinç tatlılığını bizlere tattır, bizleri kitap ve levihlerinde vaat ettiğin makama yükselt.

Ey İlahımız! Bu zulüm ve isyanlar ne zamana kadar? Bu eziyet ve düşmanlıklar ne vakte kadar? Acaba Senden başka sığınacak bir yerimiz var mıdır? Rahman olan Hazretine yemin ederiz ki, yoktur.

Sen çaresizlerin koruyucususun, biçarelerin duasını işitensin.

Ey Ebha Rabbimiz! Fazlınla bizlerin yardımına koş. Ey Âlemlerin İsteği ve Bağışlayıcıların Bağışlayıcısı! Umutlarımızı boşa çıkarma.

O'nun Eşiğinin Kulu, Şevki



O'dur Tanrı! Ey Kudretli Rab! Sen tanıksın ki bu uzun ve karanlık gecede bu kimsesiz âşıkların başına neler geldi ve Güzel Yüzünün ayrılışından beri geçen bu uzun yıllar boyunca Senin sırdaşların nasıl yanıp yakılmaktadır.

Ey Kudret Sahibi! Yolunda yürüyen avarelerin hor görülmesine ve küçük düşürülmesine izin verme. Büyük gücünle bu bir avuç zayıfa yardım et. Sevdiklerini dünya toplumları önünde aziz ve kudretli kıl. Bu birkaç günlük yaşayışımızda maddi gözlerle kutsal dinin yükselişini ve izzetini görebilmemiz, sevinç dolu bir gönül ve müjdelenmiş bir ruhla Senin yönüne uçabilmemiz için, bu kol ve kanatları kırıkların başlarını yükselt ve isteklerinin gerçekleşmesiyle onlara övünç bağışla.

Bilirsin ki, Senden sonra hiçbir ad ve san istemiyoruz ve artık bu fâni âlemde sevinç, ferahlık ve mutluluk arzu etmemekteyiz. Şu halde Sözünde dur. Bu üzgünlerin ruhlarına yeni bir neşe bağışla. Ümitle bekleyen bakışlarını aydınlat. Yaralı kalplerin yaralarını iyileştir. Aşk şehrinin kervanlarını hedefledikleri yere hızla

ulaştır. Ayrılığından ötürü dertli olan kimseleri Sana kavuşma meydanına çek. Çünkü bu değersiz dünyada, Emrinin zafer ve başarısından başka bir şey istemiyoruz. Gönüllerimizde, ulu rahmetinin civarında Seninle buluşmaktan başka bir ümit yoktur.

Tanık Sensin, sığınılacak ve dayanılacak Sensin. Bütün bu günahsızların yardımcısı Sensin.

O'nun Eşiğinin Kulu, Şevki



ÖZEL DUA VE LEVİHLER

Değerli Eserleri
İm ve Dağıtım

“...namaz duaları, Şifa Münâcâtı ve Ahmed Levhi gibi başka birkaç dua ile birlikte, Hz. Bahauallah tarafından özel bir güç ve anlam ile donatılmış olup bu şekilde kabul edilmelidirler ve ahbaplar tarafından tereddütsüz bir iman ve inançla okunmalıdır ki bunlar aracılığıyla Allah’a daha da yakınlaşıp O’nun yasaları ve öğretileriyle daha fazla özdeşleşsinsinler.” (Hz. Şevki Efendi adına yazılan bir mektuptan)



AHMED LEVHİ

Her Şeyi Bilen Hikmetli Sultan O’dur!

İşte, Firdevs Bülbülü ölümsüzlük ağacının dalları üzerinde tatlı ve kutlu ötüşleriyle ötüyor. Temiz yüreklilere Tanrı’nın yakınlığını ve Tanrı birliğine inananlara Allah’ın keremli huzurunu müjdeliyor; gönüllerini dünyadan kaldırmış olanlara aziz ve eşsiz padişah olan Allah’ın vahyettiği bu haberi bildiriyor ve âşıkları kudsilik merkezine ve sonra bu nurlu Güzelliğe kılavuzluyor.

Söyle: Tanrı Elçilerinin kitaplarında yazılı En Büyük Güzellik gerçekten budur. Doğru yalandan Onunla ayırt edilir, her buyruktaki hikmet Onunla belli olur. Söyle: O cidden yüce, güçlü ve ulu Allah'ın meyveleriyle yüklü Ruh Ağacıdır.

Ey Ahmed! O'nun Tanrı olduğuna; O'ndan başka sultan, koruyucu, aziz ve kadir bir Tanrı bulunmadığına; O'nun Ali¹⁶ adıyla gönderdiği Kimse'nin hakikaten Tanrı katından gelmiş olduğuna ve hepimizin O'nun buyruğuyla amel eder olduğumuza tanıklık et.

Söyle: Ey kavim! Ulu ve hikmetli Tanrı'nın Beyan'da koyduğu sınırlara riayet ediniz. Bilseydiniz, O gerçekten Elçilerin Sultanı ve O'nun kitabı Kitapların Anasıdır.

Bülbül bu hapisshanedan O'nun çağrısını işte size böyle hatırlatıyor. Onun görevi bu açık haberi size bildirmektir. İsteyen bu öğütten yüz çevirsin, isteyen Rabbine götüren yolu seçsin.

¹⁶ Hz. Bab

Söyle: Ey kavim! Eğer bu ayetleri inkâr ederseniz, bundan önce Allah'a hangi delil ile iman ettiniz? Gösteriniz o delili, ey yalancılar zümresi!

Hayır, ruhumu elinde tutana yemin olsun ki onların buna güçleri kuvvetleri asla yetmez, birbirlerini destekleseler de.

Sen ey Ahmed! Yokluğumda fazlımı unutma, bütün ömrünce günlerimi an; bu ücra hapis-hanedeki sıkıntımı ve garipliğimi hatırla. Sevgimde öyle dimdik dur ki başına düşman kılıçları inse veya bütün yer gök aleyhine yürüse yüreğin zerre kadar titremesin.

Düşmanlarım için bir ateş parçası ve dostlarım için bir beka kevseri ol; sakın şüphe edenlerden olma.

Yolumda bir belaya veya İsmimden ötürü bir zillete uğrarsan üzülme.

Senin ve atalarının Rabbi olan Allah'a tevekkül et. Zira halk vehim yolunu tutmuş olup Allah'ı görecektir gözden ve nağmelerini işitecek kulaktan mahrumdur. Sen de tanıksın ki Biz onları işte böyle bir durumda bulduk.

Kuruntuları onlarla kalpleri arasına öyle girmiş ve onları yüce ve ulu Allah'ın yolundan öyle çevirmiştir.

Sen kendi içinde şuna iyice inan ki bu Cemalden yüz çevirmiş olan bir kimse bundan önce gelen bütün Tanrı Elçilerinden yüz çevirmiş ve ezelden ebede dek Tanrı'nın karşısında kibirlenmiş olur.

Ey Ahmed! Bu Levhi iyi öğren, onu ömrün oldukça oku, sakın ihmal etme. Çünkü Allah onu okuyana yüz şehit ve her iki dünyada ibadet edenler mükâfatını takdir buyurmuştur. İşte sana şükredenlerden olasin diye Kendimizden bir fazıl ve Katımızdan bir rahmet olarak böyle bir iyilik yaptık.

Allah'a yemin olsun ki sıkıntı veya keder içinde olan bir kimse bu Levhi candan okursa, Allah onun kederini dağıtır, sıkıntısını giderir, üzüntüsünü kaldırır.

O gerçekten rahmandır, rahimdir. Âlemlerin Rabbine hamdolsun.

Allah'a, Allah'ın kıyamet gününde göndereceği Kimse'ye iman edip hak yolunda yürüyenlerden

řimdi aziz ve gzel sultan olan Allah'ın řeh-
rinde¹⁷ her oturana Benden selam syle.

Hz. Bahau'llah



¹⁷ Baędat

ATEŞ LEVHİ

En kadim ve en azim olan Allah'ın Adıyla!

Temiz yürekliler ayrılık ateşiyle kavruldu. Yüzünün ışıklarının parıltısı nerede, ey âlemlerin Sevgilisi?

Sana yakın olanlar hicran karanlıklarında kaldı. Nerede vuslat sabahının aydınlığı, ey âlemlerin Arzusu?

Seçkinlerin bedenleri uzak çöllerde çırpınmakta. Yakınlık denizin nerede, ey âlemleri Cezbeden?

Ümit elleri Senin fazıl ve ihsan göğüne kalktı. Nerede kerem yağmurların, ey âlemlere Cevap Veren?

Müşrikler her tarafta zulümle ayaklandı. Takdir kaleminin zorlayıcı kudreti nerede, ey âlemlerin Fatihi?

Köpeklerin havlayışı her yandan yükseldi. Nerede kudret ormanının aslanı, ey âlemlerin Kahredicisi?

Soğukluk tüm insanlığı kapladı. Senin sevginin sıcaklığı nerede, ey âlemlerin Ateşi?

Bela son haddini buldu. Nerede yardımının işaretleri, ey âlemlerin Kurtuluşu?

İnsanların çoğunu karanlık bürüdü. İhtişamının parlaklığı nerede, ey âlemlerin Işığı?

Boyunlar nifak ile uzadı. Nerede Senin intikam kılıçların, ey âlemlerin Helak Edicisi?

Zillet son dereceye vardı. İzzetinin alâmetleri nerede, ey âlemlerin İzzeti?

Senin Rahman İsminin Mazharını hüznün aldı. Nerede Senin zuhuruna Mazhar olanın neşesi, ey âlemlerin Sevinci?

Ümmetleri keder sardı. Senin hoşnutluğunun bayrakları nerede, ey âlemlerin Neşesi?

Görüyorsun ki ayetlerinin Tanyeri kötü niyetli telkinlerle perdelendi. Nerede Senin kudretinin parmağı, ey âlemlerin İktidarı?

Susuzluk ızdırabı tüm insanları kapladı. İnayetinin Fıratı nerede, ey âlemlerin Rahmeti?

Hırs tüm insanlığı esir aldı. Nerede feragat timsalleri, ey âlemlerin Mevlası?

Görüyorsun ki ben Mazlum tek başıma gurbette. Senin emir göğünün orduları nerede, ey âlemlerin Sultanı?

Gurbet elde yapayalnız bırakıldım. Nerede vefa timsallerin, ey âlemlerin Vefası?

Ölüm azabı herkesi sardı. Senin ebedi hayat denizinin dalgaları nerede, ey âlemlerin Hayatı?

Şeytanın vesveseleri varlık âleminde olanları çevreledi. Nerede Senin ateşinin göktaş, ey âlemlerin Nuru?

İnsanların çoğu arzu sarhoşluğu ile başkalaştı. Takva mazharları nerede, ey âlemlerin Arzusu?

Bu Mazlum Şamlılar arasında, zulüm perdeleri içinde görüyorsun. Nerede Senin sabah ışıklarının parıltısı, ey âlemlerin Işığı?

Beni söz söylemekten men edilmiş görüyorsun.
Senin ötüşlerin ya nereden iştilecek, ey âlemlerin Güvercini?

Zan ve vehim halkın çoğunu kapladı. Senin
ıkanının sembolleri nerede, ey âlemlerin Güvenci?

Baha bela denizine battı. Nerede Senin kurtarıcı
Gemin, ey âlemlerin Kurtarıcısı?

Görüyorsun ki Senin beyanının Tanyeri, varlık
âleminin karanlığı içinde. İnyet ufkunun güneşi
nerede, ey âlemlerin Aydınlatıcısı?

Doğru sözlülük, temizlik, vefakârlık ve şeref
meşaleleri söndü. Nerede Senin intikam gaza-
bının tezahürleri, ey âlemleri Harekete Geçiren?

Senin Nefsine yardım eden veya sevgin uğrunda
O'nun başına geleni düşünen bir kimse görüyor
musun? Kalem bu soru karşısında durdu, ey
âlemlerin Sevgilisi!

Sidretü'l-Münteha'nın dalları kader kasırgaları
ile kırıldı. Senin yardım sancakların nerede, ey
âlemlerin Yardımcısı?

Yüz iftira tozlarıyla kaplandı. Nerede Senin rahmet yellerin, ey âlemlerin Rahmanı?

Kudsiyet eteği hilekârlarca kirletildi. Senin kutsallık giysin nerede, ey âlemleri Süsleyen?

İnsanların işledikleri işler yüzünden inayet denizi durgunlaştı. Nerede Senin fazıl dalgaların, ey âlemlerin Muradı?

Düşmanlarının zulmü yüzünden Lika kapısı kapandı. Senin cömertlik anahtarın nerede, ey âlemlerin Açıcısı?

Yapraklar nifak yellerinin saçtığı zehirlerle sarardı. Nerede Senin cömertlik bulutunun sağanağı, ey âlemlerin Cömerdi?

Kâinat günah tozlarıyla tozlandı. Senin affının esintileri nerede, ey âlemlerin Affedicisi?

Bu Genç çorak topraklarda yapayalnız. Nerede Senin fazıl semanın yağmuru, ey âlemlerin Lütufkârı?

Ey Kalem-i Âlâ! Beka ceberutundan¹⁸ Senin tatlı sesini işittik. Ey âlemlerin Mazlumu! Azamet Dili'nin söylediğine kulak ver:

Soğuk olmasaydı Senin beyanındaki sıcaklık nasıl zuhura gelirdi, ey âlemlerin Açıklayıcısı!

Bela olmasaydı Senin sabır güneşin nasıl parlardı, ey âlemlerin Işığı!

Kötülerden ötürü kederlenme. Sen sabır için yaratıldın, Ey âlemlerin Sabrı!

Nifakçılar ortasında Senin Misak ufkundan parlayışın ve Allah'a karşı beslediğin iştihak ne tatlı, ey âlemlerin Aşkısı!

İstiklal sancağı en yüksek tepelere Seninle dikildi ve fazıl okyanusu Seninle dalgalandı, ey âlemlerin Coşkusu!

Teklik Güneşi Senin yalnızlığınla doğdu ve Birlik yurdu Senin sürgünlüğünle süslendi. O halde çek ve katlan, ey âlemlerin Sürgünü!

¹⁸ Ruhani âlemlerden birisi için kullanılır

Biz zilleti izzete gömlek ve belâyı Senin heykeline ziynet kıldık, ey âlemlerin Övüncü!

Kalpleri nefretle dolmuş görüyorsun. Gör ve görmezden gel, ey âlemlerin günahlarını Örten!

Nerede bir kılıç görürsen ona doğru koş ve nerede bir ok uçarsa ona göğüs ger. Ey âlemlerin Fedası!

Sen mi ağlayıp inliyorsun yoksa Ben mi? Senin yardımcılarının azlığına yanıp yakılan Ben, Ben. Ey âlemleri ağlatıp inleten!

Ey nurlular nurlusu Sevgili! Senin sesini işittim. Şimdi Baha'nın yüzü belanın hararetiyle ve Senin nurlu sözünün ateşiyle alev alev yanıyor ve işte Seni memnun etmek için vefa ile kalkıp feda meydanına koştu, ey âlemlerin Takdircisi!

Ey Ali Ekber! Bu Levihten dolayı Allah'a şükürler sun; onda mazlumiyetimin hoş kokularını bulabilir ve âlemlerin Tapılanı olan Allah'ın yolunda nelere katlandığımızı öğrenebilirsin.

Eğer bütün kullar bu Levhi okuyup üzerinde düşünecek olurlarsa, damarlarından her bir damarda âlemleri tutuşturacak bir ateş alevlenir.

Hz. Bahau'llah



KUTSAL DENİZCİ LEVHİ

“Kutsal Denizci Levhini inceleyin ki gerçeęi kavrayabilesiniz ve Cemal-i Mübarek’in gelecekteki olayları önceden tamamıyla haber verdiğini görebilesiniz. Anlayanlar ibret alsın!”
(Hz. Abdülbaha)



O’dur aziz, O’dur sevgili

Ey Kutsal Denizci!
Ölümsüzlük gemini Mele-i Âlâ’nın önünde hazır et,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Sonra O’nun göz kamaştırıcı İsmiyle onu kadim denize indir,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve melek ruhluları yüceler yücesi Allah’ın
İsmiyle bindir ona,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Sonra demir al ki açılışın azamet denizine,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Olur da belki geminin yolcuları sonsuzluk
diyarındaki yakınlık köşelerine varabilirler,
Sübhandır Ebha Rabbim!

O kutsal sahile, kızıl denizlerin kıyısına varınca,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Onları indir ki bu görünmez semavi makama
erişsinler.
Sübhandır Ebha Rabbim!

Öyle bir makam ki orada Rab ölümsüzlük
ağacının içinde, Kendi cemalinin alevinde gö-
ründü;

Sübhandır Ebha Rabbim!

Bu makamdadır ki O'nun Emri'nin timsalleri
kendilerini bencillik ve ihtirastan arıttılar;
Sübhandır Ebha Rabbim!

Musa'nın izzeti ölümsüz ordularla bu makamın
çevresini tavaf ediyor;
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bu makamdadır ki Allah'ın eli O'nun azamet
koynundan dışarı çıkartıldı,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bu makamdadır ki Emrin gemisi hareketsiz
kalır, yolcularına bütün ilahi sıfatlar açıklanmış
olsa da.
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ey Denizci! Sana sır perdesinin arkasında
öğrettiklerimizi gemidekilere öğret,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Olur da belki kutsal kar beyaz noktada durakla-
mazlar,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve ruh kanatları üzerinde, Rabbin aşağı
dünyalardaki bütün sözlerden daha yüce kıldığı
o makama yükselirler,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve ebedi vuslat âlemindeki seçkin kuşlar gibi
gökte kanat çırpırlar,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve nur denizlerinde saklı sırları öğrenirler.
Sübhandır Ebha Rabbim!

Onlar dünyevi sınırları geride bıraktılar ve
semavi kılavuzluk merkezindeki ilahi birliğe
ulaştılar.
Sübhandır Ebha Rabbim!

Onlar Rabbin kendi makamlarının üzerinde
olmasını takdir buyurduğu o makama yüksel-
meyi arzu ettiler.
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bunun üzerine yanan göktaşı onları O'nun
huzurunun melekûtunda oturanlardan uzağa
fırlattı,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve onlar Yücelik zirvesindeki görünmeyen otağın
arkasından yükselen Azamet Sesini işittiler:
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Ey koruyucu melekler! Geri gönderin onları
aşağı dünyadaki yerlerine,”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Çünkü ilahi güvercinin asla kanat çırpamadığı
o göğe yükselmek istediler;”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Ki orada kuruntu gemisi hareket edemez ve
anlayış sahiplerinin aklı bunu alamaz”
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bunun üzerine semavi huri yüce odasından
dışarı baktı,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve kaşıyla Semavi Topluluğa işaret etti,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Yeri ve göğü yüzünün nuruyla doldurdu,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve güzelliğinin ışıltısı yeryüzü halkının üzerine
parladığında,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bütün varlıklar fâni mezarlarında sarsıldılar.
Sübhandır Ebha Rabbim!

Sonra o, ezelden beri hiçbir kulağın işitmediği
sesle nida etti,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve şöyle dedi: “Allah’a yemin olsun! Yüreğinde
bu yüce ve nurlu Arap Gencinin aşkının güzel
kokusunu taşımayan kişi,”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“En yüce cennetin zirvesine asla yükselemez.”
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bunun üzerine cariyelerinden birini yanına
çağırıldı,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve şöyle emretti: “Ölümsüzlük konaklarından
fezaya in,”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Ve onların kalplerinin en derinlerinde gizle-
dikleri şeye yönel.”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Eğer kötülerin işlediklerinden dolayı nur
otağında gizlenmiş olan Gencin gömleğinin hoş

kokusunu solursan,”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“İçinden öyle bir haykır ki, Cennet odalarının
ölümsüz zenginlik simgeleri olan tüm sakinleri
anlasın ve işitsin;”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Öyle ki hepsi kendi ölümsüz odalarından inip
titresinler,”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Ve vefakârlığın doruklarına çıktıkları için
onların el ve ayaklarını öpsünler;”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Olur da belki onların gömleklerinden Sevgili-
nin hoş kokusunu alabilirler.”
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bunun üzerine o seçkin hurinin çehresi semavi
odaların üzerinde, sanki o Gencin ölümlü
bedeninin üzerindeki yüzünden parlayan nur
gibi parladı;
Sübhandır Ebha Rabbim!

Sonra gökleri ve oradaki her şeyi aydınlatan bir süsle aşağıya indi.

Sübhandır Ebha Rabbim!

Harekete geçerek kutsallık ve azamet diyarlarındaki her şeyi hoş kokuya boğdu.

Sübhandır Ebha Rabbim!

Oraya ulaştığında yaratılışın kalbinin tam ortasında tüm haşmetiyle ayağa kalktı.

Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve ne başı, ne de sonu belli olan bir zamanda onların hoş kokusunu aradı.

Sübhandır Ebha Rabbim!

Ancak onlarda aradığını bulamadı ve bu gerçekten de Rabbin hayret verici hikâyelerindedir.

Sübhandır Ebha Rabbim!

Bunun üzerine feryat etti, ağladı ve ulu konağındaki makamına çekildi,

Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve sonra ağzından, tatlı diliyle gizlice fısıldadığı gizemli bir kelime çıktı;

Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve Semavi Topluluğun ortasında ve göğün ölümsüz hurileri arasında şöyle seslendi:
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Allah’a yemin olsun! Hak iddia eden bu boş insanlarda vefa esintisi bulamadım!”
Sübhandır Ebha Rabbim!

“Allah’a yemin olsun! Genç, sürgün diyarında, imansızların elinde kimsesiz ve yapayalnız kaldı.”
Sübhandır Ebha Rabbim!

Sonra sinesinden öyle bir feryat yükseltti ki Mele-i Âlâ acı acı haykırıp titredi,
Sübhandır Ebha Rabbim!

Ve sonra toprağa düşüp ruhunu teslim etti. Sanki kendisini ruhani âleme davet eden Kimse’yi işitmiş ve bu çağrıya kulak vermişti.
Sübhandır Ebha Rabbim!

Övgüler olsun onu yüce cennetinin tam ortasında aşk özünden yaratan Kimse’ye!
Sübhandır Ebha Rabbim!

Bunun üzerine gökteki huriler odalarından aceleyle çıktılar ki, yüzlerine en yüce cennetin sakinlerinden hiçbirinin gözü değmemişti. Sübhandır yüceler yücesi Rabbimiz!

Hepsi onun etrafında toplandılar ve heyhat! Onun vücudunu toprağa düşmüş buldular; Sübhandır yüceler yücesi Rabbimiz!

Ve onun bu halini görünce ve Gencin anlattığı hikâyeden bir kelime anlayınca başlarını açtılar, elbiselerini yırtıp parçaladılar, yüzlerine vurdular, sevinçlerini unuttular, gözyaşı döktüler ve kendi yanaklarını tokatladılar; bu gerçekten de elem veren esrarengiz felaketlerden biridir. Sübhandır yüceler yücesi Rabbimiz!

Hz. Bahau'llah



HA GÜNLERİNDE (ARTIK GÜNLER) OKUNACAK DUA

“26 Şubat’tan 1 Mart’a kadar, her iki gün de dâhil olmak üzere süren Ha Günleri, oruca hazırlık, misafirperverlik, hayırseverlik ve başkalarına armağanlar verme günleri olmalıdır.”



Ey Allahım! Ey Ateşim! Ey Işığım! Ey İsimlerin Maliki! Kitabında “Ha Günleri” dediğin günler işte geldi. Yaratık dünyasında bulunanlara en yüce Kalemle ödev kıldığın oruç günleri yaklaştı. Herkese civarında bir yurt ve Yüzünün nurunun parıltılarının belirlediği yerde bir barınak ver. Bunu Senden, bu günlerin ve bu günlerde Senin buyruk ipine ve hüküm kulpuna yapışanların yüzü hürmetine dilerim.

Rabbim! Bunlar, hiçbir nefsanî arzunun Kitabında indirdiğin şeyden kendilerini alıkoymadığı kullarıdır. Onlar, Senin Emrine boyun eğmişler; Senden aldıkları kuvvetle Kitabını tutmuşlar; Senin katından emrolunanı yapmışlar; kendileri için indirilene uymayı seçmişlerdir.

Rabbim! Senin levihlerinde indirdiğin her şeyi kabul ve itiraf ettiklerini görüyorsun. Rabbim! İhsan elinle onlara ebediyet kevserinden içir. Onlara huzurunun denizine dalıp, vuslat şarabına erenlerin mükâfatını yaz.

Ey Padişahlar Padişahı ve ey mazlumlara acıyan! Sana yalvarırım ki, onlara bu ve öbür dünyanın iyi şeylerini takdir et. Yaratıklarından hiçbirinin bilmediği şeyi onlar için yaz. Onları Senin çevrende dönenlerden ve bütün âlemlerinde Senin tahtının etrafında dönecek olanlardan eyle.

Sen gerçekten de güçlüsün, bilicisin, her şeyden haberdarsın.

Hz. Bahau'llah



ORUÇ DUALARI

“Kitab-ı Akdes şöyle buyurur: ‘Sizlere ergenliğin başlangıcından (15 yaş) itibaren namaz ve orucu farz kıldık; bu, sizin ve atalarınızın Rabbi olan Allah tarafından emredilmiştir... Yolcu, hasta, hamile olanlar veya bebek emzirenler için Oruç farz değildir... Güneşin doğuşundan batışına kadar yiyecek ve içecekten sakının ve nefsanî arzunuzun sizi Kitap’ta tayin edilen bu lütuftan mahrum bırakmasına izin vermeyin.’”

“Oruç dönemi 2 Mart – 20 Mart arasındadır. (20 Mart dâhil)”



Beyan ufkundan parlayanın Adıyla!

Ey Allahım! Ulu ayetinin ve fazlının insanlar arasındaki zuhurunun hürmetine Senden dilerim ki, beni Sana kavuşma şehrinin kapısından kovma ve inayetinin yaratıklarının arasındaki görünüşlerine bağladığım umutları boşa çıkarma. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve

her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! En tatlı sesinin ve en yüce sözünün hürmetine Senden dilerim ki, beni her bir halde kapının eşiğine yaklaştır, rahmet gölgenden ve kerem kubbinden uzaklaştırma. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Parıldayan alnının parıltısı ve en yüce ufuktan doğan yüzünün nuru hürmetine Senden dilerim ki, beni gömleğinin güzel kokularıyla Kendine çek ve bana Kendi beyan şarabından içir. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Yüzünde Kalem-i Âlâ'nın Senin levihlerinin üzerindeki hareketi gibi dalgalanıp, bütün yaratık dünyasına manevi misk kokuları saçan saçlarının hatırına Senden dilerim ki, beni geride kalmamak ve ayetlerinle mücadele edip Sana arka çevirenlerin telkinlerinden yılmamak

üzere Emrinin hizmeti için ayağa kaldır. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! İsimlerin Sultanı yapıp yerde ve gökte bulunanların akıllarını başlarından aldığın İsmine yüzü hürmetine Senden dilerim ki, bana Cemalinin Güneşini göster ve beyanının şarabından içir. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Azametinin en yüce zirvelerdeki otağı ve Emrinin en yüksek tepelerdeki çadırı hürmetine Senden dilerim ki, Kendi iradenle dilediğini ve Senin isteğinle zuhur edeni yapmam için yardım et. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Sonsuzluk ufkundan doğan ve doğmasıyla beraber bütün güzellik dünyasının

önünde secde edip yüksek sesle övgüler düzdüğü Cemalinin hürmetine Senden dilerim ki, kendime ait olan şeylerden vazgeçmem ve Sana ait olan şeylere göre yaşamam için bana yardım et. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Âşıklarının yüreklerini yakıp dünya sakinlerine göklerde kanat çırpıtıran Sevgili İsminin Mazharı hürmetine Senden dilerim ki, yaratıklarının arasında Seni anmam ve kullarının arasında Seni övmem için yardım et. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Sidretü'l-Münteha'nın hışırtısı ve İsimler sultanlığından esen ayet yellerinin iniltisi hürmetine Senden dilerim ki, beni hoşlanmadığın şeyden uzaklaştırıp, ayetlerinin Doğuş Yeri olan Zat'ın tecelli ettiği yere yaklaştırsın. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Senin iradenin dudaklarından dökülünce denizleri coşturan, rüzgârları estiren, meyveleri ortaya çıkaran, ağaçları büyüten, geçmişe ait ne varsa silen, örtüleri yırtan ve kendilerini Sana adanmış olanları, istediği gibi davranan Rablerinin yüzünün nuruna doğru koşturan o Harf'in hürmetine Senden dilerim ki, bana Kendi irfan definelerinde gizli ve hikmet hazinelerinde saklı şeyleri bildir. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Seçilmiş kullarını ve âşıklerini uykusuz bırakan sevginin ve onların seher vaktinde Seni anıp zikretmelerinin hürmetine Senden dilerim ki, beni Kitabında indirip iradenle görünür kılınmış olana kavuşanlardan say. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Sana yakın olanları kaza oklarına ve Sana adanmış olanları Senin yolunda düşmanlarının kılıçlarına sevk eden Yüzünün

nuru hürmetine Senden dilerim ki, güvenilir kulların ve seçkinlerin için en yüce Kalemle yazdığını benim için de yaz. İlahi! En mukaddes, en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Ey Allahım! Âşıklarının nidasını, Seni özleyenlerin iniltisini, Sana yakın olanların haykırışını ve Sana adanmışların yakarışını işittiğin, umutlarını Sana bağlayanların dileklerini gerçekleştirip isteklerini lütuf ve inayetle verdiğin İsmine hürmetine ve bağışlayıcılık denizini Senin önünde dalgalandırıp kullarının üzerine kerem yağmurlarını yağdıran İsmine hürmetine Senden dilerim ki, Senin iznin olmadıkça ağız açmayan, Senin yolunda ve Senin sevgin uğrunda her şeylerini feda eyleyen kimselere ne mükâfat yazdınsa, Sana dönüp buyruğunla oruç tutanlara da o mükâfatı yaz.

Ey Rabbim! Özün, ayetlerin, açık işaretlerin, Cemalinin Güneşinin parıltısı ve Ağsan'ının namına Senden dilerim ki, Senin hükümlerine yapışıp Kitabında emrolundukları şeyle amel eyleyenlerin suçlarını ört. İlahi! En mukaddes,

en nurlu, en ulu, en büyük, en yüce ve ebha
Adına yapıştığımı ve her iki dünyadakilerin
sarıldığı eteğe benim de sarıldığımı görüyorsun.

Hz. Bahauallah



Hamdolsun Sana, ey İlahım Allah!
Sayesinde karanlığın aydınlığa çevrildiği,
Ziyaretgâhın inşa edildiği, yazılı Levhin nazil
ve açılıp serilmiş Tomarın ayan olduğu bu
Zuhurun yüzü hürmetine Senden dilerim ki,
bana ve yanımdakilere Senin yüceler yücesi
izzet göklerine yükselmemizi sağlayacak ve
şüphecileri Senin birlik çadırına girmekten
alıkoyan şüphelerin lekesinden bizi arıtacak şeyi
ihsan et.

Ey Rabbim! Ben Senin sevgi ve şefkat ipine
yapıştım, lütuf ve inayet eteğine sarıldım. Benim
için ve sevdiğilerim için bu ve öbür dünyadaki
iyi şeyleri nasip et. Sonra onlara yaratıkların
arasındaki en seçkinler için takdir buyurduğun
saklı Hediye bahşet.

Ey Rabbim! Bu günler kullarına oruç tutmalarını emrettiğin günlerdir. Ne mutlu sadece Senin rızan için ve Senden başka her şeyden tamamen kesilerek oruç tutana. Ey Rabbim! Sana itaat edebilmemiz ve emirlerine uyabilmemiz için bana ve onlara yardım et. Sen gerçekten istediğini yapma gücüne sahipsin.

Senden başka her şeyi bilen ve hikmetli ilah yoktur. Âlemlerin Rabbine hamdolsun.

Hz. Bahau'llah



Akdes ve ebha olan Tanrı'nın adıyla!

Ey İlahım! Bu günler orucu kullarına farz kıldığın günlerdir. Onunladır ki yaratıklarına indirilen Buyruklar Kitabının girişini süsledin ve yine onunladır ki, yerinde ve göğünde olanlar için Hükümlerinin Hazinelelerini donattın. Bu günlerin her bir saatine, Senin bütün şeyleri kavrayan bilginden başka bir şeyin kavrayamayacağı özel bir erdem bahşettin. Senin buyruk Levhine ve değişmez hüküm Kitaplarına uygun olarak

her bir kimseye bu erdemden bir pay ayırdın. Bunların her bir yaprağını dünya halklarından ve kavimlerinden birine tahsis ettin.

Âşıkların için seherleri zikrinin kadehini takdir buyurdun, ey rablerin Rabbi! Bu kulların Senin derin hikmetinin şarabıyla öylesine sarhoş olmuşlardır ki, Seni anıp övmek özlemiyle yataklarında yatamıyorlar ve Sana yaklaşıp inayetinden pay almak sevdasıyla uyku yüzü görmüyorlar. Onların gözleri daima Senin lütuflarının Doğuş Yeri'ne ve yüzleri Senin ilham Pınarına dönük olmuştur. O halde bizim üzerimize ve onların üzerlerine Senin fazıl ve kerem göğüne yaraşanı Kendi rahmet bulutundan yağdır.

Sübhansın Sen ya İlahi! Bu saat Kendi cömertlik kapılarını yaratıklarına ve Kendi inayet alanını Senin arzında bulunanlara açtığın saattir. Kanları Senin yolunda dökülenlerin, Sana kavuşma özlemiyle Senin var ettiğin her şeyden el çekenlerin, bedenlerinin her bir parçası Sana övgü ilahileri okuyarak zikrinle titreyecek derecede Senin vahiy kokularına meftun olanların yüzü hürmetine Senden dilerim ki, bizleri bu Zuhurda

takdir buyurduğun şeylerden mahrum kılma. Bu öyle bir Zuhur ki, Sina'daki Ağacın bir zamanlar Kelim'in olan Musa'ya söylediğini bu gün her bir ağaca söyletiyor ve bir zamanlar Habib'in Muhammed'in avucunda çakıl taşlarının Seni övdüğü gibi bugün her bir taşa Seni övdürüyor.

İlahi! Bu kullar, inayetle Kendine dost ve Zatının Mazharına yoldaş kıldığın kullarıdır. Senin irade yellerin onları dağıtmışken onları gölgede topladın, civarına getirdin. Onlara rahmet kubbenin altında yer verdiğin gibi yüce makama yaraşanı elde etmeleri için de yardım et. Rabbim! Onları Sana yakınken Senin yüzünü görmekten men edilmiş ve vuslatına ermişken huzurundan mahrum kılınmış kimse-lerden eyleme.

Rabbim! Bu kullar Seninle beraber bu Sic-i Âzam'a girip Senin emir Levihlerinde ve hüküm Kitaplarında kendilerine buyurduğun şekilde, o duvarların ardında oruç tutmuş olan kullardır. O halde onları hoşlanmadığın her şeyden temizleyecek olan şeyi üzerlerine indir; öyle ki Sana samimiyetle bağlanıp özgenden tamamen kesilsinler.

Öyleyse ya İlahi, Senin fazlına yaraşanı ve cömertliğine yakışanı üzerimize indir. Sonra, ya İlahi, Senin zikrinle yaşamamızı ve Senin sevginle ölmemizi mümkün kıl. Ve sonra bizlere Senden başkasının anlayamadığı âlemlerinde Sana kavuşmayı nasip eyle. Sen gerçekten bizim Rabbimizsin ve âlemlerin Rabbisin; Sen yerlerde ve göklerde olanların İlahısın.

İlahi! Senin günlerinde dostlarının başına neler geldiğini görüyorsun. Senin izzetine yemin olsun! Hiçbir toprak yok ki Senin seçkinlerinin feryat ve figanı onda yükselmesin. Müşrikler onların kimisini Senin memleketinde esir ettiler, Senin yakınına gelmekten ve Senin izzet sahana girmekten menettiler. Kimileri Senin yakınına geldiği halde Yüzünü görmekten menedildiler. Kimileri Seninle görüşmek arzusuyla Senin civarına geldiler, fakat yaratıklarının kuruntu perdelerinin ve insanlar arasındaki asilerin zulümlerinin Senin ile aralarına girmesine izin verdiler.

Rabbim! Bu saat saatlerin en iyisi kıldığın saattir. Bu saat yaratıkların içerisinde en seçkin olanlara özgülüdüğün bir saattir. İlahi! Senin Nefsin hürmetine ve onların yüzleri hürmetine Senden

diliyorum ki, bu yıl dostlarına onları yüceltecek şeyi takdir et. Senin kudret Güneşini Senin azamet ufkundan doğdurup tüm dünyayı Senin yüce kuvvetinle aydınlatacak şeyi de bu sene zarfında bahşet. Rabbim! Emrini zafere ulaştır, düşmanlarını zelil et, bizim için bu dünyanın ve öbür dünyanın iyi şeylerini yaz. Sen göze görünmeyen şeyleri bilen Hak'sın. Senden başka affedici ve kerem sahibi ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



Sübhansın Sen ey İlahım Allah! Bu günler Senin tüm insanlara oruç tutmalarını emrettiğin günlerdir; öyle ki onun sayesinde ruhlarını arıtılabilsinler, kendilerini Senin dışındaki bütün bağılıklardan kurtarabilsinler ve kalplerinden Senin azamet meydanına yaraşır ve birlik vahyinin tahtına yakışır şeyler yükselebilirsin. Ey Rabbim! Bu orucun bir abıhayat kaynağı olmasını ve Senin ona bahşettiğin fazileti ortaya çıkarabilmesini sağla. Dünyanın kötülüklerinin Senin nurlular nurlusu Adına yönelmekten alıkoyamadığı ve Senin kudret, kuvvet, azamet ve izzetle donattığın Mazharının tecellisine

eşlik eden en göz kamaştırıcı işaretlerini inkâr edenlerin kopardığı kıyamet ve kargaşadan etkilenmeyen kullarının yüreklerini onunla temizle. Onlar ki Senin çağrını duyar duymaz Senin merhametine doğru koşan, dünyevi olayların ve hiçbir insani sınırlamanın Sana yaklaşımdan alıkoyamadığı kullardır.

Ey Allahım! Ben Senin birliğine tanıklık eden, Senin tekliğini kabul eden, Senin azametinin işaretleri karşısında tevazu ile eğilen ve Senin yüce izzetinin nurunun parıltılarını huşu içinde tanıyan kimseyim. Ben Sana, Kendi kudretinin ve azametinin gücüyle insanlığa görünür kıldığın Zatını bana tanıttikten sonra inandım. Her şeyden tamamen kesilerek ve Senin lütuf ve ihsanlarının ipine sıkı sıkıya tutunarak O'na yöneldim. O'nun gerçekliğini ve O'na indirdiğin bütün o harikulade yasaların ve emirlerin gerçekliğini kabul ettim. Sana olan sevgimden ötürü ve Senin emrine itaat etmek için oruç tuttum ve dilimde Senin övgünle ve Senin rızan doğrultusunda orucumu açtım. Ey Rabbim! Gündüz vakti oruç tutup gece olunca Senin yüzünün önünde secdeye kapanırken, Senin gerçekliğini inkâr edip ayetlerine inanmayan ve Senin tanıklığını

reddedip sözlerini çarpıtanlardan sayılmama izin verme.

Ey Rabbim! Seni Senin kendi gözlerinle tanıyabilmemiz için, benim gözlerimi ve Seni arayan herkesin gözlerini aç. Bu, Senin Kendi iradenle tercih ettiğin, bütün diğer yaratıklarının arasından bu lütuf için ayırdığın, Kendi saltanatınla donatmayı istediğin ve kendisini seçerek kullarına olan Mesajını emanet ettiğin Kimse'ye gönderdiğin Kitap'ta bizlere verilmiş emrindir. O halde Sana şükürler olsun ey Tanrım ki, O'nu tanımamızı ve O'na gönderilmiş olan her şeyi kabul etmemizi inayetle mümkün kıldın ve Kitabında ve Levihlerinde vaat ettiğin Kimse'nin huzuruna çıkma şerefini bize bahşettin.

Ey Allahım! Yüzümü Sana çevirdiğimi, Senin takdir ve cömertlik ipine yapıştığımı ve Senin şefkat, merhamet ve inayet eteğine tutunmakta olduğumu görüyorsun. Sana yalvarırım ki, Senin köşkünün civarına ve Senin huzurunun mabedine yönelen ve sevgin hatırına oruç tutan kulların için takdir ettiklerine ulaşma ümidimi yıkma. Ey Tanrım! Hiçbir amelimin Senin saltanatına asla layık olmadığını ve Senin azametine yakışmadığını

itiraf ederim. Yine de, Senin en şaşaalı İsmine güzelliğini gösterdiğin bu Zuhur'da, en mükemmel isimlerinin haşmetiyle Kendini bütün yaratıklara izhar ettiğin İsmine yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, Senin iradenin sağ elinden akan merhamet şarabından ve inayet şerbetinden bana bir yudum ver; ver ki gözümü Sana dikeyim ve Senden başka her şeyden kesileyim. Öyle ki bu dünya ve ondaki her şey, Senin yaratmaya layık görmediğin kısacık bir gün gibi gelsin bana.

Sana yine yalvarırım ki ey Allahım, bizi isyanlarımızın kötü kokularından arıtacak şeyi, irade göğünden ve rahmet bulutlarından üzerimize yağdır, ey Kendisini Merhamet Rabbi olarak adlandıran! Sen gerçekten kudretlisin, nurlular nurlusun, cömertsin.

Ey Rabbim! Sana yönelen kimseyi yanından uzaklaştırma, Sana yaklaşan kimseyi makamından uzak tutma. Ellerini Senin fazıl ve ihsanların için uzatmış olan yalvarıcının umutlarını kırma, sadık kullarını Senin inayetinin ve şefkatinin mucizelerinden mahrum bırakma. Sen affedicisin ve kerimsin, ey Rabbim! Sen istediğini yapmaya muktedirsin. Senden başka

herkes Senin kudretinin işaretleri karşısında acizdir, servetinin kanıtları önünde çaresizdir, Senin her şeyi aşan saltanatının belirtileri ile kıyaslandığında hepsi bir hiçtir ve gücünün işaret ve alametleri ile yüz yüze geldiğinde kuvvetten tamamen yoksundur. Ey Rabbim! Senden başka kaçabileceğim bir sığınak, koşabileceğim bir barınak var mı? Kudretinin gücü şahidimdir ki, hayır! Senden başka bir koruyucu, Senden başka koşulacak bir yer, Senden başka aranacak bir sığınak yoktur. Ey Rabbim! Bana Seni anmanın ve Seni övmenin ilahi lezzetinden tattır. İzzetine yemin olsun! Her kim bu lezzeti tadarsa kendisini dünyaya ve ondaki her şeye bağılıktan kurtarır, Senden başka her şeyi unutarak yüzünü Sana çevirir.

Öyleyse, ey Tanrım, muazzam zikrinle ruhuma ilham ver ki İsmi ni yüceltebileyim. Beni, Senin sözlerini okusalar da Senin takdirin üzere o sözlerde gizlenmiş olup yaratıklarının ruhlarını ve kullarının kalplerini canlandıran armağanını bulamayanlardan sayma. Ey Rabbim! Beni, Senin günlerinde esen tatlı yellerle canlanıp, hayatlarını Senin uğrunda feda eden ve gü-zelliğine bakmak ve Sana kavuşmak arzusuyla yok olma meydanına

koşan kullarından eyle. O kullar ki, birisi yollarına çıkıp da “Nereye gidiyorsunuz?” diye sorsa, “Her şeyin sahibi, koruyan ve kendi kendine var olan Allah’a!” diye cevap verirlerdi.

Sana arka çeviren ve karşında böbürlenenenlerin işledikleri suçlar, biz kullarını Seni sevmekten, yüzlerini Sana çevirmekten ve Senin rahmetine doğru yönelmekten alıkoymamıştır. Bunlar Mele-i Âlâ tarafından kutsanmış, ebedi Şehirlerin sakinleri ve Kalem-i Âlâ ile alınlarına şu sözler yazılmış olanlar tarafından yüceltilmiş kullardır: “Bunlar Baha ehlidir! Kılavuzluk nurunun parıltıları onlar sayesinde saçıldı.” Senin değişmez hüküm Levhinde, Senin buyruk ve iradenle işte böyle emredilmiştir.

Öyleyse, ey Allahım, onların büyüklüğünü ve onların ister hayatta iken ister ölümlerinden sonra çevresini dönenlerin büyüklüğünü ilan et. Onlara kulların arasından dürüst olanlara takdir buyurduğunu bahşet. Sen her istediğini yapmaya gücü yetensin. Senden başka kudretli, tehlikede yardımcı, güçlü ve kerim ilah yoktur.

Ey Rabbim! Oruçlarımıza bu oruçla, yaptığın misaklara bu misakla son verme. Senin sevgin uğruna ve Senin rızan için yaptığımız şeyleri de, nefsanî ve bozuk arzularımıza uyduğumuz için yapmadan bıraktığımız şeyleri de kabul et. Sonra Senin sevgine ve rızana sıkı sıkıya yapışabilmemizi sağla ve bizi Seni inkâr eden ve Senin en göz alıcı işaretlerini reddedenlerin fesatlarından koru. Sen gerçekten de bu ve öbür dünyanın Rabbisin. Senden başka yüce ve ulu bir Tanrı yoktur.

Ey İlahım Allah! İlk Nokta, İlahi Sır, Görünmez Öz, Uluhiyet Kaynağı ve Senin Rabliğinin Mazharı olan, sayesinde geçmiş ve gelecek bütün ilimlerin ortaya çıkarıldığı, sayesinde Sana ait gizli hikmet incilerinin görünür kılındığı ve Senin saklı isminin sırrının açıklandığı, İsmi ile O ve L harflerinin birleştirildiği Kimse'nin Müjdecisi olarak tayin ettiğin, sayesinde Senin azametinin, saltanatının ve kudretinin bilinir kılındığı, sayesinde Senin sözlerinin indirildiği, Senin yasalarının açıkça izah edildiği ve Senin işaretlerinin yayıldığı ve Senin Kelimenin tesis edildiği, sayesinde Senin seçilmiş kullarının kalplerindeki açığa çıktığı ve

göklerde ve yerde olan herkesin bir araya toplandığı, İsimlerinin melekûtunda Ali Muhammed ve Senin değişmez hüküm Levihlerinde Ruhların Ruhu diye adlandırdığın, Kendi yetkinle donattığın, Senin emrinle ve Senin kudretinin gücüyle bütün diğer isimlerin O'nun ismine döndüğü ve kendisinde Senin bütün isimlerinin ve sıfatlarının kemale erdiği o Kimse'yi yücelt. Senin lekesiz çadırlarında, Senin görünmez âleminde ve Senin mukaddes şehirlerinde gizli olan isimler de O'na aittir.

Bundan başka, O'nun bir sonraki Zuhurunda Senin birliğini kabul edenlerin arasından, O'na ve O'nun işaretlerine inanmış ve O'na yönelmiş olanları da yücelt. Öyle ki levihlerinde, kitaplarında, yazılarında, Kendisine indirilen bütün eşsiz ayetlerde ve cevher misali beyanlarda bu Zuhurdan Kendisi söz etmiştir. Sen O'na kendi misakını kurmadan önce bu Zuhurun Misakını kurmasını emrettin. Beyan Kitabı'nın övgüler sunduğu Kimse O'dur. O Kitaptadır ki O'nun mükemmelliği övülmüş, doğruluğu kanıtlanmış, saltanatı ilan edilmiş ve Emri kusursuz hale getirilmiştir. Ne mutlu o kimseye ki O'na döner ve O'nun buyruklarını yerine getirir, ey âlemlerin Rabbi ve Seni tanıyanların Arzusu!

Şükürler olsun Sana ey İlahım ki, O'nu tanımamıza ve sevmemize yardım ettin! O halde, O'nun yüzü hürmetine ve Senin Uluhiyetinin Kaynakları, Rabliğinin Mazharları, Vahyinin Hazineleri ve ilhamının Mahzenleri olanların yüzü hürmetine Sana yalvarırım ki, O'na hizmet ve itaat etmekte bizi başarılı kıl ve O'nun Emrine yardım edenler ve düşmanlarını dağıtanlar olabilmemiz için bize güç ver. Sen istediğini yapmaya gücü yetensin. Senden başka kudretli, nurlular nurlusu ve herkesin yardımını istediği ilah yoktur!

Hz. Bahau'llah



²² Mekke'de hac esnasında ziyaret edilen yerlerdendir.

NEVRUZ BAYRAMI DUASI

“Nevruz, 21 Mart günü Bahai yılının ilk günüdür.”



O en uludur!

Ya İlahi! Nevruz’u sevginle oruç tutup hoşlanmadığın şeylerden uzak duranlara bir bayram kıldığın için Sana hamdolsun. Ey Rabbim! Senin sevginin ateşiyle ve orucunun hararetiyle onları Emrinde alevlendir; Seni anmak ve Seni övmekle meşgul et.

Ey Rabbim! Onları oruç süsü ile süslediğin gibi, fazıl ve inayetin vasıtasıyla Kendi kabul süsünle de süsle. Çünkü ameller Senin kabulüne bağlı ve Senin emrine tabidir. Oruç tutmamış bir kimseyi oruç tuttu sayarsan, o kimse ezelden beri oruç tutmuş olur. Oruç tutmuş bir kimseyi oruç tutmamış sayarsan, o kimse Emrinin kaftanını tozlandırmış ve bu diri Çeşmenin berrak sularından uzak kalmış olur.

“İşinde övülmüş Sensin” bayrağı Seninle dikildi ve “Emrine boyun eğilen Sensin” sancağı Seninle yükseldi. İlahi! Bu Makamını kullarına tanıt; tanıt ki her şeyin mükemmelliğinin Senin emrine ve sözüne, her işin faziletinin Senin isim ve iradene bağlı olduğunu bilsinler. Tanıt ki amel dizgininin Senin emir ve kabul avucunda olduğunu görsünler. Bunu böyle bilsin ve görsünler de, bu günlerde hiçbir şey onları Senin Cemalinden uzak tutmasın. Bu günler Mesih’in, “Padişahlık Senindir, ey Ruh’u¹⁹ Var Eden!” dediği günlerdir. Bu günler Senin Habibinin²⁰, “Hamdolsun Sana ey Sevgilim ki Cemalini açıkladın, seçkinlerinin En Büyük İsminin zuhur ettiği yere gelmelerini takdir buyurdun ve o İsim kendini gösterince, Senden başkasını bırakıp Zatının Tecellisine ve sıfatlarının Mazharına yönelenler hariç bütün ümmetler ızdırap ve şaşkınlıkla haykırdı ve inledi.” diye seslendiği günlerdir.

Ey Rabbim! Senin hoşnutluğunu kazanmak ümidiyle yanı başında oruç tutan Dal’ın ve tüm

¹⁹ Hz. İsa

²⁰ Hz. Muhammed

yoldařların iřte bu gn orularına son verdiler. Ona, onlara ve bu gnlerde huzuruna ıkan herkese kitabında takdir buyurduėun btn iyilikleri Sen nasip eyle. Dnya ve ahirette haklarında hayırlı olacak řeylerle Sen onları rızıklandırdır.

Sen bilicisin, Sen hikmetlisin.

Hz. Bahauallah



RIZVAN BAYRAMI DUASI

Bu Nurani Taht üzerinde oturan O'dur!

Ey en grkemli Kalem! Mele-i Âlâ'ya mjdele: Gizlilik perdesi yırtıldı ve Tanrı'nın Cemali, Ulu Adının doęuş yerinden Emir Gneşleri doęduranın ışığı ile bu En Byk Manzara'dan grnd.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, byk bir fazlın ufkundan grnen Tanrı Bayramı'dır.

Bu Bayramdadır ki btn eőya isimler gmleęiyle bezenmiő ve cmertlik nceki ve sonraki btn varlıkları kaplamıőtır.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, parıldayan mukaddes bir tan yerinden doęan Tanrı Bayramı'dır.

lmsz cennet kızlarına bildir. Kızıl odalardan kar beyaz giysileriyle dıőarı ıksınlar ve en gz kamaőtıran ssleriyle yer ile gk arasında

görünsünler. Sonra, onlara izin ver de hayat kâsesini Rahman'ın kevserinden doldurup büyük küçük herkese sunsunlar.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, kutsiyet ufkundan yeni bir cazibe ile görünen Tanrı Bayramı'dır.

Ondan sonra, Sübhan'ın nurları ile yaratılan cennet oğlanlarına emir ver de Rahman'ın süslü elbiselerini giymiş olarak Rızvan'dan çıksınlar, Baha'nın yoldaşlarından olan Ceberut²¹ sakinlerine yakut parmaklarıyla ölümsüzlük kâselerini sunsunlar ve bu suretle onları Ulu Varlık'ın Cemali'ne, bu ışıldayan nurlu Cemal'e çeksinler.

Bu güzel Bayram, yüce bir izzetin doğuş yerinden görünen Tanrı Bayramı'dır. Tanrı'ya yemin olsun! Bu Bayram'dadır ki O'nun Özünün Cemali, inkârcıları boyun eğmeye mecbur eden bir saltanatla, örtüsüz perdesiz ortaya çıktı.

²¹ Ruhani âlemlerden birisi için kullanılır

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, büyük bir saltanatla çıkagelen Tanrı Bayramı'dır.

Bu Bayram, Kıdem Sultanı'nın isimler perdesi arkasından çıkagelmesi şerefine, Kalem'in suç yazmaktan durduğu bir Bayram'dır. O halde, ey yaratık dünyası sakinleri! Bağışlama yelleri varlık heykellerinin üzerine esip âlemlere hayat ruhu üflediği için içten sevininiz.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, parıldayan mukaddes bir tan yerinden gözüken Tanrı Bayramı'dır.

Sakın edep dairesinden çıkmayınız. Akıl ve vicdanınızın hoş bulmayıp beğenmediği şeyi yapmayınız. Güçlü ve kudretli Tanrı'nın Kalemi'nin size emri budur.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, hayale sığmaz bir fazlın ufkundan doğan Tanrı Bayramı'dır.

Bu Bayram'dadır ki Ulu Varlık'ın Cemali her şeyin üstüne yükseldi. İsteddiği ve dilediği şeyi, yer ile gök arasında açıktan açığa söyledi. Bu, O'nun bütün yaratıkları saran fazlındandır. Yine

bu Bayramdadır ki Baha'nın heykeli beka tahtına oturdu ve yüzü yaratılış ufkundan yeni bir izzet halesi içinde parladı.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, akıllara sığmaz bir fazlın ufkundan gözükten Tanrı Bayramı'dır.

Siz, ey ululuk otağının sakinleri! Siz, ey masumluk çadırının sakinleri! Ve siz, ey izzet ve rahmet çardağının sakinleri! En yüksek odalarda, en güzel ezgilerle şarkı söyleyip terennüm ediniz. Zira gözlerden gizlenmiş olan Güzellik bu zuhurda açığa çıktı ve Görünmezlik Güneşi kadim bir izzetin ufkundan parladı.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, en büyük bir süsle görünen Tanrı Bayramı'dır.

Ey Mele-i Âlâ ehli ve ey Ölümsüzlük Şehri sakinleri! İhram giyiniz, zira Tanrısal azametın haremı, Arafat'ın, Meş'ar'ın ve Makam'ın²² tavaf ettikleri bu Harem'de zuhur etti. Varlıkların Rabbini, eşini geçmiş asırların görmediği bu günlerde tavaf ve ziyaret ediniz.

Müjdeler olsun. Bu Bayram, aziz ve kerim Allah'ın ufkundan yükselen Tanrı Bayramı'dır.

Ey yerin ve göğün sakinleri! Bu yüceler yücesi Rızvan'da ölümsüzlük kâsesini Baha'nın elinden alıp içiniz. Allah'a yemin olsun! Her kim ondan bir damla içerse zaman onu değiştirmez, Şeytan'ın oyunu ona tesir etmez. Ve Allah onu her bir zuhurda aziz ve kutlu bir güzellikle yeniden diriltir.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, hikmetli bir Rabbin görüldüğü yerden gözüken Tanrı Bayramı'dır.

Ey Kavim! Kendinizi dünya kirlerinden arıtınız ve bu Mescid-i Aksa'da bulunan Sidretü'l-Münteha'ya koşunuz. Ta ki, rahman olan Rabbinizin sesini Sübhan'ın fermanıyla yaratılan bu Rızvan'da işitebilesiniz. Bu Rızvan, korunmuş kutsiyet çadırı sakinlerinin onun kapısı önünde yerlere kapandığı bir cennettir.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, büyük bir celalin ufkundan ışıldayan Tanrı Bayramı'dır.

Ey Kavim! Bu günlerin güzel kokularından sakın kendinizi mahrum etmeyin. Bu günlerdedir ki,

ihtişamlı ve nurlu Gencin gömleğinden yayılan
güzel kokular her an her yerde duyulur.

Hoş geldi, sefa geldi. Bu Bayram, ulu bir ismin
doğuş yerinden parlayan Tanrı Bayramı'dır.

Hz. Bahaullah



HZ. BAHAULLAH'A VE HZ. BAB'A MAHSUS ZİYARETNAME

“Bu Levih Hz. Bahaullah’ın ve Hz. Bab’ın Makamlarında; ayrıca Kendilerine ait Yıldönümleri olan Kutsal Günlerde okunur.”



Senin en yüce Nefsinden görünen övgü ve Senin ebha Cemalinden doğan baha Senin üzerine olsun, ey Azamet’in Mazharı, Beka’nın Sultanı ve yerde gökte bulunanların Padişahı! Şehadet ederim ki Allah’ın saltanat ve iktidarı, haşmet ve azameti Seninle görüldü. Kıdem Güneşleri değişmez hükmünün semasında Seninle parladı ve Görünmeyen’in Cemali yaratılış ufkundan Seninle yükseldi. Yine şehadet ederim ki Senin Kaleminin tek bir hareketiyle “Ol” hükmü görüldü; Allah’ın gizli sırrı belirdi; yaratılmış her şey var edildi ve Zuhurlar gönderildi.

Yine şehadet ederim ki Tapılan’ın güzelliği Senin güzelliğin ile görüldü ve Arzulanan’ın yüzü Senin yüzünle parladı. Katından inen bir

tek kelime ile varlıklar ikiye ayrılarak, içten olanlar en yüksek zirveye çıktı ve müşrikler en dipsiz uçurumlara düştü.

Ve yine şehadet ederim ki Seni tanıyan Allah'ı tanımış oldu, Senin huzuruna eren Allah'ın huzuruna ermiş oldu. O halde, ne mutlu Sana ve ayetlerine inanıp saltanatına boyun eğene, Senin likanla müşerref olup Senin hoşnutluğuna erene ve Senin çevrende dönüp Senin arşının önüne gelene. Vay Sana zulmedene, Seni inkâr edene, ayetlerine küfredene, saltanatına karşı gelene, Sana isyan edene, yüzüne karşı kibirlenene, kanıtlarıyla mücadele eyleyene, hükümet ve iktidarından kaçarak emir parmakların ile mukaddes Levihlerine müşrik diye yazılmış olan kimselere katılana!

Öyleyse ey İlahım ve Sevgilim! Kendi rahmet ve inayetinin sağından bana lütuflarının kutlu kokularını gönder ki, beni benden ve dünyadan alıp Senin yakınlık ve huzurunun civarına götürsün. Sen dilediğini yapmaya muktedirsün ve Sen gerçekten de her şeyi kuşatmış olansın.

Allah'ın senası ve zikri, Allah'ın bahası ve nuru Senin üzerine olsun, ey Allah'ın Cemali!

Şehadet ederim ki yaratılışın gözü Sana benzer bir mazlum görmemiştir. Günlerini belalar okyanusu içinde geçirdin. Kâh zincirler ve boyun laleleri, kâh düşman kılıçları altında idin. Bütün bunlarla beraber, Bilici ve Hikmetli'nin katından Sana emrolunanı insanlara emrettin.

Ruhum cefalarına feda, nefsim belalarına kurban. Seninle yaratıkların arasına gerilen perdeleri kaldırmasını ve bu ve öbür dünyanın iyi şeylerinden bana nasip etmesini, Senin yüzün hürmetine ve yüzleri Yüzünün nurlarıyla aydınlanıp emrolundukları şeye Senin sevginin uğrunda uymuş olanların yüzü hürmetine Allah'tan dilerim. Sen gerçekten de güçlüsün, yücesin, ulusun, affedicisin, merhametlisin.

Ey İlahım Allah! İlahi Sidre'yi ve yapraklarını, büyük ve küçük dallarını, gövde ve budaklarını Senin en güzel isimlerinin ve en yüce sıfatlarının devamı müddetince mübarek kıl. Onları zorbaların şerrinden ve zalimlerin askerlerinden Sen koru. Sen gerçekten iktidar ve kudret sahibisin. Ey İlahım Allah! Sana eren erkek ve kadın kullarını mübarek kıl. Sen büyük fazıl sahibi olan kerimsin. Senden başka affedici ve cömert ilah yoktur.

Hz. Bahau'llah



HZ. ABDÜLBAHA'YA MAHSUS ZİYARETNAME

“Hz. Abdülbaha tarafından nazil olunan bu münâcât O'nun Makamı'nda okunur. Ayrıca özel olarak da okunabilir.”



Her kim bu münâcâtı içten gelen bir yalvarı ve yakarı ile okursa, Ben Kulun yüreğinin sevinçle dolmasına sebep olur ve Benimle yüzyüze görüşmüş gibi olur.

O'dur nurluların nurlusu!

İlahi! İlahi! Tevazuyla ve yaşlı gözlerle, ellerimi Sana doğru uzatıyor ve hakikat ehlinin idraklerinden ve Seni ululayanların övgülerinden yüce olan Eşiğini örten toprağa yüz sürüyor, yalvarıyorum ki; Senin birlik kapında huzû ve huşû ile bekleyen bu kuluna merhamet gözlerinle bakasın ve onu sonsuz rahmet denizlerine daldırasın.

Ey Rabbim! Senin ellerin arasında olan bu fakir ve zavallı kulun, bu yalvarıcı kölen, Sana hararetle yakararak, Sana tevekkül ederek, Yüzünün önünde gözyaşları içinde Sana seslenerek yalvarıyor ve şöyle diyor:

Rabbim! Dostlarının hizmetinde beni başarılı kıl. Birliğin huzurunda kulluk etmek için bana kuvvet ver. Alnımı Senin mukaddes alanında kulluğun ve Senin ulu melekûtuna yakarışın nurlarıyla nurlandır. Beni Uluhiyet kapının eşiginde gerçek fâniliğe ulaştır ve Senin Tanrılık alanında gerçek yokluğa kavuşabilmem için bana yardım et. Rabbim! Bana fânilik kadehinden içir, bana fânilik elbisesini giydir, beni fânilik denizine batır; beni dostlarının gelip geçtikleri yolda toz toprak eyle ve beni Senin yolunda yürüyen seçkinlerin adımlarıyla şereflenen toprağa feda eyle, ey izzet ve ulviyet Rabbi. Sen gerçekten kerimsin ve yüceler yücesisin.

İşte Senin kulun sabahın erkeninde ve akşam Sana böyle sesleniyor. Rabbim! Onun kalbinin arzusunu gerçekleştir, içini aydınlat, yüreğini

ferahlandır ve kandilini yak ki Senin Emrine ve
kullarına hizmet edebilsin.

Sen kerimsin, acıyıcısın, en cömertsin; Sen
azızsın, şefkatlisin, merhametlisin.

Abdülbaha Abbas



HZ. BAB'IN EMRİNİ AÇIKLADIĞI GECE OKUNACAK LEVİH

En Kadimdir, En Büyüktür, En Yücedir!

Dil en yüksek bir beyan ile söz söyleyip, Kelime en yüksek bir sesle “Padişahlık göğün yaratıcısı ve isimlerin maliki olan Tanrı’ya mahsustur.” diye nida eylediği halde, insanların çoğu gafil. Rahman’ın tatlı ezgileri bütün varlık âleminde bulunanları kapladığı, gömleğin kokusu kutsiyet memleketlerini sardığı ve İsm-i Âzam bütün dünyada olanlara görüldüğü halde, insanlar hâlâ ışık sızdırmaz bir perde içerisinde.

Ey Kalem-i Âlâ! Ulu Varlık’ın ezgisine göre nağmeler söyle. Çünkü isimler melekûtunu yüceler yücesi İsmimizle süsleyen Gün’ün yaklaşması nedeniyle kavuşmanın hoş kokularını seziyoruz. Bu İsim öyle bir isimdir ki; arşın yanında anılacak olur ise, huriler derhal en güzel nağmeleriyle şarkılar söylemeye, Güvercin en tatlı ötüşleriyle ötmeye ve Rahman’ın dili, Elçilerin ruhlarını, onlarla birlikte temiz yüreklilerin ve Tanrı’ya yakın olanların ruhlarını büyüleyen sözler söylemeye başlar.

Bu gecededir ki, Kadim Sabah onun gündüzünden doğdu ve âlem o parlak ufuktan saçılan ışıklarla ışımlandı.

Söyle: O öyle bir gündür ki, Tanrı bu Büyük Haberi insanlara müjdeleyen Kişi'yi gönderdiğinde, hakikatle söz söyleyen Kimse'den ahit almıştır.

O gündedir ki, En Büyük Alamet görünerek bu Yüce İsimden söz açtı.

O gündedir ki yaratılmışlar, ayetlerden yayılan hoş kokuların tesiri altında sarhoş oldular. Ne mutlu o kimseye ki, kendi Mevlasını tanır ve ermişler zümresine katılır.

Söyle: O, ümmetler arasında en büyük terazidir ve bütün ölçüler her şeyi bilen Hikmetli'nin katından, O'nun vasıtasıyla zahir oldu. O, kendi beyanının şarabıyla akıl sahiplerini sarhoş etti ve Benim bütün âlemlere koruyucu olan İsmimin saltanatıyla perdeleri yırttı. O, Beyanı bu Bahçenin yapraklarından bir yaprak yaptı ve onu bu güzel zikrin anılmasıyla süsledi. O, kullara kendi kendilerini Kıdem'in Doğuş Yerinden geri tutmamalarını, O'nun Zuhuru sırasında kendi

bildikleri hikâye ve masallara yapışmamalarını tavsiye etti. Hüküm, O'nun katından zahir olan şeyde işte böyle verildi. Bunun böyle olduğuna "Benden başka aziz ve kerim bir ilah yoktur." diye hak üzere söz söyleyen Kimse tanıklık eder. Sonrakine arka çevirmiş olanlar, evvelkine de inanmamışlar demektir. Sebeplerin Sahibi olan Kimse'nin bu doğru tarzda verdiği hüküm işte böyledir.

Söyle: O, bu Kök'ün müjdesini size verdi; dal yüzünden ondan uzak kalmış olanlar gerçekten ölüdürler. Dal, kavmin yapıştığı ve kavmin aziz ve övülmüş padişah olan Tanrı'dan yüz çevirmesine sebep olan şeydir. O, nazil olan her bir şeyi Benim kabulüme ve her işi bu zorlayıcı ve apaçık Emre bağlı kılmıştır. Eğer Ben olmasaydım, ağzını açıp da bir harf bile söylemez, kendi kendisini göklerin ve yerlerin arasında ortaya çıkarmazdı. O, çoğu zaman benim garipliğim, tutsaklığım ve belalarım için ağlamıştır. Bunun böyle olduğuna Beyan'da yazılı olan şeyler tanıklık eder. N'olaydı bilenlerden olaydınız!

Kuvvetli ona derler ki Tanrı'nın kuvvetiyle O'nun özgesinden kesilir. Zayıf ona derler ki,

açık bir saltanat ile zahir olduğu sırada Tanrı'nın yüzüne arka çevirir.

Ey yeryüzü sakinleri! Bu günde Tanrı'yı anınız. Ruh, bugünde dile geldi. Aziz ve erişilmez Tanrı'nın kelimesi ile vücuda gelmiş olanların hakikatleri bu günde yüceldi.

Bugün sevinip neşelenmek, en güzel elbiseyi giymek, Rabbin teklifini övmek ve bu büyük fazıldan ötürü Tanrı'ya şükürler sunmak her bir kimse için takdir olunmuştur. Allah'ın muradına erenlere ne mutlu! Ve vay gafillere!

Bu levih bu gece nazil olunca, onun bir inayet olmak üzere sana gönderilmesine izin verdik. Bundan ötürü Allah'a şükür etmelisin. Bu levih eline geçince onu ahbap arasında oku; oku ki herkes Azamet Lisanının söylediğini işitip ona göre amel eyleyenlerden olsun. Temiz yüreklilerin vücutlarını süsleyen şey ile seni işte böyle güçlendirdik ve donattık.

Âlemlerin Rabbine hamdolsun.

Hz. Bahau'llah



HZ. BAB'IN DOĞUM GECESİ LEVHİ

Tanrı'nın Kendi Aziz ve Sevgi Dolu İsmine
Müjdecî Kıldıđı Yeni Doğmuşun Adıyla!

Bu, âlemlerde bulunanları aydınlatan bir Güneş ile göklerin ve yerin parladıđı bir Geceye Bizim katımızdan bir Levihtir. Tanrı'nın Günü sende doğduđu için ne mutlu sana, ey Gece! Biz bu Günü isimler şehirlerinde oturanlar için bir mutluluk meşalesi, ölümsüzlük meydanlarında koşanlar için bir zafer kadehi, yaratık âleminde bulunanlar için bir sevinç ve neşe kaynađı kıldık. O'nu bu isim ile konuşuran ve göğün yaratıcısı olan Tanrı yücedir! Bu isim ile dir ki kuruntu perdeleri ve zan örtüleri yırtıldı, Kendi Kendine Var Olan'ın ismi şüphesizlik ufkundan parladı. Yine o gündedir ki ebedi hayatın gizemli şarabının mührü koparıldı, ilim ve beyan kapısı varlık âleminde olanlara açıldı, Rahman'ın meltemi şehirler üzerine esti. Ne güzeldir o an ki her şeyi bilen, güçlü ve hikmetli Tanrı'nın hazinesi onda açığa çıktı!

Ey yerde ve gökte bulunanlar topluluđu! Bu Gece, Allah'ın anlatmakla anlaşılmayan ve vasıflandırmakla vasıflanmayan Birisi'nin doğmuş olduđu

ikinci bir Gece'ye işaret kıldığı birinci Gece'dir. Ne mutlu bu iki Gece üzerinde düşünenlere! Böyle bir kimse dışı, için tıpkısı gibi görür ve Tanrı'nın bu Zuhur'daki sırlarını öğrenmiş olur. Bu Zuhur'dadır ki şirkin direkleri sarsıldı, boş inançların putları devrildi ve "Güçlü, yüce, tek, bir, koruyucu, aziz ve yaklaşılmaz olan Allah'tan başka ilah yoktur!" sancağı yükseldi.

Bu Gecededir ki vuslat rayihaları yayıldı, buluşma kapıları da açıldı, her şey "Padişahlık, âlemleri kuşatan bir saltanat ile gelen İsimler Maliki Allah'a mahsustur!" diye seslendi. Yine bu Gecededir ki, Mele-i Âlâ en yüce ve ebha Rablerini coşkuyla övdü ve isimlerin hakikatleri, ilkin ve sonun Malikini bu Zuhurdan ötürü yüceltti.

Bu Zuhur üzerinedir ki dağlar her şeyin sahibi ve en yüce Olan'a doğru kanatlandı, kalpler Sevgilinin yüzüne döndü, yapraklar özleyiş yelleri ile kımıldadı, ağaçlar Dilediğini Yapan'ın nidasıyla cezbolarak ses verdi, âlem Ezeliyet Sultanı'yla görüşmenin heyecanı ile titredi, bütün şeyler bu İsm-i Âzam'ın açığa çıkardığı Saklı Kelime'nin tesiriyle varlık sahasında göründü.

Ey Cömertler Cömerdi'nin Gecesi! Biz sende Ana Kitabı görüyoruz. Acaba gördüğümüz gerçekten yeni doğmuş biri mi yoksa bir Kitap mı? Hayır, hayatıma yemin olsun, bütün bunlar birer isimden başka bir şey değil; Tanrı O'nu onlardan mukaddes kılmıştır. Onun vasıtasıyla ki gizlideki Görünmez ve saklı Sır açığa çıktı. Hayır, hayatıma yemin olsun, bütün bunlar birer sıfat olmaktan öteye geçmez; O ise onların Sultanı. Onunladır ki “Allah'tan başka ilah”tan önceki “Yoktur”un mazharları göründü²³. Ne mutlu şüphe etmeden inananlara!

Söz buraya gelince Kalem-i Âlâ bayılıp düştü ve dedi: “Ey isimlerle anılamayan Kimse! Beni yer ve gök üzerine koruyucu olan saltanatınla affet; çünkü ben Senin yaratmanla yaratıldım. Varlık alanına çıkmış olan bir şey tarafından anılamayacak olanı ben nasıl anabilirim? Bununla beraber, Senin izzetine yemin olsun ki Senin bana ilham buyurduğunu dile getirecek olsam bütün varlıklar sevinçten yok olur; ya

²³ “Yoktur Allah'tan başka ilah” yani “La ilahe illallah” ifadesine atıfta bulunmaktadır.

Senin beyan denizinin dalgalarılarını bu en yüksek makamda, bu en yüce ve ulaşılmaz yerde anlatacak olsam ne olur halleri? Rabbim! Bu en ulu makamı anmaya dili dönmeyen bu kalemi Sen af buyur. Ve sonra ey Malikim ve Sultanım, bana acı ve Senin önünde işlediğim bu suça göz yum.”

Sen gerçekten bahşedensin, güçlüsün, bağışlayıcısın, cömertsin.

Hz. Bahauallah



HZ. BAHAULLAH'IN DOĞUM GÜNÜNE AİT LEVİH

O En Mukaddes, En Yüce ve En Uludur!

Doğum Bayramı geldi ve muktedir, aziz ve sevgi dolu Tanrı'nın Cemali, Arş üzerine yerleşti. Ne mutlu o kimseye ki, bu Günde Yüz'ün önüne gelir ve tehlikeden koruyan ve kendi kendine var olan Tanrı'nın gözü ona bakar.

Söyle: Biz, padişahlar aleyhimize harekete geçtikleri halde, bu bayramı Sicn-i Âzam'da kabul ettik. Zalimlerin zorbalığı ve dünyanın orduları Bizi geri tutamadı. Rahman'ın bu övülmüş makamda tanıklık ettiği şey budur. Söyle: Güven ve kararlılığın özü, yaratıkların yaygaralarından hiç telaş eder mi? O'nun olmuş ve olacak her şeyin üzerine parlayan cemaline yemin olsun ki, asla! Bu, Tanrı'nın bütün şeyleri kuşatan ezici kuvvetidir. Bu, O'nun her şahit olan ve olunan üzerindeki koruyucu kudretidir.

İktidar ipine yapışınız ve sonra dilediğini yapan Rabbinizi her gizli ve görünmez şeyin üzerine

ıřık serpen bu řafakta anınız. Kıdem Dili, ađzı mhrl şarabın aılmasına řahit olan bu gnde iřte byle sz syledi. Tanrı'ya kfreylemiř olanların boř inanları sizi ızdıraba dřrmesin veya sanılar, sizi bu kurulu kprden uzak tutmasın.

Ey Baha ehli! Rahman olan Rabbinizin sevgisi ggnde feragat kanatlarını aıp uunuz ve sonra O'na Levh-i Mahfuz'da yazılı olan řey ile yardımda bulununuz. Herhangi bir kimse ile mcadelede bulunmayınız. Ortaya, Tanrı'nın rayıhası ve beyanı ile ıkınız. Btn yzler bunlarla Hakk'a dner. Bugn gaflette kalanlar, kendi nefsan arzularının řarabı ile sarhoř olup anlamaktan mahrumdurlar. Ne mutlu byk bir tevazu ve piřmanlık ierisinde Rabbinin ayetlerinin dođuř yeri olan Kimse'ye ynelene!

Ve sen, insanlar arasında ayađa kalk ve sonra onlara aziz ve istediđi gibi davranan Rablerinin Kitabında inmiř olanları hatırlat. Syle: Tanrı'dan korkunuz, her řpheci gnahkrın peřinden gidenlerin kuruntularına uymayınız. İsimlerin Sahibi olan Rabbinizin tahtı ynne, aydın yreklerle yneliniz. O gerekten sizi hakikatle kuvvetlendirir. Aziz ve ihsanı bol Tanrı ancak O'dur.

En Ulu Deniz gözlerinizin önünde dururken, su birikintilerine ne koşup duruyorsunuz? Yüzlerinizi bu yana çeviriniz ve hilekâr müşriklere uymayınız. İşte, Ölümsüzlük Horozu, Sidretü'l-Müntehamın dalları üzerinde böyle öttü. Tanrı'ya yemin olsun! O öyle bir ötüş öttü ki Mele-i Âlâ, isim şehirlerinin sakinleri ve ayrıca sabah akşam Arş'ın çevresini dönenler buna cezboldular. Rahman olan Rabbinizin irade göğünden beyan sağanakları işte böyle boşandı.

Ey kavim! Yaklaşınız, Tanrı'nın ayetleri ile o ayetlerin indiği sırada mücadele eyleyenlere ve Rahman olan Rabbinize delil ve kanıtlarla geldiği sırada küfreylemiş bulunanlara uymayınız.

Hz. Bahau'llah



ŞEHİTLER VE AİLELERİ İÇİN

O'dur Tanrı!

Ey İlahım Allah! Ey güçsüzlerin yardımcısı, yoksulların imdadına yetişen ve Sana yönelen çaresizlerin kurtarıcısı.

En alçakgönüllü halimle rica ellerimi Senin güzellik melekûtuna kaldırıyor; kalp dilimle ve hararetle Sana yalvarıyorum: Ey Tanrım, ey Tanrım! Sana tapmam için yardım et, Sana hizmet etmem için güçlendir beni. Sana kulluk etmem için rahmetinle destekle, Sana itaatimde sabit eyle beni. Lütfunun bereketli sağanaklarını üzerime yağdır, şefkat dolu bakışların yönelsin bana ve affının denizine daldır beni. Dinine bağlılığımı pekiştir ve tam bir ikan ve güven bahşet bana, öyle ki dünyadan vazgeçip yüzümü tam bir adanmışlıkla Senin yüzüne çevireyim, kanıt ve delillerin büyük kuvvetiyle güçleneyim, azamet ve güç ile donanmış olarak yerdeki ve gökteki her diyarın ötesine geçeyim. Sen gerçekten de affedicisin, azizsin, sevecensin ve şefkatlisin.

Ey Rab! Bunlar o şehitlerden, o mübarek ruhların yakınlarından geriye kalanlardır. Onlar her belaya göğüs gerdiler ve şiddetli zulüm karşısında sabır gösterdiler. Her türlü rahatlık ve zenginlikten vazgeçtiler. Senin sevgin yolunda sıkıntı ve zorluğa isteyerek boyun eğdiler. Hâlâ kendilerine durmadan şiddetli acılar çektiren ve Senin doğru yolunda yürüdükleri için onlara zulmeden düşmanlarının pençesinde esirdirler. Ne yardımcıları var, ne de dostları. Alçaklar ve kötüler dışında, ne bir gelen gidenleri var ne de arkadaşları.

Ey Rab! Bu ruhlar bu dünyevi hayatta büyük acı çektiler; Senin yüzünün göz kamaştırıcı güzelliğine olan sevgilerinin bir nişanesi olarak ve Melekûtuna erişmeye can attıkları için zalimlerin her hakaretine göğüs gerdiler.

Ey Rab! Onların kulaklarını ilahi yardımın ve çabuk bir zaferin ayetleri ile doldur. Onları dehşetli güç sahiplerinin zulmünden koru. Kötülerin ellerini bağla ve bu canların vahşi hayvanların pençe ve dişleriyle parçalanmalarına izin verme; çünkü onlar Sana duydukları aşkın esiridirler, Kutsallığının sırları onlara

emanet edilmiştir, alçakgönüllülikle Kapında duruyorlar ve Senin ulu diyarına ulaşmışlardır.

Ey Rab! Onları yeni bir ruh ile güçlendir. Gecenin karanlığında Senin eşsiz kanıtlarını görebilmeleri için gözlerini aydınlat. Sonsuz sırlarının Melekûtunda bol bulunan iyi şeyleri onlara nasip et. Onları bütün diyarlara ışık saçan parlak yıldızlar, meyvelerle yüklü ve dalları sabah esintileriyle kımıldayan bereketli ağaçlar yap.

Sen gerçekten cömertsin, kudretlisin, her şeye gücü yetensin, istediğini yaparsın. Senden başka nurlular nurlusu, affedici ve sevgi ve şefkat Tanrısı olan bir ilah yoktur.

Abdülbaha Abbas



BÜTÜN İYİLİKLERİN KÖKÜ²⁴ (Hikmet Sözleri)

Yüceler Yücesi Tanrı O'dur

Bütün iyiliklerin kökü; Tanrı'ya güvenmek, buyruğuna boyun eğmek ve razı olduğuna razı olmaktır.

Hikmetin kökü; zikri aziz olan Tanrı'dan korkmak, güç ve öcünden çekinmek, adalet ve hükmü karşısında titremektir.

Dinin başı; Tanrı katından ineni ikrar edip yüce kitabında emrettiklerine uymaktır.

İzzetin kökü; kulun Tanrı tarafından verilen rızka kanaat edip kendisi için takdir olunanla yetinmesidir.

Sevginin kökü; kulun Sevgili'ye yönelip O'ndan başkasına arka çevirmesi ve Mevla'sının isteğinden başka bir isteği olmamasıdır.

Gerçek zikir; Anılan'ı anıp ötesini unutmaktır.

²⁴ Levhin Arapça adı: "Asl-ı Küllü'l-Hayr"

Tevekkülün başı; kişinin dünyada bir iş güçle meşgul olup geçimini sağlaması ve Tanrı'ya sınımsız yapışp gözünün ancak Mevla'sının fazlında olmasıdır. Çünkü kulun işleri hep O'nun elindedir.

Feragatin başı; Tanrı'nın yönüne yönelmek, O'na gelmek, O'na bakmak, önünde tanıklık etmektir.

Anlayışın başı; fakirliği itiraf edip sultan, aziz ve dilediğini yapan olan Tanrı'nın iradesine seve seve boyun eğmektir.

Güç ve cesaretin başı; Tanrı Sözü'nü yüceltip O'nun sevgisinde sebatır.

İhsanın başı; kulun Tanrı'nın verdiği nimeti gizlememesi, her zaman ve her bir halde şükretmesidir.

İmanın başı; sözde azalıp işte çoğalmaktır. Sözü işinden çok olanın, yokluğu varlığından ve ölümü kalımından iyidir.

Esenliğin kökü; susmak, akıbeteye bakmak ve dünyadan vazgeçmektir.

Yüce gönüllülüğün başı; kişinin kendisine, ailesine ve din kardeşleri arasındaki yoksullara bakmasıdır.

Servetin başı; Benim sevgimdir. Beni seven her şeyin sahibidir; Beni sevmeyen ise gerçekte fakir ve muhtaçtır. Bu, yüce ve nurlu Parmağın yazdığı şeydir.

Bütün kötülüklerin kökü; kulun Mevla'sından gafil kalıp nefsinin isteklerine rağbet göstermesidir.

En yakıcı ateş; Tanrı ayetlerini yalanlamak, O'nun katından inenle savaşmak, O'nu inkâr etmek ve O'nun karşısında kibirlenmektir.

Bütün bilgilerin kökü; ulular ulusu olan Tanrı'yı tanımaktır; bu ise ancak O'nun nefsinin Mazharını tanımakla olur.

Zilletin başı; Rahman'ın gölgesinden çıkıp, şeytanın gölgesine girmektir.

Küfrün başı; Tanrı'ya ortak koşmak, O'ndan başkasına bel bağlamak, yargılarından kaçmaktır.

Hüsranın kökü; nefsini tanımadan bu dünyadan göçüp giden içindir.

Senin için bütün bu söylediklerimizin başı; insaftır. İnsaf, kişinin kuruntu ve taklidi bırakması, Tanrı'nın yapıp meydana getirdiği şeyleri teklik gözüyle görmesi ve her şeye keskin bir bakışla bakmasıdır.

İşte sana böyle öğrettik ve Hikmet Sözleri'ni böylece açıkladık. Öyle ki Rabbin Allah'a şükredesin ve tüm insanlar arasında övünesin.

Hz. Bahaullah

